

# KERKBAND

L' ARCA DE NOÉ



Nederlandse Interkerkelijke gemeente DENIA

36ste jaargang  
12 april 2015

***Ze zeggen dat het niet waar is***

*Ze zeggen dat het niet waar is,  
dat de doden op zullen staan.*

*Als er één ding is, dat mij klaar is,  
is het dit dat de doden vergaan.*

*Ik zag met mijn eigen ogen,  
dat de doden echt doden zijn,*

*maar een engel kwam uit den hoge;  
hij zei niet: dit is slechts schijn,*

*maar dicht bij het graf gezeten,  
van Jezus van Nazareth,*

*liet hij drie vrouwen weten  
dat de dode was opgewekt.*

*Hoewel ik het niet kon geloven,  
heb ik dat toch gedaan,*

*want God laat er oren van doven  
genadig voor opengaan.*

***Geert Boogaard***

## Gedachten bij Pasen

(Willem van Buuren)

*"Want alles, alles is voldaan"*

Voorafgaand aan de goede of stille week, werd ik uitgenodigd om een van Bach's Passies in het Palau de la Música te Valencia bij te wonen. Met mijn gastheer was ik vroegtijdig erheen getogen, en omdat het de eerste warme dag na een kille week was, besloten we ook het oude stadscentrum te bezoeken. Na enige tijd rond gewandeld te hebben, streken we vermoeid op een zonnig terrasje neer. Een tafeltje verderop bleken ook Nederlanders met precies dezelfde doelstelling te zitten, en dus schoven we al snel aan en hadden een gesprek over de Passion.

Op een zeker moment vertrokken de anderen en bleef ik alleen achter, genietend van een heus ijsje en een sprankelende tonica. Klein, maar wel fijn, het smaakte zoals de zon voelde: weldadig. De bediende vertoonde zich echter niet meer en dus liep ik na enige tijd naar binnen om mijn schuld te voldoen. Niemand had betaald, dus nam ik me voor ook dat van de anderen voor mijn rekening te nemen. Aan de bar ontstond toen een misverstand. Hoe ik ook aandrong, men was niet genegen mijn betaling in ontvangst te nemen. Even dacht ik nog: is dit misschien typisch Spaans? Maar direct daarop kwam mij de essentie van de klassieke christelijke theologie van Pasen voor de geest: er is al voor je betaald!

Tijdens de thuisreis na de fraaie uitvoering van Bachs meesterwerk, nam ik me voor met Pasen een lied te zingen uit een liedbundel, die doorgaans niet tot mijn favoriete behoort. Een heel erg uitbundig lied. Mede daardoor roept het misschien wel vragen op als die van mijn consumpties. Is die verzoening-doorvoldoening geen goedkope genade? Is het betalen van mijn schuld door een ander, niet een miskenning van eigen

verantwoordelijkheid? En is de Zoon los te denken van de zoon van Abraham en Israël, van de Exodus uit angstland of van een waar ook ter wereld te vrezende helle-vaart? En zou het bloed van de zoon van een Psalmen-zingende vredesvorst niet wat meer over ons en in ons DNA moeten komen?

Thuisgekomen, hoorde ik nog steeds de indringende muziek van Bach, die hij eeuwen geleden maakte bij het indringende passieverhaal van de evangelisten. Doch ook de gedachten over het beoogde Paaslied waren niet weg. Ik vroeg me af: is de kern van Pasen niet dat er - hoe dan ook - momenten zijn waarop er een genadige goedheid - ondanks onszelf - doorbreekt? Dat ons doet opspringen (=Pesach), opstaan, opgaan! Een kracht die door alle dood en doodsheid heen- breekt. Zoals zovelen, heeft de ENE daarvoor toch niet een bloedig offer nodig en eist Hij betaling? Maar dát Hij schulden vergeeft en een nieuw begin maakt, is in het Mozes- en Jezus-evangelie nadrukkelijk gezegd en verbonden met feest.

*In Psalm 103 en 139 wordt het eveneens zo diep mooi verwoord. God komt ons nabij, doet zonden ver van ons weg en laat ons uit diepe slaap ontwaken, want Hij kent ons en weet hoe en wie wij zijn... Zou Pasen dan het feest zijn van de betaalde consumpties, of van de consumpties zonder betaling? En dat er tot onze verwondering eeuwigheidsleven aanbreekt: Onherroepelijk leven dat geborgen is in God en doordrenkt van liefde! Laat ons toch vooral dát leven léven en daarom (méér dan: voor de boeg, in het verre "hinein") het als een steun in de rug voor nú ervaren, als we uitbundig zingen "Daar juicht een toon, daar klinkt een stem..."*

## Samenvatting kerkenraadsvergadering (6 april secretaris)

Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ds. Willem van Buuren, van harte welkom. De penningmeester en huismeester zijn afwezig.

Willem van Buuren houdt een inleiding uit de brief van Paulus aan de Galaten.

Willem stelt: Geloof is, dat het bloed van Christus onderdeel is van jouw bloed.

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Ook naar aanleiding van de notulen worden geen vragen gesteld.

### De ingekomen en uitgestuurde post.

- α. Bram Gerth is gevraagd om weer een training in hartmassage te organiseren voor de kerkenraadsleden. Hij is echter op dit moment zo druk voor ons bezig met juridische kwesties, dat deze afspraak even moet wachten.
- β. Onze kerkdiensten staan nu wekelijks in het gratis blad: DE WEEK.
- χ. Ook de kerk ontvangt SPAM mail. Deze keer zogenaamd komend van H. Koedijk. Hans is geadviseerd zijn computer virus vrij te laten maken.
- δ. We hadden een fiets staan bij de Pastorie. Heeft iemand die geleend??
- ε. Via via kregen wij het bericht dat Maria Reijnders uit Orba is overleden.
- φ. Via M. Verboon gehoord dat de zoon van de fam. Ririassa is overleden.
- γ. Diverse predikanten vragen of ze standaard op de verzendlijst van onze Kerkband gezet kunnen worden. (mooi compliment voor de redactie).

### Jubileumcommissie.

De jubileumcommissie zal in deze kerkband opnieuw de vraag stellen over de beschikbaarheid van oud-Hollandse spelletjes.

Op zaterdag 25 april gaan we met 38 deelnemers naar Alcoy, maar eerst gaan we samen lunchen bij de WOK in Denia.

Nadere info volgt.

### Pastorale zaken.

- Willem meldt dat hij al verschillende leden heeft bezocht. Wilt u ook graag dat hij u bezoekt, bel hem dan even (965785045).
- Vacatures. Door het vertrek van Tiny Berkman in mei, na 4 jaren in het ambt, ontstaat een tweede vacature. **Bij deze vragen wij u met voorstellen te komen voor kandidaten.** Na de lange vakantie van Tiny zal de KR in het najaar op gepaste wijze van haar afscheid nemen.
- De filmavond bij Bert Boxtart is goed bezocht. De film Jagten was een aangrijpend verhaal.
- De ochtend, avond en twee middagen over de film De 10 Geboden, zijn redelijk bezocht.
- De Goede Vrijdagdienst, zittend in een kring rond het kruis, was mooi en ontroerend. De 38 bezoekers verlieten na de dienst de ruimte in stilte (zie website).
- De Paasmorgen begonnen we traditioneel met het Paasontbijt, waaraan 46 gasten hebben deelgenomen. De dienst om 11 uur werd bezocht door 77 gasten. Het was een mooie liturgie. Willem, dank daarvoor!
- Op zondag 12 april zal het huwelijk van Harry en Joan Buiskool kerkelijk worden ingezegend. Willem is van plan daar weer een mooie dienst van te maken.
- In de loop van april gaan we kijken naar de film over het leven van LUTHER.
- De jaarlijkse gemeentevergadering is op woensdagmorgen 6 mei (11 uur) met aansluitend een (gratis) lunch. Er is een agenda opgesteld met aantrekkelijke onderwerpen zodat het zinvol (en gezellig) is om deze bijeenkomst te bezoeken.

Kermband. Ieder wordt weer gevraagd om een bijdrage te leveren. Ook u kunt teksten aanleveren die u van belang vindt voor ons allen.

Actie- en besluitenlijst

De nieuwe Paaskaars, (die Allard uit Nederland heeft meegenomen) is zondag feestelijk binnengedragen door de kleinzoon van de fam. Luteijn.

De "oude" Paaskaars is geschonken aan een gemeentelid.

De voorbereidingen van de Goede Vrijdagdienst en de Paasdienst zijn uitstekend verlopen. Er is veel werk verzet door een aantal vrijwilligers. Dank daarvoor!

Maaike Schepers is gevraagd een overdenking te houden op de gemeentevergadering.

Rondvraag.

- α) De volgende kerkenraadsvergadering is op dinsdagmorgen 5 mei.
- β) De gemeentevergadering zal worden gehouden op woensdagmorgen 6 mei om 11 uur.( aansl. lunch)
- γ) In de zomermaanden zijn er te weinig ambtsdragers beschikbaar om het rooster te vullen. We zullen dan met gastvrouwen/heren gaan werken.
- δ) Een bezoeker vroeg waarom we de beamer niet gebruiken. Het probleem is o.a. dat het scherm voor het Kruis en boven de glazen tafel komt te hangen.

Sluiting. Willem sluit de vergadering met gebed.

## Christelijke spiritualiteit

*(Ingebracht door D. Rozema)*

In mijn beleving van Christelijke spiritualiteit heeft de levende verbinding met God en Zijn engelenwereld een belangrijke plaats. Door middel van onze geest, de kern wie wij zijn en die verborgen ligt onder onze aardse persoonlijkheid, kunnen we die verbinding ervaren. We hoeven ons bewustzijn hier maar voor te

openen; dat is de enige voorwaarde voor deze waardevolle verbinding, waardoor we geïnspireerd en geleid kunnen worden. We zijn immers vrij ons bewustzijn te verbinden met wat of wie we maar willen. Een plotseling invallende gedachte, een gevoel, een indruk of een droom: op vele manieren kan God tot ons spreken. We kunnen door engelen worden geïnspireerd en ook in dromen kan ons de weg worden gewezen. Het woord 'engel' komt van het Griekse ángelos en betekent bode. Engelen zijn Gods geesten die door God als boodschappers tot ons worden gezonden. Daarom kunnen ook bovennatuurlijke gaven tot de talenten behoren waarmee we God en de medemens kunnen dienen. Ook genezende vermogens kunnen tot deze talenten behoren. Wel is het van groot belang dat we de geestelijke inspiratie kunnen toetsen op zuiverheid, omdat er zowel een hoge als een lage geestenwereld is. Hier wordt ook in de Bijbel nadrukkelijk voor gewaarschuwd.

Belangrijker nog dan de verbinding met de geestelijke wereld van God is de bewuste verbinding met de heilige Geest: die innerlijke bron van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid en kracht - het unieke, levende beeld van God - die in ons is. Ons geloof - dat wil zeggen: ons ontvankelijke bewustzijn - is genoeg om deze bron bewust in ons mee te dragen en daaruit te putten. Door de weg die Jezus Christus voor ons heeft afgelegd, is die bron weer toegankelijk voor ons geworden. De weg naar de hoogste hemelsferen ligt dankzij Hem weer voor ons open.

We kunnen niets doen om Gods liefde te verdienen; die kunnen we slechts in dankbaarheid aanvaarden. Doordat de heilige Geest in ons hart tot leven komt, ontvangen we volledige vergeving voor onze donkere kanten, zonden of karma, en zullen we geestelijk bij onze bestemming komen. Deze bestemming is ook onze herkomst: de hereniging met God, Christus en onze dierbaren in de geestelijke wereld van God, waar we ooit zijn geschapen.

Gods geestenwereld spreekt van verschillende geestenferen waarlangs de mens na zijn aardse dood kan opstijgen tot God.

We zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor onze gezindheid, intenties, keuzes en daden. Die zijn bepalend voor waar we na dit aardse leven terecht zullen komen. Hebben we ons afgesloten voor God en de liefde en hebben we ons eigen ik altijd vooropgesteld, dan zullen we een leven daarmee overeenkomstig in duisternis oogsten. De disharmonie die we dan zullen ervaren, zal ook zichtbaar zijn in de sfeer waarin we dan een tijd lang verder moeten leven. Hebben we ons bewustzijn geopend voor de heilige Geest (of hoe je deze universele bron van liefde ook zou willen noemen), dan zullen we opgenomen worden in de hemelse sferen en zal ons leven in harmonie met God zijn.

Christelijke spiritualiteit benadrukt dat God liefde is en voor ieder mens - ongeacht zijn religie, cultuur of achtergrond - een speciaal plan heeft om hem terug te voeren naar zijn werkelijke Thuis in de geestelijke wereld. Ons leven op aarde is onderdeel van een immens goddelijk verlossingsplan, dat erop gericht is alle levende wezens weer terug te leiden naar de hoogste hemel, waar we liefde, vrede, harmonie en rust zullen vinden. Nu al mogen we iets daarvan ervaren door de heilige Geest die door ons geloof in ons hart wil wonen. Deze Geest zet ons aan tot liefde voor God, onze naasten en onszelf.

*Auteur: Roelof Tichelaar*

## Waar is G'd?

*(ingebracht door Bram Gerth)*

De mens is geschapen in de schaduw van G'd, naar zijn evenbeeld. Zo zou alles moeten zijn wat wij doen. De schepping van het eerste heiligdom dat het volk Israël met zich mee droeg door de woestijn naar het land van belofte, staat centraal in de laatste hoofdstukken van Exodus. Het vormt volgens de rabbijnen een menselijke nabootsing van de goddelijke schepping. Dit zou vooral af te leiden zijn van het gebod waarmee hoofdstuk 35 van Exodus begint om zes dagen

aan dit heiligdom te werken maar op de zevende dag, de dag dat er niet mag worden gecreëerd, het werk te staken. Net als G'd die stopte na het werk dat Hij in zes scheppingsdagen had gedaan, en een zevende dag schiep waarop gerust werd. Dit wordt dus direct gekoppeld aan het werk aan het heiligdom.

Tot in de kleinste details staat beschreven hoe dit heiligdom vorm moet worden gegeven.

Het is de bedoeling dat dit heiligdom als het ware G'ds aanwezigheid zichtbaar maakt voor het volk Israël op weg.

Zoals G'd de mens zichtbaar maakte bij de Schepping, probeert de mens steeds weer zijn Schepper zichtbaar te maken in de menselijke wereld al was het maar in de verbeelding. Het volk Israël maakte de fout door het gouden kalf te maken in de woestijn. De bouw van het heiligdom werd een compromis, omdat het volk, en niet alleen zij, kennelijk iets tastbaars wilden hebben om het onbegrijpelijke te begrijpen.

De Stenen Tafels vulden in de tijd van de omzwervingen van het volk de kist van het Verbond, en in de Eerste tempelperiode lagen de Stenen Tafels daar nog steeds, maar dan in het Heilige der Heiligen van de Tempel. Later zijn ze verdwenen, tijdens de verwoesting van de Eerste Tempel of misschien nog wel eerder dat is niet bekend. Ook in de Tweede Tempelperiode bleef het Heilige der Heiligen de plaats waar het volk haar Schepper kon ontmoeten, hoewel het enige tastbare bewijs, de kist met de Stenen Tafels ontbrak. Daarvoor in de plaats kwam de Tora die langzaam aan werd opgeschreven en doorgegeven, van generatie op generatie, voortkomende uit de Tien Uitspraken. Het bleek dat het volk Israël geen gouden kalf nodig had om in contact met de Schepper te blijven. Er is geen letterlijk beeld nodig maar het helpt wel als je een plek hebt waar je de ontmoeting kunt hebben omdat daar de sfeer is, de synagoge bijvoorbeeld omdat daar de Tora is en voor ons christenen de kerk en de Bijbel.

Het is goed als er plaatsen worden gecreëerd waar we geïnspireerd worden. Daar zijn geen beelden bij nodig alleen woorden, uitleg, liederen, en een gevoel dat diep van binnen zit.

Bovenop het deksel van de oude kist van het Verbond, met de Stenen Tafelen, keken twee identieke engelen elkaar aan. Hun vleugels vormden een troon. Daar zat niets of niemand op maar dat was wel de plaats waar G´d het meest manifest kon worden, de leegte! Het is op die plek dat de ogen van die twee beschermende engelen elkaar ontmoetten. Dat is waar G´d aanwezig is. Het kijken naar en ontmoeten van elkaar. Eens vroeg een meisje aan haar rabbijn: "Waar is G´d ?" En de rabbijn antwoordde: "In de ruimte tussen ons in."

*Bewerkt artikel van rabbijn Menno ten Brink verschenen in het NIW van 13 maart 2015.*

## Eén zichtbare kerk

*(ingebracht door Derk Rozema)*

Zal het lukken om in deze eeuw tot één zichtbare kerk te komen? Zal ik het zelf nog meemaken? Die vraag houdt me al lang bezig. In toenemende mate ervaar ik de scheuren en scheidingen in het lichaam van Christus als pijnlijk. Ik verlang naar één zichtbaar lichaam van Christus. Ik verlang naar een kerk die een moeder is, waar plaats is voor alle kinderen van God. Een kerk die trouw blijft aan de verkondiging van de apostelen. Waar gezag is omdat Christus het voor het zeggen heeft. Waar vrijheid is omdat de Geest ons vrijmaakt om elkaar in liefde te dienen. Een kerk die uitstraling heeft in onze samenleving. Een kerk die ertoe doet.

### Genoeg

De kerk is als een zichtbare eenheid begonnen. Zo heeft Jezus het ook gewild. En een apostel schrijft: Eén Heer, één geloof, één doop. Nu zijn we gescheurd. Als Protestantse Kerk zijn we een verenigde kerk, dat is verblijdend. Maar soms bekruipt me het

gevoel dat we het zo wel genoeg vinden. De Rooms-Katholieke kerk is (ondanks de paus) toch maar een conservatieve en autoritaire kerk – en trouwens: ze willen niet eens samen. In de Pinksterkerk doen ze in onze ogen zoiets gekks als spreken in tongen. Andere protestantse kerken beschouwen we grotendeels als achtergebleven gebied. Migrantenkerken zijn ons vreemd.

### En toch...

En toch gebeurt er wat. En toch 'schrijft de Geest nieuwe wegen in de tijd'. Ik schrijf deze column in een onbewaakt ogenblik tijdens een retraite van het Nederlands Christelijk Forum. Leidinggevend van verschillende kerken en geloofstradities spreken met elkaar van hart tot hart over geloof en kerk. Omdat de retraite in de Veertigdagentijd viel, is gekozen voor het thema 'het kruis'. Niemand hoeft iets te bewijzen of te verdedigen. Of je nu uit een Pinksterkerk komt, de Rooms-Katholieke kerk, een protestantse kerk of een migrantengemeente, je krijgt de gelegenheid om vrijuit te spreken over wat het kruis voor jou en je geloofsgemeenschap betekent. En je luistert in alle openheid naar het verhaal van de ander. Dat brengt echt dicht bij elkaar. En toch gebeurt er wat. In de aprilvergadering van de synode wordt een verslag uitgebracht van zes jaar intensieve dialoog tussen de Protestantse Kerk en het Platform van Evangelie- en Pinksterkerken. Tien jaar geleden was zoiets nog ondenkbaar. En tijdens de afgelopen synodevergadering is besloten om een nadere invulling te geven aan 'bijzondere betrekkingen' met een viertal 'gereformeerde' kerken (betrekkingen die er nu al zijn met Remonstranten en Doopsgezinden). En toch gebeurt er wat. In 2017, wanneer we 500 jaar Reformatie herdenken, wil de Protestantse Kerk samen met de Rooms-Katholieke Kerk met een verklaring komen: naar elkaar, en met elkaar naar de samenleving. Vijfhonderd jaar gescheiden opgetrokken, vaak tegenover elkaar en nu het voornemen met elkaar getuige te zijn van het evangelie in onze samenleving.

## Eén lichaam

Dit zijn allemaal belangrijke stappen. Gaan we het beleven, de ene zichtbare kerk? We worden niet ieder op onze eigen manier zalig, maar we worden allemaal zalig door de ene Heer. Wanneer we in aanbidding verenigd zijn, zullen we, als we daarna de ogen open doen, niet anders moeten willen dan verenigd te blijven. Als het ernst is met de eenheid in de Geest, dan ook in die van het lichaam. Ik hoop het mee te maken. *19 maart 2015, dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland*

## Daarom ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen staat

(Filippenzen 2:9, Willibrordvertaling) *(ingebracht door Henk de Jong)*

Dat gelijk zijn aan God zag Hij niet als een privézaak, iets helemaal voor Zichzelf alleen. Hij koos ervoor het ten goede te laten komen aan anderen. Het betekende dat Hij van veel dingen afstand moest doen. Altijd al had Hij bestaan in de gestalte van God, nu koos hij voor een heel andere gestalte, die van een slaaf, een bestaan dat zou uitlopen op een vernederende dood, door terechtstelling aan een kruis.

Paulus beschrijft een beweging van het hoogste geluk naar de diepste vernedering. En dan gaat hij verder met de woorden die hier boven staan. God reageert op die grootse beweging van Jezus door Hem een hoge positie te geven en ook nog eens de meest eervolle naam.

Uit de woorden die volgen, wordt snel duidelijk welke naam dat is: Opdat in de naam van Jezus ieder knie zich zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde en iedere tong zou belijden tot eer van God, de vader, de Heer, dat is Jezus Christus. (Filip 2:10-11)

Je begint de betekenis en strekking van die woorden pas goed te peilen als je er een passage uit het Oude Testament naast zet:

Ik ben God, er is geen ander. Ik heb bij Mijzelf gezworen: uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij Mij zweren (Jesaja 45:22-23).

Er is geen ander, JHWH, de God van Israël is volstrekt uniek. Hij is degene voor wie 'elke knie' zich zal buigen, het is Zijn naam waarbij 'elke tong' zal zweren. In de passage uit de brief van Paulus komen de woorden 'knie' en 'tong' terug. Maar nu is het de bedoeling dat iedere knie zich buigt 'in de naam van Jezus' en iedere tong een belijdenis uitspreekt:

'de Heer, dat is Jezus Christus' Die belijdenis maakt duidelijk welke naam God aan Jezus geeft: Hij ontvangt de naam 'Heer' de Griekse vertaling van JHWH.

Als je deze woorden van Paulus al vaak gehoord hebt, moet je moeite doen om je voor te stellen hoe schokkend ze zijn. De God die geen concurrentie duldt, (Ik ben God, er is geen ander) geeft Zijn naam aan een ander, aan een mens die de in die wereld meest verachtelijke straf had ondergaan, gedood door terechtstelling aan een kruis.

De God van Israël heeft een naam waarvan het copyright nooit van zijn leven zal verlopen. Er is slechts één persoon in de mensenwereld die je aan mag spreken met die naam zonder dat copyright te schenden: 'de Heer, dat is Jezus Christus'. Dat heeft alles te maken met zijn unieke voorgeschiedenis.

Alleen in de context van de aanbidding van deze persoon betekent het gebruik van de naam 'Heer' niet je stem geven aan de concurrentie. Juist het tegendeel beweert Paulus: op de een of andere manier deelt God in de eer die je Jezus Christus geeft. En alleen dit eerbetoon brengt je bij de ontdekking van nog een nieuwe naam, een naam waarmee jij God mag aanspreken, de naam die de Zoon altijd al gebruikt heeft: Vader. God deelt in de eer, jij deelt in de status van kind zijn.

*Wolter Rose, Hoofddocent Semitische talen*

## Inloopmorgen over Etty Hillesum op 7 april *(Cor Pors)*

Bert Boxtart en Willem van Buuren hadden deze inloopmorgen zeer degelijk voorbereid. Zo was er een reader van 6 kantjes gemaakt door Willem, waarin het unieke van deze jonge Joodse vrouw duidelijk beschreven werd. Heel in 't kort: In een vrij korte periode (1941-1943) schreef ze elf dagboek-geschriften vol, waarvan er tien bewaard zijn gebleven. Pas decennia later worden deze geschriften gepubliceerd. Bijzonder is bijv. dat zij de Gestapo-jongens beklagenswaardig vindt zolang ze geen kwaad kunnen, maar levensgevaarlijk als ze op de mensheid worden losgelaten! Misdadig is alleen het systeem dat deze kerels gebruikt...En wanneer men het heeft over uitroeien, dan toch het kwaad in de mens en niet de mens zelf. Ik haat niemand en ben niet verbitterd...

In 1943 is Etty op transport gesteld naar Auschwitz waar ze een maand voor haar dertigste verjaardag overlijdt.

Er is een Etty Hillesum-Centrum in Deventer.

## 40 jaar kerk in Denia *(Henk de Jong, namens de feestcommissie)*

Een van de ideeën om dit te vieren is om een spelletjesmiddag te organiseren.

*Al eerder is gevraagd aan mij op te geven, welke spelletjes of spelen beschikbaar zijn, zodat we weten waar we op kunnen rekenen. Gedacht wordt aan sjoelen, rummycub, schaak of damspelen, scrabbelen en andere gezelschapsspelen. Laat a.u.b. wat weten, dan noteren we dat en kunnen we een datum bepalen. U kunt het ook alvast afgeven. Het wordt vast een heel gezellige middag in het kerkgebouw.*

## Onze kerk heeft al jaren een website *(Edo Luynenburg)*

en ongeveer een jaar geleden is die vernieuwd en uitgebreid.

Dit is het internetadres: [www.kerkdenia.nl](http://www.kerkdenia.nl)

De hele website is een stuk overzichtelijker gemaakt en een aantal nieuwe onderdelen is toegevoegd.

Bij opstarten kunt u door middel van een menu alle bladzijden van de website bereiken.

Er is een aantal vaste bladzijden met kerkelijke gegevens, maar er zijn ook pagina's, die steeds iets nieuws laten zien en regelmatig worden bijgewerkt.

Die zijn:

**Nieuws:** hier wordt regelmatig nieuws uit de eigen gemeente gemeld. Maar ook informatie uit kranten of tijdschriften van dit en het afgelopen jaar.

**Activiteiten:** gegevens over Open Huis, filmmiddagen, evenementen etc. Altijd actueel.

**Kerkdiensten:** de liturgie voor de komende week en de nieuwe mogelijkheid om de preek van de afgelopen week te beluisteren.

**Kerkband:** de nieuwste kerkband en de vorige van het huidige jaar kunt u hier lezen.

**Predikanten:** de huidige predikant wordt met foto en CV-tje voorgesteld. Ook kunt u zien welke predikanten voor de komende tijd op de rol staan.

**Foto's:** foto's van het huidige jaar, maar ook op jaargang ingedeeld vanaf 2007.

**Archief:** de "oude" kerkbanden vanaf 2000 en een leuk boekje over het ontstaan van de kerk.

**Columns:** geregeld wordt hier door één van onze 4 columnisten, (Jos Douma, Bert Oosthoek, Riëks Hoogenkamp en Willem van Buuren) iets belangwekkends geschreven vanuit hun eigen visie.

**Lied van de Maand:** het lied van de huidige maand is hier te beluisteren.



De website biedt dus een aantal extra mogelijkheden boven de informatie, die u altijd al via de kerkband krijgt. Bovendien kunnen wijzigingen direct op een website getoond worden en niet in een maandblad.

Kijk dus voor de nieuwste informatie over bijeenkomsten of uitstapjes op de website!

*Alles bij elkaar zeer de moeite waard om regelmatig te bezoeken en contact te houden met de kerk als u niet in Spanje bent!*

### **FILM: MARTIN LUTHER** (1483-1546)

In het jaar 1505 doet de jonge Martin Luther tijdens een hevig onweer de belofte dat hij tot het klooster zal toetreden. Verscheurd door een gevoel van eigen zondigheid en angst voor een straffende God wordt Luther al snel door zijn biechtvader op pelgrimstocht gestuurd naar Rome. Daar komt hij in aanraking met de levendige handel in relikwieën en aflaten van de Rooms-katholieke kerk.

Terug in Wittenberg wordt Luther benoemd tot doctor en hij begint colleges te geven. In deze periode schrijft hij zijn 95 stellingen tegen de aflaatverkoop. Hierdoor komt hij in een ernstig conflict met de kerk. De paus doet er alles aan om Luther zover te krijgen dat hij zijn leer herroept. Martin Luther wil echter vasthouden aan wat hij in de bijbel als bevrijdend gevonden heeft.

Het verhaal van een van de meest invloedrijke personen in de westerse geschiedenis, de man die het einde van de middeleeuwen inluidde:

De film opent met het enorme onweer waarin de jonge Maarten Luther belooft zijn leven aan God te wijden. Vanuit een sterk zondebesef loopt Luther echter aan tegen de oordelende en

straffende God die overal gepredikt wordt. Tijdens zijn studie theologie ontdekt hij daarentegen dat de God van de bijbel een God van liefde en genade is.

*Luther wordt als groot reformator tekortgedaan als zijn betekenis slechts wordt gezocht in het aan de kaak stellen van kerkelijke misstanden. Ook de film laat zien dat dit onjuist is: Luther is allereerst een theoloog, die leert inzien dat zondaars gerechtvaardigd worden door 1. geloof (sola fide) en niet door allerlei boetedoeningen, 2. door een kracht als een enorm genadegeschenk (sola gratia), zoals dat 3. in de bijbel (sola scriptura) wordt beschreven, en niet door allerlei voorschriften die corruptie in de hand werken en mensen van elkaar vervreemden.* Een verfilmde biografie van de man die in een tijd van grote veranderingen de moed had tegen het kerkelijk gezag op te staan en bijbelse noties weer centraal te stellen.

De strijd om geestelijke vrijheid kwam voort uit zijn ontdekking dat de liefde van Gods zich niet laat knechten en een appél op ieder doet. Instituties als kerk en overheid zijn daarvan niet uitgezonderd en dienen vrede en gerechtigheid te bevorderen.

Geregisseerd door Eric Till, met Joseph Fiennes, Alfred Molina en Peter Ustinov. De tijdsduur bedraagt 123 min.

***In de filmzaal van de N.T.V te Dénia op donderdag 23 april a.s. om 14:00 uur.***

### ***Levensbeschouwelijke sites:***

[www.pkn.nl](http://www.pkn.nl)

[www.cgk.nl](http://www.cgk.nl)

[www.reliwerk.nl](http://www.reliwerk.nl)

[www.debijbel.nl](http://www.debijbel.nl)

[www.vrijzinnig.nl](http://www.vrijzinnig.nl)

[www.vrijzicht.nl](http://www.vrijzicht.nl)

[www.protestant.nl](http://www.protestant.nl)

[www.christelijkweekblad.nl](http://www.christelijkweekblad.nl)

[www.kerknieuws.nl](http://www.kerknieuws.nl)

[www.hetgoedeleven.com](http://www.hetgoedeleven.com)

[www.refdag.nl](http://www.refdag.nl)

[www.bruggenbouwers.com](http://www.bruggenbouwers.com)

[www.statenvertaling.net](http://www.statenvertaling.net)

[www.nieuwwij.nl](http://www.nieuwwij.nl)

[www.igniswebmagazine.nl](http://www.igniswebmagazine.nl)

[www.ikonrtv.nl](http://www.ikonrtv.nl)

## Mededelingen:

### Onze sociale projecten zijn:

- \* Dominicaanse Republiek,
- \* Ooghulp Wereldwijd,
- \* Lilienefonds, en Oikocredit.

Collectes voor de diaconie gaan naar de **Voedselbank** in Denia (naar mensen die door de crisis onze hulp hard nodig hebben).

• **Predikant** In april gaat ds. Willem van Buuren voor. In mei en juni komt Maaïke Schepers ons weer bezoeken. Indien u prijs stelt op huisbezoek verzoeken wij u dit telefonisch of in de kerk zelf aan te vragen bij de predikant.

• De **Kerkband** komt meestal medio van de maand beschikbaar. Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is op de website (en uw emailadres is bij ons nog niet bekend), stuurt u dan een email aan de secretaris van de kerkenraad (zie onder). Kopij voor de redactie van de kerkband kunt u sturen aan hetzelfde adres.

**De volgende Kerkband komt (D.v.) 10 mei uit.**

• **Mutaties:** Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke gegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u die dan doorgeven aan de secretaris (zie onder).

• De **kerkenraadsvergadering** wordt in principe gehouden op de 1ste maandag van de maand. Als u iets wilt inbrengen, dan ontvangen we graag de stukken twee dagen van te voren.

**Gemeentevergadering woensdagmorgen 6 mei vanaf 10.45 uur ( aansluitend lunch)**

**Email secretaris: [ned.int.gem.denia@gmail.com](mailto:ned.int.gem.denia@gmail.com)**

## Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia

Reg.no. 016034 C.I.F.: R-0300445D

**Kerkgebouw:** Evangelio-El Arca de Noé,  
Calle Sanchis Guarner 9, 03700 Denia.

**Kerkdiensten:** Elke zondag om 11 uur (aansluitend koffie/thee drinken)

**Pastorie,** tevens correspondentieadres:  
Carrer Aristeu 23, Marquesa 1, 03700 Denia

**Predikant:** Bezoek graag telefonisch aankondigen  
tel. 96 578 5045 of 655 520 864 (mobiel)

<b>Kerkenraad:</b>	Telefoon:
Voorzitter: Cor Pors, Javea,	96 646 0841
Vice-voorz. Henk de Jong, Javea	96 597 4303
Secretaris Derk Rozema, Javea,	68 671 7454
Penningm. Piet v.d. Brugge, Benissa	96 574 8970
Tiny Berkman Els Poblets	96 647 4705
Chris de Jong Teulada (Huismeester)	67 772 9509
Bert Boxtart Javea (red. Kerkband)	67 636 0501

De emailadressen van de kerkenraadsleden vindt u op de website.

<b>Organisten:</b>	Edo Luynenburg	96 575 6547
	Chris Ooms	96 578 3694
	Cor Pors	96 646 0841
	Peter Neeteson	63 497 9620 of
		0031-622413706
<b>Hulp in nood:</b>	Martine Gerth	96 579 5152
	Ati de Jong	96 597 4303

**Website:** [www.kerkdenia.nl](http://www.kerkdenia.nl)  
**Email:** [ned.int.gem.denia@gmail.com](mailto:ned.int.gem.denia@gmail.com)

### Vrijwillige bijdragen:

**Spanje:** Bankrelatie: BBVA. te Javea.  
IBAN: ES23 0182 0142 0002 0150 5998  
BIC: BBVAESMM

**t.n.v. Iglesia evangélica en Denia**  
Bankrelatie: ING te Geldrop  
IBAN: NL50 INGB 0004 2235 67  
BIC: DLBKNL2A

**t.n.v. Kerkvoogdij Ned.int. gem. te Denia**