

KERKBAND

L'ARCA DE NOÉ



Een morgengebed.

*O God, maak ons tot mensen
naar het beeld van uw Zoon:*

*Met ogen die niet alleen kijken,
maar ook kunnen aanzien.*

*Met oren die niet alleen horen,
maar ook kunnen luisteren.*

*Met een mond die niet alleen praat,
maar ook kan aanspreken.*

*Met een verstand dat niet alleen begrijpt,
maar ook kan verstaan.*

*Met een hart dat niet alleen klopt,
maar ook bewogen kan zijn.*

*Met handen die niet alleen grijpen,
maar zich ook kunnen openen.*

*Met voeten die niet alleen draven,
maar ook tegemoet kunnen komen.*

Want zo zijn wij gezegend en elkaar tot zegen

Willem van der Zee

Nederlandse Interkerkelijke gemeente DENIA

36ste jaargang
20 september

De tien geboden

ds. Jan Leeuwis

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om een inleiding te geven op de 10 diensten die ik nog bij u mag leiden.

Die zullen gaan over de tien geboden en ik verbeter maar gelijk: het zijn niet 10 geboden, maar 10 woorden, want zo worden ze ons overgeleverd: “Toen sprak God al deze woorden.....”

Ik zal (veel) gebruik maken van de uitleg van de joodse rabbijn en filosoof Marc-Alain Ouaknin in zijn boek: “De tien geboden”. Hij gaf mij veel nieuwe in- en vooral uitzichten door zijn, wat hij noemt, existentiële benadering.

Voor mij is dat belangrijk: ik kan niet preken over een tekst als ik er niet zelf iets nieuws in gehoord heb, waardoor ik verrast, verwonderd en liefst ontroerd word.

Om door zulke bekende woorden als de tien geboden geraakt te worden is het nodig ze te begrijpen en dat betekent: ze op jezelf te betrekken.

We moeten ze voor onszelf uitleggen en daarom is het niet genoeg om terug te gaan naar de bedoeling van de schrijver van toen en de betekenis voor zijn eerste hoorders of lezers.

Het is eigenlijk hetzelfde wat wij doen als we een kerkdienst meemaken en een preek horen.

We houden vast wat ons raakt en gaan daar verder mee om onze eigen preek te maken.

En zo hoort het ook: dat is creatief lezen en luisteren.

Ik wens u en mezelf veel mooie belevenissen toe met die tien woorden!

Een leerling kwam zijn meester bezoeken.

Deze vroeg hem: “Wat heb je geleerd?”

De leerling antwoordde: “Ik ben drie keer door de Talmoed heen gegaan.”

En de meester zei: “**Maar is de Talmoed ook door jou heen gegaan?**”

In memoriam Bert Homburg.

Op 29 juni overleed Bertus Homburg, geboren op 18 maart 1921. In de dienst van zondag 5 juli heeft onze gemeente even stilgestaan bij het heengaan van Bert en zongen wij Psalm 84.

De woorden van deze Psalm die bovenaan de rouwkaart stonden; “Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet” zijn (waren) tekenend voor Bert.

Onze kerk in Denia is veel dank verschuldigd aan Bert. Jarenlang zat hij in de kerkenraad en hield nauwkeurig de boekhouding bij van onze kerk. Hij schreef een uitmuntend gedocumenteerd boekje over de eerste 25 jaar van het bestaan van onze kerk en zorgde samen met Coby van Gelderen dat er elke zondagmorgen een predikant op de kansel stond. Ook deze taak nam hij, zoals alle andere taken, zeer serieus. Predikanten werden beluisterd en er werden inlichtingen ingewonnen bij de kerkenraden van de gemeenten waarin deze predikanten hadden gestaan.

In de kerkenraad van Denia is Bert van onschatbare waarde geweest. Het was een man van vrede.

Hij verdedigde zijn standpunten met verve, was goed van de tongriem gesneden en had altijd goede argumenten waarom hij vond dat iets moest gebeuren of juist niet, en dat maakte hem zo waardevol voor onze gemeente.

Wij wensen met elkaar Wilma heel veel sterkte toe nu zij alleen verder moet, weliswaar gesteund door kinderen en kleinkinderen, maar toch...

We hopen dat de goede herinneringen aan Bert en zijn positieve levensinstelling haar zullen helpen om het gemis te dragen.

(Bram Gerth)

In memoriam Piet van Noort.

Op donderdag 13 augustus overleed in Frankrijk op de leeftijd van 88 jaar, Piet van Noort. Zondag 23 augustus stonden wij in de dienst stil bij zijn overlijden. Piet bezocht samen met zijn vrouw Geertje gedurende meer dan 20 jaar trouw onze kerk. Gedurende de herfst, winter en vroege voorjaar verwisselden zij het gure klimaat van Noord-Frankrijk voor het doorgaans milde klimaat van Denia. De laatste paar jaar werd het reizen beiden te veel en werd het huis verkocht. Hoewel Piet gezien zijn leeftijd niet actief is geweest in de kerk van Denia heeft hij zijn sporen op dit gebied wel verdiend in Frankrijk.

Henk omschreef Piet vanaf de kansel als een ouwe brombeer die herkenbaar was aan de nooit ontbrekende bretels, die direct na het amen het toilet opzocht en die er op stond dat er geen stoel mocht staan voor de stoel waarop hij wilde zitten. Iedereen die lid geweest is van de kerkenraad en dienst deed heeft wel eens een knorrige terechtwijzing van Piet gehad dat de zaken wat hem betrof niet in orde waren.

Wat familiebetrekkingen aanging was Piet een bron van informatie voor zover het mensen betrof uit Dordrecht en verre omstreken. Daar kon hij met veel plezier uren over vertellen en was zijn knorrigheid ver te zoeken.

Een ieder die op een verjaardagsfeestje naast Piet kwam te zitten kan daar van meepraten.

We missen ze, Piet en Geertje.

(*Bram Gerth*)

Wijziging samenstelling kerkenraad

Cor Pors

De kerkenraad heeft Ypie Draaisma bereid gevonden om het team van de raad te versterken, waardoor voorzien wordt in één van de twee vacatures.

We zijn verheugd dat er weer een vrouwelijke medewerker het mannengezelschap “scherp” wil houden bij de discussies.

Tegelijkertijd zit de termijn er op voor Derk Rozema en Cor Pors. Deze beide heren hebben verklaard zich nog een termijn (4 jaar) te willen inzetten.

Mocht u tegen de benoeming van één van bovengenoemde drie personen gegronde bezwaren hebben, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris en wel vóór 1 oktober 2015. Indien geen bezwaren zijn binnengekomen zal Ypie medio oktober worden bevestigd en kunnen de twee heren ook aan een nieuwe termijn beginnen.

We hopen dat de laatste vacature ook spoedig vervuld zal worden en dat zou wel eens zomaar kunnen!

Gemeentevergadering 6 mei 2015

De voorzitter Cor Pors opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Ook nu weer evenals vorig jaar 32 bezoekers.

Ds. Maaïke Schepers krijgt gelegenheid een korte meditatie te houden. Ze doet dit naar aanleiding van 1 Cor. 12 : 1 – 26.

Kerk als lichaam van Christus. Alle leden vormen het lichaam en zonder ledematen geen lichaam en zonder samenwerking geen functionerend lichaam. Wij zijn Gods handen.

Cor geeft nog even een resumé van de agenda.

En dan leest Henk de Jong het **jaarverslag** voor, geschreven door Derk Rozema. Interessant om alles van het afgelopen jaar weer eens langs te horen komen. Piet van der Brugge leest het financiële verslag voor en geeft een uitgebreide toelichting. Piet wordt bedankt en ook de heer Beishuizen en Bram Gerth voor het vele werk dat door hen verzet is.

We kunnen terugzien op een goed financieel jaar. Mede door de geweldige opbrengst van de collectes.

De **kascommissie** doet verslag en de penningmeester wordt gedechargeerd na enkele kritische opmerkingen.

Nieuw benoemde leden van de kascommissie zijn Jan Hop en Frits Schultheiss.

Onder grote hilariteit worden alle kerkenraadsleden met algemene stemmen herkozen. Een eis van de banken om er zeker van te zijn dat mensen gemachtigd zijn in naam van de kerk te handelen.

Daarna **pauze** voor een tweede kop koffie met wat lekkers.

Na de pauze geeft Martine Gerth een overzicht van wat wij gemakshalve de voedselbank noemen, maar veel meer inhoudt dan alleen de voedselverstrekking waar enkele leden van onze kerk zich voor inzetten. Er zijn wel 169 vrijwilligers bij betrokken en er wordt tevens 30 ton voedsel uitgedeeld aan bijna 900 mensen. Het aantal eters is toegenomen en er zijn 10489 maaltijden verstrekt en 1350 maal een ontbijt aan kinderen.

Indrukwekkende getallen.

Bram Gerth laat met enkele verhalen over het werk van het Liliane fonds en Oogzorg Wereldwijd zien, wat er gedaan kan worden met betrekkelijk weinig geld.

Henk de Jong vertelt wat er met het geld voor het Dr. Ramona Fonds gedaan wordt en hoe hij er bij betrokken is.

Bij de **rondvraag** vraagt Wout Kapoen of er niet wat meer muziekinstrumenten bij de gemeentezang betrokken kunnen worden. We houden ons warm aanbevelen voor deze suggestie en wachten met spanning af wie trompet of iets dergelijks kan spelen in de kerk. Oproep in de kerkband.

Maarten Verboom zou wat meer willen doen voor jonge gezinnen die de kerk bezoeken zodat ze niet weg blijven voor een kerk met uitsluitend witharige oudjes. Misschien moeten we in Nederland toch meer bekendheid geven aan de kerk in Denia.

Martine mist de laatste tijd de orgel improvisatie na de preek. Dit zal weer in ere worden hersteld.

Daarna volgt een miniconcert in drie delen door Edo Luynenburg met prachtige zang door Nelleke Barendrecht.

Als klapstuk volgt een West-Fries intermezzo door Martine Gerth.

Ds. Maaïke Schepers sluit de vergadering met dankgebed.

Gezamenlijke lunch volgt en er wordt van genoten.
Speciale dank aan de organisatoren.

De plastic ton met kleingeld wordt daarna gezamenlijk geteld en iedereen kan opgeven wat hij denkt dat de opbrengst zal zijn. De schattingen lopen van 128 tot 410 € .Uiteindelijk blijkt de inhoud van de ton 360 euro te zijn en Wout Kapoen gaat met een fles wijn naar huis. Hij zit er maar een paar euro naast.

Al met al een geslaagde en gezellige Gemeentevergadering.

(Waarnemend scriba: Henk de Jong)

Samenvatting kerkenraadsverg. (14 sept. *secretaris*)

Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ds. Jan Leeuwis, van harte welkom.

De dominee houdt een inleiding over Moses bij de brandende braambos. Een Gods openbaring. Ieder mens heeft zijn eigen Godsbeeld.

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen wordt Derk gevraagd om contact op te nemen met de nieuwe voorzitter van de Ned.Club. De voorzitter bedankt in dit geval Henk de Jong voor het notuleren.

Aansluitend krijgt Henk een compliment voor alle technische verbeteringen die hij heeft doorgevoerd (in zijn rol als “kerkmeester”) in onze kerkzaal deze zomer.

De ingekomen en uitgestuurde post.

- a. Van de Fam. Homburg hebben we een bedankbrief ontvangen voor ons medeleven als gemeente met het overlijden van Bertus Homburg op 29 juni.
- b. Van de Lionsclub uit Gennep hebben we een dvd gekregen over het oogkamp in Nepal die wij als gemeente ook jaarlijks steunen. T.z.t. zullen we de film vertonen.
- c. Maaïke en Hans Schepers hebben zich spontaan aangemeld als nieuwe leden van onze gemeente.
- d. Roel Polman is begin aug. 90 geworden en heeft een bos bloemen gekregen namens de gemeente en persoonlijk gebracht door Bram en Martine.
- e. Een vrouwelijke predikant (Majoor van het Leger des Heils) met preekbevoegdheid in de PKN kerken, heeft zich spontaan aangemeld bij ons. Onze wervingscommissie zal met haar contact opnemen.
- f. Er is een verzoek binnen gekomen van een Spaanse diaconale organisatie (PESE) om een donatie t.b.v. vluchtelingen. De kerkenraad vindt dat dit onderwerp in Europa al zoveel aandacht krijgt dat wij ons kunnen beperken tot onze eigen diaconale projecten. U kunt natuurlijk altijd persoonlijk doneren.
- g. Er is een voorstel binnengekomen om alleenstaanden in onze gemeente erop te attenderen dat ze vastleggen met wie contact opgenomen moet worden in geval van plotseling overlijden. Mocht u deze informatie ook bij de kerkenraad bekend willen hebben, dan kunt u die namen en tel.nrs doorgeven aan de secretaris.
- h. Er is een voorstel binnengekomen vanuit de IPNZE organisatie in Nederland, om te onderzoeken of de gemeente van Denia een partnergemeente kan worden van een gemeente in Nederland. Hier gaan we mee aan de slag.

- i. De voorbereidingen zijn gestart voor de organisatie van de 2-jaarlijkse vergadering van alle Ned. Zuid Europese kerken. Deze dag zal op 26 aug. 2016, plaatsvinden in Apeldoorn. De kerk van Denia is dit keer de organisator.
- j. De PKN organisatie meldt ons dat men in 2016 niet langer het blad “Kerk Informatie” naar abonnees in het buitenland gaat sturen. Vanaf heden kan dezelfde informatie gratis van de website worden gehaald.
ZIE: <http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkinformatie-239-september-2015.pdf>

Jubileumcommissie.

De jubileumcommissie stelt u de vraag of u op de middag van 27 sept. oud Hollandse spelletjes wilt meenemen naar de picknick. Op 27 sept. hebben we dus een picknick met (wie dat wil) spelletjes.

In oktober komt nog een autopuzzeltocht.

Begin december sluiten we het jubileumjaar af met een receptie.

Pastorale zaken.

- Jan meldt dat hij al met verschillende leden afspraken heeft gemaakt. Wilt u ook dat hij u bezoekt, dan kunt u hem bereiken op tel. 965785045. Hij constateert opnieuw dat de kerkdiensten van veel betekenis zijn voor de leden.
- Vacatures. Door het vertrek van Tiny Berkman in mei, na 4 jaren in het ambt, is een tweede vacature ontstaan. In oktober zal de KR op gepaste wijze van haar afscheid nemen. Elders in deze Kerkband staat een bericht van onze voorzitter over onze vacatures.
- De startzondag wordt besproken en de dienst zal extra bijzonder worden door zang en muziek. We starten om 10.45 uur met KOFFIE IN DE KERK. Aansluitend aan de dienst gaan we met z'n allen naar de tuin van Henk en Atie om daar opnieuw koffie/thee te drinken voordat we oa. aan de lunch beginnen.

Kerkband. Ieder wordt weer gevraagd om een bijdrage te leveren. Ook u kunt teksten aanleveren die u van belang vindt voor ons allen.

Sluiting. Jan sluit de vergadering met een mooi gebed van Willem van der Zee.

Daarna genieten we in een informele sfeer van hapjes en drankjes.

EN NIEMAND ZAL ZE UIT MIJN HAND ROVEN.

Johannes 10: 28b

(ingebracht door Henk de Jong)

Wat een enorme hand moet dat zijn. Meer dan mensenmaat. Het is duidelijk: die hand is er niet maar voor mij alleen! Dat lijkt wel zo op de kaart op een prikbord boven een ziekbed, met dat bemoedigende woord: "Je bent veilig in Gods hand" Maar de werkelijkheid is nog veel geweldiger. De héle kudde van de goede herder past in zijn hand en is daar veilig. Een menigte die niemand tellen kan dan de eigenaar van die hand, alleen Jezus.

HOUTKRULLEN.

Het begon heel gewoon. Nieuwsgierige handjes die speelden met Maria's ketting tijdens het drinken. Die lekker wilden rommelen in pappa's houtkrullenhoop. Handjes die leerden bidden en danken. Die leerden groeten en hulpvaardig uit de mouwen komen. Handjes werden handen, handen met een eeltlaag van een timmerman.

Toen zag op zekere dag Johannes de Doper, de ziener van Israël, in die handen al de wan die het kaf van het koren ging scheiden. Maar is dat niet hèèl ver vooruitgekeken?

Ik zie eerst die handen zich uitstrekken naar een melaatse.

Ik zie ze modder maken van zand en speeksel en het uitsmeren op de ogen van een blinde. Kijk, daar vatten ze een andere hand. Het is de dode hand van een meisje van twaalf, en daar opent ze de ogen al.

Zegenend trekt Hij het land door—Kinderhoofdjes, gebogen hoofden van moedelozen, radelozen, rustelozen: een kudde zonder herder. Niets dan goeds kwam uit zijn handen.

SPIJKERS.

Zie Hem vallen in de handen van mensen. Dat belooft niets dan slechts....Verraden nota bene door èèn die tegelijk met Hem zijn hand stak in de bevrijdingsschotel.

Daar gaan de spijkers- het doet pijn om naar te kijken- èèn voor èèn doorboren ze die zegenende handen. Maar zegenen blijven ze. Hoog verheven boven het volk blijven ze zegenen: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.

En dan liggen ze stil, deze handen, in de stilte van het graf.

LITTEKENS.

Daar gaan ze weer! Actief vouwen ze de grafdoeken op, brengen ze de zegengroet, breken ze het brood aan huis.

Diezelfde dag nog worden ze getoond, met littekens en al.

Kijk maar, voel maar: dezelfde handen. En door gaan ze met zegenen, tot ze zegenend uit het menselijk zicht verdwijnen.

En wat doen ze op dit moment? Zegenen natuurlijk! Zegenend zullen ze jouw leven vergezellen als jij je wilt laten zegenen. Ja zo zal het gaan met al wat leeft op aarde.

SIKKEL.

Sindsdien zijn wij als zijn kudde in de goede handen van onze goede herder. Een kudde die niemand meer kan tellen dan Hij alleen. Het evangelie gaat de wereld over en de Bijbel van hand tot hand, in alle denkbare talen. Wie kan dat tegenhouden?

Wie kan christenen, waar ook ter wereld ervan weerhouden te doen wat de Geest hun handen laat vinden om te doen? Wat je ook bedenkt: niets en niemand kan ons uit de handen van de goede herder roven! Geen tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede.

En die wan dan, waar Johannes het over had? En die sikkel, gezonden om te oogsten? Er komt een tijd van sikkel en wan. Er komt een tijd dat Hij al wat mensen krom bogen, recht zal buigen, voorgoed. De aarde wordt stevig onder handen genomen, zoveel is zeker.

Maar wees niet bang, jij daar, in zijn handen: niemand zal je daaruit roven.

Beloofd is beloofd! Samen zijn we in goede handen. Veilig, dwars door de dood heen, alle dagen van ons eeuwige leven.

Han Hagg, predikant in Zwolle

Rosj Hasjana, het Joodse nieuwjaar.

(ingebracht door Bram Gerth)

Rosj Hasjana werd dit jaar gevierd op 14 en 15 september.

Rosj Hasjana markeert het begin van het joodse jaar.

Op die dag werd de eerste mens, Adam geschapen.

Hoewel de schepping van de wereld zes dagen voor de schepping van Adam begon wordt de laatste dag toch als het begin van de schepping beschouwd. Op die dag gaf G'd de opdracht aan Adam de wereld tot perfectie te brengen.

Daarom is Rosj Hasjana een moment van bezinning op het doel van de schepping en in het licht hiervan, het voornemen het leven, ons leven, meer betekenis te geven.

Op Rosj Hasjana wordt er op de ramshoorn geblazen.

De ramshoorn het oude en aangrijpende blaasinstrument.

De Sjofartonen voelen aan als een schreeuw vanuit het diepste van de ziel.

Het oergeluid van dit instrument duidt aan dat G'd als het ware op deze dag opnieuw tot Koning van het heelal wordt uitgeroepen en de doordringende klank roept wakker, roept uit tot ontwaken, spijt te betuigen en G'ds aangezicht te zoeken. De Sjofar waarop op de berg Sinai werd geblazen toen de Tien Woorden van G'd werden ontvangen.

Op de eerste en tweede dag van Rosj Hasjana klinken er tenminste dertig tonen van de Sjofar.

De profeet Amos vraagt zich af of er op de Sjofar in de stad zou kunnen worden geblazen zonder dat de inwoners opschrikken? Maimonides zegt dat dit moet worden gelezen als:” Ontwaakt slapers, uit jullie sluimer en overpeins jullie daden. Gedenk jullie Schepper en keer in berouw tot Hem terug. Wees niet als hen die hun jaren verspillen op zoek naar uiteindelijk nutteloze zaken. Let op jullie zielen en denk na over jullie daden”.

De dagen tussen Rosj Hasjana en Jom Kippoer, de Grote Verzoendag, zijn dagen van zelfonderzoek. Wat is nagelaten wat gedaan had moeten worden en wat is gedaan wat niet gedaan zou moeten zijn. Het zijn dagen om in het reine te komen met je naasten en bereid te zijn de schulden van je naasten te vergeven. Dit alles om op Jom Kippoer G'd om vergeving te kunnen vragen voor de fouten die je zelf hebt gemaakt maar in het besef dat je nooit om vergeving mag vragen als je zelf ook je naasten niet vergeven hebt.

De woorden uit het Onze Vader waarin ook wij vergeving van onze zonden vragen en de voorwaarden daarvoor te vaak gedachteloos mee prevelen, vinden die niet hun oorsprong in de hierboven beschreven vieringen van het Joodse nieuwjaar en Jom Kippoer?

Een heel bijzonder glas in lood raam.

(Piet van der Brugge.)

Wanneer wij in Holland zijn kerken Joke en ik in Zaandam in de Westzijderkerk. In de Zaanstreek beter bekend als de Bullekerk. Vanwaar deze typische naam? De kerk stamt uit ongeveer 1630. In die tijd was er een stier bij de kerk losgebroken, die een hoogzwangere vrouw op de horens nam. De vrouw overleed direct, maar verloor hierbij haar baby, die de ramp overleefde en daarna nog acht maanden heeft geleefd.

Voor de kerk staat nu een sculptuur van een stier. Sinds enige jaren is onze predikant ds. Pieter van der Woel. Niet alleen een jonge enthousiaste predikant, maar ook een goed zanger en begaafd musicus op orgel en vleugel. Daarnaast bedrijft hij met gemeenteleden en vaak jeugdleden bepaalde handwerkzaamheden zoals het bouwen van versterkers, pottenbakken en glas in lood maken. De grote ramen van onze kerk waren op twee ramen na voorzien van glas in lood. Maar Pieter zou Pieter niet zijn als hij dit niet wilde wijzigen! Hij schreef op een Christelijke basisschool een wedstrijd uit. Welke kinderen wisten hiervoor Bijbelse taferelen te bedenken? En zo gebeurde het! De mooiste beelden werden uitgezocht en door een "monumentencommissie" goedgekeurd. De dominee gaf vervolgens een glas in lood cursus voor kinderen en enkele andere belangstellenden. Ere wie ere toekomt, samen met enkele goede medewerkers en mededenkers.

In een bijzondere kerkdienst op 26 juli 2015 werd het raam onthuld. Een juweeltje en s'avonds kunnen veel Zaankanters van dit verlichte raam genieten.

De kerkdienst was ook werkelijk een bijzonder gebeuren qua lezingen, preek, muziek en liederen. Eén gemeentelid had een gedicht gemaakt, dat ik hieronder wil weergeven. Op deze manier probeert onze predikant op een eigentijdse manier soms wat afgedwaalde kerkgenoten met hun kinderen weer tussen de kerkmuren te brengen en te interesseren!

Dan nu het bijbehorende gedicht:

*Zoals het lood het glas omvat, omvat U ons.
Soms raken wij uit het lood geslagen.*

*Zoals het licht door het gekleurde glas valt,
zo schijnt U door ons heen,
op onze goede dagen,
en op onze slechte dagen.*

*Zoals het glas gebroken is, zijn wij gebroken.
U houdt ons bij elkaar,
zoals het lood ook doet met het glas.*

*Zoals iedere kleur Uw licht op eigen wijze doorlaat,
zo laten ook wij, God, allemaal
verschillende uitingen zien van uw liefde.*

*Zoals wij, kleine mensen,
samen gebouwd hebben aan een groot raam,
zo bouwt U met ons aan een groot koninkrijk
van stralend licht en kleur.*

D. Nijhuis 28-06-2015.

Dochter van een timmerman (ingebracht door Bram Gerth)

Golda Meïr, president van Israël van 1969 tot 1973. De IJzeren Dame was haar bijnaam lang voordat Margret Thatcher zo werd genoemd en Golda droeg die bijnaam niet voor niets. Overigens noemden de Arabieren haar respectvol "de Oude Dame". Ze werd geboren in Oekraïne waar haar vader Moshe Mabovitch timmerman was.

Golda ging op 16 januari 1973 op uitnodiging van het Vaticaan op bezoek bij paus Paulus VI.

Haar bijnaam maakte al duidelijk dat Golda niet zo snel van haar stuk was te brengen maar toen zij samen met haar adjudant, omgeven door de pracht en de praal van het Vaticaan, even moest wachten tot de paus hen kon ontvangen vertrouwde ze haar adjudant toe dat ze best een beetje zenuwachtig was voor deze ontmoeting. "Stel je voor ", zei ze tegen haar adjudant "ik, dochter van een timmerman zo maar op bezoek bij de paus". "Maak je maar geen zorgen Golda", antwoordde de adjudant.

*"In dit milieu hebben ze een héél hoge dunk over
kinderen van timmerlieden".*

Kun je nog zingen.....

(Bram Gerth)

Even aantekenen in de agenda: **Woensdag 23 september**,
19.30 uur zangavond met Dory en Martin de Vos!

Jawel ze zijn er weer Dory en Martin en dus kunnen we
op 23 september weer naar hartenlust zingen.

De stemming is overigens bij dit gebeuren belangrijker dan de
stem.

Er zijn nieuwe liedjes toegevoegd aan het repertoire van vorig
jaar en ze zijn meer dan de moeite waard om mee te zingen!

De locatie voor het zingend samenzijn is veranderd in
Bahamas 10 in Javea, het woonhuis van Martine en Bram Gerth.

Er is gespeeld met de gedachte om de duisternis in de tuin te
verjagen met kaarsen maar wat als het een beetje waait?

We vervangen de kaarsen dus door een zaklantaarn die iedere
deelnemer (ster) uiteraard zelf meeneemt.

Een tuinstoeltje en 2 Euro zijn overigens twee attributen die u ook
niet moet vergeten mee te nemen om ten volle te kunnen
genieten van dit unieke songfestival in Javea.

Vorig jaar hebben 30 zangers en zangeressen hun stem laten
horen. Het is maar dat u het weet.

Vul svp de intekenlijst in!!!!.

*Bram Gerth zal tussen 19.15 uur en 19.25 uur op de parkeerplaats
van Supermercado: La Ermita staan op de weg van Denia naar
Javea via La Xara.*

*De supermarkt beschikt over een flinke parkeerplaats en makkelijk
te vinden.*

Bedankt!

Gebed*(ingebracht door Derk Rozema)*

Lieve God,

Help mij een waar licht te zijn en geef mij de kracht
dit licht uit te stralen in de wereld waarin ik leef.

Laat mij beseffen dat ik Uw licht b en en in alle bescheidenheid,
maar m et kracht een instrument in Uw hand mag zijn.

Geef mij de moed Uw kracht uit te stralen en Uw liefde door te
geven.

Verlos mij van mijn terughoudendheid en vervul mij van Uw
vuurkracht.

Dan zal een blijdschap mij vervullen die het aardse geluk te
boven gaat. Amen

Het nieuwe adres van **Geertje van Noort** in Frankrijk.

Geertje van Noort is eind augustus verhuisd naar een verzor-
gingshuis. Haar nieuwe adres is:

Residence ""Santel""

Rue de Mont Bricon

45500 Gien.

Francia. Telefoon....0033 238050112

Levensbeschouwelijke sites:

www.pkn.nl

www.reliwerk.nl

www.vrijzinnig.nl

www.protestant.nl

www.kerknieuws.nl

www.refdag.nl

www.statenvertaling.net

www.igniswebmagazine.nl

www.cgk.nl

www.debijbel.nl

www.vrijzicht.nl

www.christelijkweekblad.nl

www.hetgoedeleven.com

www.bruggenbouwers.com

www.nieuwwij.nl

www.ikonrtv.nl

Mededelingen:

Onze sociale projecten zijn:

- * Dominicaanse Republiek,
- * Ooghulp Wereldwijd,
- * Lilianefonds en Oikocredit.

Collectes voor de diaconie gaan naar de Voedselbank in Denia (naar mensen die door de crisis onze hulp hard nodig hebben).

• Predikant

In september, oktober en november zal Jan Leeuwis uit Bemmel onze predikant zijn.

Indien u prijs stelt op huisbezoek verzoeken wij u dit telefonisch of in de kerk zelf te melden bij de predikant.

• De **Kerkband** komt meestal medio van de maand beschikbaar. Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is op de website (en uw emailadres is bij ons nog niet bekend), stuurt u dan een email aan de secretaris van de kerkenraad (zie onder). Kopij voor de redactie van de kerkband kunt u sturen aan hetzelfde adres.

De volgende Kerkband komt (D.v.) 11 oktober uit.

• **Mutaties:** Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke gegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u die dan doorgeven aan de secretaris (zie onder).

• De **kerkenraadsvergadering** wordt in principe gehouden op de 1ste maandag van de maand. Als u iets wilt inbrengen, dan ontvangen we graag de stukken twee dagen van te voren.

Email secretaris: ned.int.gem.denia@gmail.com

Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia

Reg.no. 016034 C.I.F.: R-0300445D

Kerkgebouw: Evangelio-El Arca de Noé,
Calle Sanchis Guarner 9, 03700 Denia.

Kerkdiensten: Elke zondag om 11 uur (aansluitend koffie/thee drinken)

Pastorie, tevens correspondentieadres:
Carrer Aristeu 23, Marquesa 1, 03700 Denia

Predikant: Bezoek graag telefonisch aankondigen
tel. 96 578 5045 of 655 520 864 (mobiel)

Kerkenraad:

Voorzitter:	Cor Pors, Javea,	Telefoon:	96 646 0841
Vice-voorz.	Henk de Jong, Javea		60 938 7739
Secretaris	Derk Rozema, Javea,		68 671 7454
Penningm.	Piet v.d. Brugge, Benissa		96 574 8970
2 x vacature			
Chris de Jong	Teulada (Huismeester)		67 772 9509
Bert Boxtart	Javea (red. Kerkband)		67 636 0501

De emailadressen van de kerkenraadsleden vindt u op de website.

Organisten:

Edo Luynenburg	96 575 6547
Chris Ooms	96 578 3694
Cor Pors	96 646 0841
Peter Neeteson	63 497 9620 of
	0031-622413706

Hulp in nood:

Martine Gerth	96 579 5152
Ati de Jong	63 023 8424

Website:

www.kerkdenia.nl

Email:

ned.int.gem.denia@gmail.com

Vrijwillige bijdragen:

Spanje:

Bankrelatie: BBVA. te Javea.
IBAN: ES23 0182 0142 0002 0150 5998
BIC: BBVAESMM

t.n.v. Iglesia evangélica en Denia

Nederland:

Bankrelatie: ING te Geldrop
IBAN: NL50 INGB 0004 2235 67
BIC: DLBKNL2A

t.n.v. Kerkvoogdij Ned.int. gem. te Denia