

KERKBAND

L'ARCA DE NOÉ



Nederlandse Interkerkelijke gemeente DENIA

36ste jaargang
15 november

Inspiratie

*Geloof jij wérkelijk dat Ik in je hart aanwezig ben?
Geloof jij wérkelijk dat Mijn licht in jou leeft,
dat jij Mijn licht bént?*

*Pas als je hiervan doordrongen bent, zul je het licht kunnen
doorgeven aan je naasten en aan de wereld waarin je leeft.*

*Wees zo een kanaal van Mijn goddelijke liefde en verlicht
de donkere aarde, zodat de duisternis plaats zal maken
voor het licht dat je bent.*

*Want je bent licht uit hoogste Licht geboren,
een kind van de Allerhoogste.*

Gebed

*Lieve God, Help mij een waar licht te zijn en geef mij de kracht
dit licht uit te stralen in de wereld waarin ik leef.*

*Laat mij beseffen dat ik Uw licht bén en in alle bescheidenheid,
maar mét kracht een instrument in Uw hand mag zijn.*

*Geef mij de moed Uw kracht uit te stralen en Uw liefde
door te geven.*

*Verlos mij van mijn terughoudendheid en vervul mij van
Uw vuurkracht.*

*Dan zal een blijdschap mij vervullen die het aardse geluk
te boven gaat.*

Amen.

Roelof Tichelaar

Samenvatting kerkenraadsverg.

(9 nov. *secretaris*)

Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ds. Jan Leeuwis, van harte welkom. Een bijzonder welkom natuurlijk voor onze nieuwe ambtsdrager Ypie Draaisma. De dominee vertelt als opening nog wat meer over het 7de gebod van afgelopen zondag. Gij zult niet begeren.....Het zijn natuurlijk niet alleen vrouwen die echtbreuk plegen.

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

De ingekomen en uitgestuurde post.

- a. Ds. Maaïke Schepers heeft positief gereageerd op ons verzoek om de vacature in de wervingscommissie (vertrek ds. E. Warnink) te gaan invullen.
- b. We hebben Everard (en Zita) bedankt voor hun werk middels een dinerbon.
- c. Piet vd. Brugge stuurde ons een verhaal over hoe zijn gemeente omgaat met de opvang van vluchtelingen. (zie stukje in deze Kerkband).
- d. Van ds. Maaïke Schepers en ds. Willem van Buuren hebben we een bevestiging ontvangen dat ze graag weer in 2017 in onze gemeente willen werken.
- e. De predikantenplanning van 2016 is reeds opgenomen op de website zodat gasten tijdig kunnen zien wie de predikant is als ze hier op vakantie komen.
- f. Derk heeft gesproken met de scriba en voorganger van de Nieuw Apostolische Kerk in Denia. Hun leden komen met name uit Duitsland, Engeland en Nederland. We hebben afgesproken dat we elkaar informeren (middels nieuwsbrief en Kerkband) over wederzijdse activiteiten en plannen.
- g. Met de redactie van HALLO zijn afspraken gemaakt voor een groot interview over ons 40-jarig jubileum.

Jubileumcommissie.

Op dinsdag 15 december sluiten we het jubileumjaar af met een receptie om 16 uur in onze kerkzaal. Alle (formele) uitnodigingen zijn verstuurd. U wordt binnenkort geïnformeerd over het programma.

Pastorale zaken.

- Jan meldt dat hij al met verschillende leden afspraken heeft gemaakt. Wilt u hem ook graag op bezoek, bel hem dan even (965 785 045).
- Vacatures. Door het vertrek van Tiny Berkman in mei, na 4 jaren in het ambt, is een vacature ontstaan. Onze voorkeur gaat weer uit naar een vrouw.
- Voor de inloopochtend op 13 okt. (thema: Is er leven na dit leven?) was veel belangstelling. Veel stof tot nadenken.
- Ook voor de 2de dagtrip naar het paleis in Gandia en het St. Jeroni-klooster, was weer veel belangstelling. We danken het organisatieteam voor deze mooie dag.
- De puzzeltocht op 10 nov. kost veel werk (*maar werd een groot succes*).
- De inloopochtend op dinsdag 17 november zal gaan over de BERGREDE.
- Op zondag 22 nov. gedenken we weer onze overleden leden van het afgelopen jaar. Ook u wordt uitgenodigd om een kaarsje (slechts 1) te branden voor uw overleden geliefden.

Adressenlijst. Het was weer eens tijd om extra aandacht te besteden aan de adressenlijst van de kerk. We hebben de lijst in drie hoofdstukken verdeeld om de overzichtelijkheid te vergroten. Lijst A bevat de adressen van mensen die we regelmatig in de kerk treffen en/of regelmatig contact mee hebben. Lijst B. bevat de adressen van mensen die in de afgelopen jaren permanently naar Nederland zijn vertrokken. Lijst C bestaat uit adressen van mensen waar we al meerdere jaren geen contact mee hebben gehad.

Alle adressen waarvan de secretaris ook beschikt over het emailadres, zullen benaderd worden om onze vastgelegde informatie (nogmaals) op juistheid te controleren.

Kerkband. Ieder wordt weer gevraagd om een bijdrage te leveren. Ook u kunt teksten aanleveren die u van belang vindt voor ons allen.

Rondvraag. Buiten de receptie op 15 december zullen er in december geen bijzondere activiteiten meer plaatsvinden. We willen graag een side-table in de pastorie waar we de TV (hoog) op kunnen zetten als wij gezamenlijk naar een DvD gaan kijken. Wie heeft een side-table over voor de pastorie?

Er wordt voorgesteld om de tuin van de pastorie onderhouds- armer te maken door gebruik te maken van antiworteldoek en gravel, op plaatsen waar nu veel onkruid staat.

De achterkant van het nieuwe orgel wordt geverfd in dezelfde stijl als de kansel.

Sluiting. Ds. Jan sluit de vergadering met gebed.

Daarna genieten we in een informele sfeer van hapjes en drankjes.

DE BERGREDE

(ds. Jan Leeuwis)

Op de inloopochtend van 17 november a.s. zal ik een inleiding houden over de Bergrede.

Dat sluit m.i. goed aan bij de serie preken over de 10 geboden. In de Bergrede gaat het immers vooral over Jezus' verstaan van de wet.

In Mattheus 5-7 staat de Bergrede en in Lucas 6 vinden we de versie van Lucas, waar sprake is van een "veldrede".

Ik zal me moeten beperken en daarom concentreer ik me op het begin van de Bergrede waar de zgn "zaligsprekingen" vermeld staan: Mattheus 5 : 1-11.

Hieronder een paar vragen die u zich kunt stellen n.a.v. die zaligsprekingen:

* Wat wordt bedoeld met het 9x herhaalde "zalig" of "gelukkig"?

* Wie worden bedoeld met de "armen van geest" of de "nederigen van hart"?

* Wat is het koninkrijk der hemelen?

* Wat wordt bedoeld met de vrede die gesticht moet worden?

Hoofdstuk 5 eindigt met Jezus' aansporing: Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Is de Bergrede dus toch een utopie, niet haalbaar voor mensen als u en ik?

Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst.

Openb. 22:15 *(Ingebracht door Henk de Jong)*

In en rond ons huis in Zuid-Afrika zie ik regelmatig een levensgevaarlijke spin, ook wel zwarte weduwe genoemd. In de omgeving hebben we ook schorpioenen en dodelijke boomslangen. Voor geen van deze dieren ben ik bang. Er is echter één diersoort waarvoor ik doodsangsten uitsta: honden. Daar heb ik goede redenen voor. Toen ik drie jaar was beet een hond mij in mijn neus. Dat liep gelukkig goed af, maar volgens cijfers sterven naar schatting wereldwijd 1.000 mensen per jaar door een hondenbeet en circa 40.000 tot 70.000 aan hondsdolheid.

Scheldwoord. Ook de Bijbel lijkt ik aan mijn kant te hebben. In de tijd van de Bijbel zag men honden niet als schattige huisdieren. Er waren wel uitzonderingen. Zo werden in het Oude Egypte en in de Romeinse tijd sommige honden als statussymbool gezien. Ze werden eigenlijk alleen gehouden door zeer vooraanstaande mensen, zoals farao's, koningen en edellieden. Over het algemeen waren honden wilde dieren die op straat leefden. Ze werden gezien als gevaarlijk en "hond" was een scheldwoord. Honden waren onrein en daarom werden ze in Israël een synoniem voor heidenen.

Jezus gebruikt de naam “hond” op die manier (Matt 15).
Op een andere plek zegt Jezus dat je het heilige niet aan de honden moet geven (Matt 7). Het “heilige” doelt daar op offervlees of ander aan God gewijd voedsel.

Niemand zou dat ooit aan honden geven, met ander woorden: aan heidenen en mensen die Gods Woord niet willen horen.
Op verschillende plekken in het Nieuwe Testament worden valse leraren met viervoeters vergeleken.

En aan het eind van Openbaring staat dat honden in de hel komen. Daar gaat het om mensen die zich bezighouden met toverij, ontucht en moord. Het betekent dus niet dat honden naar de hel gaan. Althans, ik ben nog nooit een hond tegengekomen die aan toverij deed. Toch is de vergelijking wel hard.

Bekeerde honden. Gelukkig is er ook nog een andere kant.
Als de Bijbel zo negatief is over honden, waarom hebben zo veel mensen vandaag de dag dan een hond? En geven ze hun huisdier met alle liefde een stukje vlees?

Het is tijd voor een positief verhaal. Er zijn gelukkig ook veel goede honden. Ze begeleiden blinden en gehandicapten, sporen criminelen op en beschermen huizen en gezinnen tegen inbrekers. En niet te vergeten, honden geven heel veel liefde. Ze zijn blij als ze hun baasje zien en spelen en knuffelen graag. Zelfs in de Bijbel zijn positieve vermeldingen te vinden.

In Job 30:1 worden honden genoemd als bewakers van de kudde, vooral bedoeld om roofdieren te verjagen. Ze beschermen het avondeten en het werk van de meeste mensen in die tijd.

In Jesaja worden zwakke leiders vergeleken met stomme honden: ze blaffen niet als er gevaar dreigt.

De andere kant daarvan moeten we dan natuurlijk ook erkennen: goede honden blaffen wel!

Het is dus te begrijpen dat honden en mensen met elkaar worden vergeleken. Er zijn gevaarlijke mensen, en mensen die veel voor anderen betekenen. Beide kom je tegen in de Bijbel.

Voor mensen die niets van liefde en goedheid willen weten is geen plek bij God.

Ondertussen blijf ik maar voorzichtig en zie ik uit naar de nieuwe aarde waar alleen maar bekeerde honden zijn en ik eindelijk rustig in het bos kan wandelen.

Genezing!!!!

Na een heftig ongeluk kan de jongen Caleb bijna niets meer. Als hij therapie met een hond krijgt, vordert zijn genezingsproces aanzienlijk. Via de volgende link vind je het prachtige filmpje:
Littlethings.com/caleb-meets-therapy-dog

Almatine Leene. Stellenbosch Universiteit

Interview met God

(Ingebracht door Coby van Gelderen)

Ik droomde dat ik een interview had met God

Zo, dus jij wilde mij interviewen vroeg God.

Als u tijd hebt zei ik.

God glimlachte: Mijn tijd is de eeuwigheid.

Wat voor vragen had je Mij willen stellen?

Wat verbaast u het meeste aan de mensheid?

God antwoordde:

Dat ze de kindertijd maar niks vinden.

Ze willen zo snel mogelijk volwassen worden en wanneer ze volwassen zijn verlangen ze er naar om kind te zijn.

Dat ze hun gezondheid kwijtraken om geld te verdienen, en dat ze hun geld kwijtraken om weer gezond te worden.

De mensen maken zich zodanig zorgen over de toekomst, dat ze het heden vergeten. Het gevolg is dat ze niet in de toekomst en niet in het heden kunnen leven.

De meesten leven alsof ze nooit sterven, en sterven alsof ze nooit hebben geleefd.

Toen pakte God mijn hand en waren we een tijdje stil

Toen vroeg ik: Kunt u een paar levenslessen noemen die u als Vader aan de mensen zou willen leren?

God antwoordde met een glimlach. Om Vader van mensen te zijn, is het nodig dat mensen mij leren kennen als Vader.

Helaas leven veel mensen gescheiden van Mij omdat ze daar zelf voor hebben gekozen. Door het offer van Mijn Zoon Jezus kunnen mensen mijn kinderen worden en hebben ze eeuwig Leven in Mij. Ze zullen met Mij zitten op de troon en wandelen over straten van goud. Ik nodig ze uit om geen schatten te verzamelen op de aarde, maar mij uit te nodigen in hun levens. Ik zeg tot een ieder: Volg mij, vertrouw op Mij en ontvang het eeuwige Leven. Ik ben genadig, maar Ik ben ook heilig. Ik ben Liefdevol en Goed, maar ik ben ook Rechtvaardig. Doe geen moeite om mij te zoeken door middel van religie. Leef met Mij in relatie. Ik hou van jou. Het bloed dat Mijn Zoon Jezus stortte, is nog steeds actueel en reinigt je van alle verkeerde dingen in je leven. Maar je moet Mij wel uitnodigen en toestaan dat Ik je reinig. Ik ben niet ergens ver weg. Ik ben maar één gebed van jou verwijderd.

Nodig Mij uit. Ik ga dolgraag om met zwakke mensen, want er zijn geen andere.

De vluchtelingennoed is zeer hoog. *(Piet van der Brugge)*
Net weer terug in Holland kan ik dit uit eigen ervaring onderschrijven.

Na afloop van de Dam tot Dam loop in september j.l. werden de lopers in het Veldpark in Zaandam in tenten opgevangen en verzorgd.

Iemand kwam toen op de idee hier een opvangcentrum voor vluchtelingen in te vestigen. Dit kreeg direct veel steun en werd snel geregeld door de gemeente Zaanstad met daarbij verwarming, meubels, kleding, zuiver watertoevoer en schone afvoer.

Er verblijven nu 500 vluchtelingen.

Precies tegenover dit park staat een PKN kerk. De kerkenraad heeft direct besloten deze kerk iedere middag open te stellen en zondagmiddag wordt er nu ook een kerkdienst gehouden voor deze 500 vluchtelingen. Daarnaast worden er taallessen gegeven, zijn er gespreksgroepen en wordt er muziek gemaakt. Zelf hebben wij wat oude kinderboeken van onze nu grotere (klein) kinderen meegenomen uit Spanje. kun je de taallessen snel begrijpelijker maken: 🐶 = hond!

Er zijn nu ruim 200 vrijwilligers. Ook mensen van de moskee en van andere kerkgenootschappen werken mee. (In de Moskee worden inmiddels ook diensten gehouden en wordt voedsel uitgedeeld. De onderlinge samenwerking verloopt bijzonder goed!)

Zelf ben ik langs geweest om het met eigen ogen te zien en Joke heeft zich direct aangemeld als vrijwilligster voor het geven van taallessen. Het is werkelijk zeer aangrijpend als je de verhalen van deze mensen hoort.

Een jongen liet een beeld zien vanuit zijn flat waarop te zien was, dat er bommen werden gegooid op de flat daar tegenover. Alles verwoest en zeer veel doden....

Veel problemen, die wij niet kennen, moeten verder goed worden aangepakt. Een jonge vent vertelde Joke, dat hij het erg moeilijk heeft. De reden? Er zijn ongeveer 10 christenen en verder allemaal moslims in het kamp. Hij wordt daarom vaak gemeden en achtergesteld. Hij heeft soms een doodswens. Samen met onze emeritus dominee heeft Joke hem toch wat weten op te beuren. Waarop de vluchtelingen nu steeds wordt gewezen is: Je bent hier in een vrij land. Alle mensen, mannen, vrouwen, moslims, christenen en anders ge-aarden, zijn in ons land volkomen gelijk en dat verwachten wij nu echt ook van jullie allemaal!!!

Één van de jongens had na een gesprek met Joke, met hulp van een vertaalprogramma, geschreven: "Bedankt Joke!"

Zelf heb ik geconstateerd, dat de mensen zich correct en netjes gedragen. Ze groeten en bedanken vriendelijk, meestal dus in gebrekkig Nederlands.

Wanneer je er dicht bij staat en je hoort het uit de eerste hand, zijn de omstandigheden vaak aangrijpender dan er via de televisiebeelden op je af komt!!

Ondanks de hulp, de gaven, producten, kleding die onze kerk krijgt, kost het onze diaconie momenteel veel geld.

Denk aan extra verwarming, water, schoonmaak, koffie etc.

De landelijke overheid, maar zeker ook de gemeente Zaanstad, geeft steun en heeft grote waardering voor de snelle en goede aanpak van onze kerk. Kritiek van bewoners heb ik nauwelijks gehoord. Sterker nog, veel naaste bewoners werken volop mee!

Het doet je werkelijk goed te zien, dat zoveel mensen zich belangeloos inzetten voor de medemens, die hulp nodig heeft!

Laten wij daar allemaal dankbaar voor zijn!

Renaissance: Dank aan de Islam

(ingebracht door Derk Rozema)

Als ik door Zuid-Frankrijk trek, in het vroegere gebied van de Katharen, is een van mijn geliefde plaatsen de ruïne van het kasteel van Lordat, hoog op de top van een berg. Vanaf die ruïne heeft men een magnifiek uitzicht op het dal dat de rivier de Ariège door de Pyreneeën geslepen heeft. Als ik daar sta, stel ik me voor hoe zwaarbepakte ezels uit het Moorse Spanje door het dal van de Ariège Zuid-Frankrijk binnentrokken, langs een oude heerweg die daar al door de Romeinen was aangelegd. In het reisgezelschap bevonden zich soms joodse en islamitische geleerden met in hun bagage vertalingen in het Latijn van de filosofen uit de klassieke oudheid.

De kerk stond al vanaf het de begintijd van het christendom wantrouwig tegenover de 'heidense' klassieken.

Men beschouwde hun teksten als gevaarlijk, en vooral: overbodig. De christelijke kerkvaders zagen het christendom als de voleinding van de wijsbegeerte. Met de geopenbaarde waarheid van het christendom was een eind gekomen aan het nut van het zelfstandig denken. Augustinus had het overduidelijk gezegd: Niets dient te worden aanvaard dan de autoriteit van de schrift, want de autoriteit daarvan is groter dan alle krachten van de menselijke geest.

En dat betekende dat het geen enkele zin had de oude klassieke filosofen te bestuderen, want die waren met de geopenbaarde waarheid van het christendom geheel overbodig geworden. Men hoefde niet meer zelf na te denken want de ene zaligmakende waarheid was nu door God zelf aan de kerk kenbaar gemaakt. Het werd de kloosters en andere kerkelijke instituten opgedragen om de klassieke geschriften die ze mogelijk nog in bezit hadden te vernietigen. Voor zover de Bijbelse teksten niet geheel duidelijk waren, werd de uitleg daarvan exclusief toegekend aan de priesters van de kerk. Het werd leken verboden de Bijbel zelf te lezen en vooral zelf te interpreteren.

Klassieken in Syrië bewaard en vertaald.

Terwijl de kerk de studie van de heidense klassieken verbood, werd die later juist ijverig ter hand genomen door islamieten in het nabije Oosten, met name in Syrië. Zij bestudeerden - en vooral bewaarden! - de teksten van de oude klassieke filosofen. Die werden in Syrië in het Arabisch vertaald en verspreid. In het Moorse Toledo, in Spanje, werd een vertaalbureau op commerciële basis opgericht waar men de Arabische vertalingen van de klassieke filosofen weer in het Latijn vertaalde, om ze vervolgens in het christelijke Europa te verkopen.

Als pleisterplaats tussen het Moorse Spanje en Zuid-Frankrijk was het kasteel van Lordat een van de vele smeltkroezen waar de verfijnde cultuur van de Islam, mét de kennis van de oude filosofen, overgedragen werd op het uit de donkere Middeleeuwen ontwakende Europa.

In Montpellier ontstond een van de eerste universiteiten van Europa, waar de kennis uit de Arabische wereld gretig werd ontvangen en doorgegeven. Men bestudeerde daar Aristoteles met de commentaren daarop van de islamitische filosoof Averroës (1126-1198). Averroës was een tijdlang lijfarts geweest van de kalief van Marokko. Hij had een volledige uitgave in het Arabisch van alle toen bekende teksten van Aristoteles verzorgd, en ze voorzien van commentaar.

De geschriften van de islamitische filosofen werd in het Occitaanse Zuid-Frankrijk met grote bewondering en enthousiasme ontvangen, vooral door de Katharen. Zo leerde men daar niet alleen Aristoteles kennen maar ook de sterrenkunde, de algebra en de alchemie als voorloper van de scheikunde. Met name de Arabische geneeskunde stond op een hoog peil. De Arabier Avicenna had omstreeks 1030 zelfs de eerste medische encyclopedie geschreven.

De studie van die teksten werd opnieuw door de rooms-katholieke kerk verboden. Ze konden daarvoor onder andere teruggrijpen op een tekst van de vroege kerkvader Tertullianus: Arme Aristoteles, die de kunst uitvond om van alles aaneen te rijgen en uit elkaar te rafelen, een kunst zo aanmatigend in zijn aanspraken, zo vergezocht in zijn verzinsels, gestaafd met zulke holle argumenten, met zo'n overvloed aan loze beweringen, dat ze in zichzelf verstrikt raakt, alles besprekend maar geheel nietszeggend. Maar in Zuid-Frankrijk legde men dat verbod naast zich neer. Aristoteles, en de zienswijze daarop van de islamitische filosoof Averroës, werd in Montpellier al lang onderwezen toen men elders in Europa aan de universiteiten nog de kerk volgde in de veroordeling van Aristoteles als heidense dwaalleer. Averroës: rede zelfstandige bron van kennis

Voor die tijd nieuw – en vanuit het gezichtspunt van de kerk gevaarlijk – was het belang dat de filosoof Averroës, namens Aristoteles, hechtte aan de rede. De kerk had het geloof steeds nadrukkelijk boven de rede gesteld. Maar Averroës betoogde dat de rede geheel

onafhankelijk van het geloof zijn eigen waarheden kon blootleggen en daarbij geheel onafhankelijk van het geloof te werk kon gaan, zelfs van de islamitische overlevering. Het intellect is volgens de Averroës geen vermogen van de individuele menselijke ziel, maar een eeuwige kosmische werkelijkheid waar alle mensen deel aan hebben. Het éne, alle mensen overkoepelende kosmische intellect stelt elke afzonderlijke mens in staat met zijn persoonlijke rede zelf deel te hebben aan de eeuwige waarheden en deze op eigen kracht te ontdekken. Ja, dat tastte natuurlijk het monopolie op het leergezag van de kerk in haar fundamenteen aan. Maar het is ook heel gnostisch, en het is daarom niet verwonderlijk dat Averroës in Zuid-Frankrijk zo welkom was bij de gnostische Katharen. Door de kerkelijke bestrijders van het Katharisme werden de kathaarse geleerden wel eens spottend 'filosofen' genoemd, en dat was als scheldwoord bedoeld.

Averroës betoogde ook nog dat men het goede zou moeten doen om het goede zelf, en niet voor het verwerven van een beloning of ter vermijding van straf in het hiernamaals. Ook dat stemde natuurlijk niet overeen met de kerkelijke dreiging met hellestraffen. Het aardse bestaan had volgens de kerk maar één doel: het verwerven van een plaats in de hemel, of anders... Ook het averroïsme werd door de kerk verboden. Maar, zoals de rooms-katholieke hoogleraar filosofie Ferdinand Sassen in 1946 schreef: Het averroïsme bleef nog vele eeuwen voortwoekeren. Let wel: 'voortwoekeren'.

Renaissance: met dank aan de Islam.

Als westerse cultuur zijn wij de Islam meer dank verschuldigd dan velen geneigd zullen zijn aan de Islam toe te kennen. Als de Islamitische filosofen niet de vele teksten van de oude klassieken bewaard hadden, en de belangstelling daarvoor levend gehouden,

zou er van een Renaissance in Europa wellicht geen sprake zijn geweest. Want de westerse filosofen die de Renaissance vorm gaven, hadden de islamitische vertalingen van de klassieke filosofen tot bron.

Thomisme. En, o ironie, kort nadat de laatste Kathaar in 1328 verbrand was, baseerde de katholieke priester Thomas van Aquino zijn filosofisch stelsel geheel op Aristoteles. Thomas van Aquino ontleende aan Aristoteles het concept van de 'transsubstantiatie' en 'bewees' daarmee dat de hostie tijdens de consecratie werkelijk in het lichaam van Christus verandert. Zijn zienswijze wordt nu thomisme genoemd en dat is nu nog steeds de enige tak van filosofie die door de RK-kerk gerechtvaardigd is. Het kan verkeren!

Bram Moerland

Deugd en/of ondeugd van.....

(Cor Pors)

Dit is de naam van een nieuwe rubriek in de kerkband. Het is een plaats waar onze gemeenteleden een leuke, interessante of een beetje ondeugende belevenis in een kort verhaal in proza kunnen weergeven. Er is gigantisch veel talent in onze kerk en er zijn vast wel mensen, die eens een verhaal kwijt willen.

In het algemeen is het niet interessant om een opsomming te lezen van : geboren vóór de oorlog, getrouwd, vier kinderen, was leraar nu pensionista, enz. enz., maar een leuke belevenis daarin is iedereen geïnteresseerd. Vandaar de wat prikkelende titel. Het is ook een unieke gelegenheid om elkaar eens van een andere kant te leren kennen.

U kunt uzelf opgeven als auteur voor de volgende maand óf u wordt door mij benaderd. Wees niet bang, durf te schrijven!

Deze keer is het een verhaal van Henk de Jong, dat u hierna leest.

Hoe vaak overkomt het je? *(Henk de Jong)*

Het overkwam mij verschillende keren tijdens een reis door Zuid-Amerika, een prachtig Spaanssprekend continent.

Losgekomen uit een minder prettige tijd bij het bedrijf waar ik heel mijn leven met plezier gewerkt had, was ik vast van plan iets te gaan doen met de vrije tijd die ik kreeg.

Nog maar 50 jaar en vol energie. Een reis van het Zuiden van Chili naar Venezuela in het Noorden, leek me wel iets. Ik moest ook iets doen in Bogata, daar later over. Voor zo'n reis heb je maanden nodig en ik zag het wel zitten. Wat al snel duidelijk was, was dat je niet alles naar je hand kan zetten. In Santiago de Chile zag ik een paar houten beelden van Adam en Eva.

Zo ongelooflijk mooi! Ik wilde ze kopen en naar Spanje sturen.

Ni hablar! Hoe ik ook mijn best deed, ik mocht ze kopen maar een exportvergunning ging ik niet krijgen. Jammer dan.

Later een paar duizend kilometer naar het Noorden had ik een heel andere ervaring.

Ten noorden van de Atacama woestijn, waar eind oktober voor het eerst na 20 jaar weer regen viel, en de woestijn bloeide met wonderschone bloemenpracht, ligt de maanvallei een plek op aarde waar nòòit regen is geregistreerd.

Men begroef de doden niet maar ze werden gewoon in het zand gezet. Volledig gemummificeerd zie je nu in een museumpje, baby's en volwassenen na duizenden jaren, natuurgetrouw met kleding aan en het haar in een vlecht zitten wachten op de laatste dag, de dag van de opstanding. Hoe zullen ze reageren wanneer ze zich zelf aantreffen in een museum.

Heel andere gedachten overvallen je als je met twee staven dynamiet in je broekzak als entreegeld en cocabladeren in je mond voor extra kracht, diep in de zilvermijnen van Potasi rond kruipt.

Er is uitgerekend dat van het zilver dààr weggehaald, een brug naar Europa gebouwd zou kunnen worden. Onvoorstelbare hoeveelheden zilver, ten koste van ontelbare levens.

Hoe komt dat over? Zo'n onvoorstelbaar mooi land met zo'n afschuwelijke geschiedenis.

Wat is Gods schepping groots als je op de rand van een vulkaan staat waar de sneeuw om je heen smelt door de lava. Het gebeurde gelukkig niet toen ik daar stond, maar twee maanden later barstte de vulkaan uit elkaar.

Vrij kamperen dacht ik, maar het was vaak een vriendelijke agent die een veilige plek aanwees. Op een ambassadeterrein of een missiepost, eventueel een douanekantoor als je de grens niet over kon.

Het overkomt je niet iedere dag dat de stoomtrein afgehuurd wordt door een filmploeg en jij toch ook mee wil.

Dan maar het dak op met de plaatselijke bevolking. Goed vast houden en bukken als er een tunnel aankomt. Zwartter dan Zwarte Piet kwamen we na twee uur van het dak af.

Deze trein had iets speciaals. Daar een trein geen haarspeldbocht kan nemen, ging hij om langs een verticale wand naar beneden te gaan steeds bij een denkbeeldige haarspeldbocht een treinlengte recht door en ging dan achteruit weer naar het volgende punt om vervolgens weer vooruit verder te gaan. En zo zigzagde hij naar beneden.

Door Franse ingenieurs op slechts twee plekken in de wereld gebouwd.

Mocht je nog aan een Schepper twifelen, dan leer je dat wel af als je de vogelrijkdom aan de Amazonerivier ziet. Duizenden vogels die allemaal op hun beurt komen eten op volgorde van kleur. Je kon er je horloge op gelijk zetten, terwijl ik samen met een Taiwanees meisje aan de kant van de rivier een poot van een wild-zwijn zat op te peuzelen die we geruild hadden met een stel Indianen. We hadden verder niets anders dan kaakjes en jam en veel vis uit de rivier om te eten.

Wat een drang moeten de Spanjaarden gehad hebben om dat hele continent te veroveren.

Wat is er veel verloren gegaan, maar gelukkig ook veel bewaard.

Het goudmuseum in Bogotà is b.v. èèn grote schatkamer van pre-Colombiaanse kunst. In Bogotà kwam ik trouwens van een koude kermis thuis. Ik was op zoek naar een pastoor die leiding gaf aan “Kinderen van de Andes”. Hij haalde kinderen uit de riolen en van de straat om ze een nieuw leven te geven op een grote boerderij, gaf onderwijs en hielp ze zo goed mogelijk verder te komen. Ik wilde weten of ik niet een paar maanden kon helpen. Terwijl ik in Bogotà steeds verder in achterbuurten verdwaalde werd ik door een politieagent van de straat geplukt en moest mijn zakken legen en mijn schoenen en sokken uittrekken om te kijken of ik drugs, geld of wapens bij me had.

“Nederland heeft hier een slechte naam” zei hij. Wee je gebeente als we het geld dat je bij je hebt in het drugscircuit tegenkomen (alle nummers werden opgeschreven). En nu wegwezen richting centrum. “Kinderen van de Andes” was uit schaamtegevoel weggepest door de overheid en had zijn kantoor inmiddels in Engeland.

In Quito overkwam mij iets wat ik nooit verwacht had.

Staande met beide benen aan weerszijde van de evenaar viel er pak hagel uit de hemel zoals ik later nooit meer gezien heb.

Tropische hagel, het klinkt als gebakken ijs. In Ecuador beklom ik samen met een Canadees de Cotopaxi, een berg hoger dan de Mount Everest gemeten van af het middelpunt van de aarde.

We haalden geen van tweeën de top.

300 meter onder de top begaven mijn benen het en lag ik op mijn knieën over te geven. Hoogteziekte!

Cartagena de las Indias stal mijn hart, een geweldige hoeveelheid bloemen op elk balkon in alle straatjes in de binnenstad. En wat een historie! Als laatste moest en zou ik naar Gabriël Márques' “geboortestad” Macondo, een indianendorpje met de echte naam Aracataca, maar waar ten behoeve van zijn lezers een bord met de naam Macondo is neer gezet.

De sfeer die daar hangt proef je in al zijn boeken.

Thuisgekomen las ik die vrijdag in een blad van World Servants Wolvega dat er een ouderenproject gepland was voor de aankomende week.

Het waren tot nu toe jongerenprojecten tot 23 jaar.

Het overkwam mij weer en ik ben meegegaan naar de Dominicaanse Republiek en heb nooit meer een project gemist.

20 jaar lang, soms tweemaal in een jaar betrokken bij de projecten die we ook nu nog als kerk steunen.

Ik deed het werk met hart en ziel.

De mens als schepper geschapen????

(ingebracht door Bram Gerth)

Tijdens de kidoesj wat letterlijk heiliging betekent, en die elke vrijdagavond wordt uitgesproken aan het begin van de sjabbat, staat de bekende zin: "G'd rustte uit van al het werk dat Hij had gemaakt. Hij zegende de sjabbat, de zevende dag, en heiligde die, want op die dag rustte Hij uit van al het werk dat Hij gedaan had.

Het aantal gelovigen die overtuigd zijn dat de wereld daadwerkelijk in zes dagen is geschapen wordt snel minder en misschien moeten we eens in overweging nemen om de genoemde dagen niet te tellen als de dagen in het leven van de mens maar in de eeuwigheid, in G'ds leven. De zevende dag is de zevende tijdseenheid, na de zes tijdseenheden van de schepping.

Maar er staat iets vreemds: "G'd rustte uit van het werk dat Hij gedaan had." Hoezo was G'd dan moe? Belijden wij een G'd die moe kan zijn terwijl in b.v. Jesaja 40 vers 28 staat dat Hij nooit moe of uitgeput is. Die rustperiode die G'd nodig had na de schepping is wel erg menselijk gedacht.

Misschien moet het scheppingsverhaal zo gelezen worden dat het scheppingswerk wel werd onderbroken, maar niet stopte.

G'd is geen mens die moet rusten en slapen na gedane arbeid. G'd is een proces van "zijn". Hij was. Hij is. Hij zal zijn.

De sjabbat, de dag van het onderbreken van het scheppingsproces, is onverbreekelijk onderdeel van het scheppingsproces zelf, dat nog steeds doorgaat.

In de beginne schiep G'd de hemel en de aarde. Zo hebben we dat geleerd, maar zegt rabbijn ten Brink, die eerste zin kan in het Hebreeuws ook betekenen: "Toen G'd begon met het scheppen van de hemel en de aarde". Dat scheppingswerk onderbrak Hij nadat de mens was geschapen naar Zijn beeld. Nu was het verder aan de mens, geschapen naar het beeld van zijn Schepper, om door te gaan met Zijn werk.

De mens als partner in dat doorgaande scheppingsplan.

Sjabbat betekent niet slapen en niets doen. Het moet eigenlijk een dag zijn waarop we pas op de plaats maken van ons eigen scheppingswerk, als mens die dingen maakt en doet. Op sjabbat kunnen we even terug kijken op de zes dagen van de week die achter ons liggen en wat een prachtig gevoel zou het zijn als we dan net als onze Schepper zouden kunnen zeggen, de afgelopen zes tijdseenheden waren zeer goed! De zevende dag is voor de mens apart gezet om om te zien en ons voor te bereiden op de zes dagen die weer gaan komen.

G'd is in het scheppingsverhaal de scheppende kracht waar wij als mensen (hopelijk) een voorbeeld aan nemen en dat proces van scheppen continueren om van de wereld een beter plaats maken om te wonen.

Vrij naar een artikel van rabbijn Menno ten Brink in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van 6 november.

Overigens bestaat dit weekblad precies 150 jaar en is hiermee het oudste in Nederland verschijnende weekblad!

De auto-puzzeltocht (10 nov.)

*Een geweldige tocht! Na afloop ervan is onderstaand dankwoord uitgesproken door **Martine Gerth**, in onvervalst West Fries.*

Zo, deer zitte we dan nou mooi an...an een grôte tafel nei een merakel leuk puzzeltochie.

Maar...hewwe jullie wel es effies nadocht hoe zoiets vor mekaar komt? En hoeveel moeite dat kost? Ik zel jullie een klein bietje woiser make.

Et begint in de haugste regione van de kerk met de gedachte... We mosten maar weer es een feisie hewwe!!!! 40 jaar bestaan is dat een feisie weerd? Noh zai dochte van wel.

Den wordt er een kemissie uitzocht..ja zo gaat dat..alles wordt puur deftig delegeert. Kemissie(2 vrouw 2 man) gaan an het prakizere en we wete...nei een optocht met de bus, groôt pelais bekeke, nei een klooster en deer hewwe lekker ete had..ja de kemissie is puur an de gang weest en ja dan hewwe ze nag een plannetje...een puzzeltochie!!!!!!

Geloik gaan de neuze allegaar dezelfde kant op..ALLARD!!!!
De kirrel van de tochies in de omtrek. De goeie man zit nag in Holland....effe infermere..begin oktober zit ie weer op et nest in Benissa. Ik stel me so vor hoe dat gaan is...Hai komt om late we zegge 6 uur z,n huis in Benissa binnestappe met de hele mikmak en om 7 uur gaat de tillefoon en groipe ze em gelok bij ze kladde...Hé Allard, foin dat je d,r weer benne..alles goed? We wille een puzzeltochie doen...ken jai dat effe regele. En we hewwe de datum ôk al...4 november. Nôh Allard verskiet niet gauw maar dut wordt em toch al gortig...Nei voor 10 november ken ik et niet begaffe...OK, verandere we de datum effies. En dan gaat Allard an de reed...kaarte d,r bai, kilometers telle, taid opneme, eetzakies uitzoeke, konkelboetje vinde voor een bakkie leut en de koffie uitprebere...alles opskraife...Een werk mense..deer hewwe we gien idee van.

Had ie eindelijk de boel rond..leuk tochie, uitkomme om een uur of twee bai een eetzakie weer ie smiegeljen in had...is die tent dinsdags dicht! Potver....aar resterantje....in de winter geslote. Tot 4 keer toe stootte ie ze harses en toedat wist ie et ôk gien meer. Een daggie uitstelte?????

"" Nei, geen poepelegoin meer"" zai de kemissie,""we houwe deuze datum an!! We kenne niet an het verandere bloive""
In Denia miskien? Hai wist deer ôk nog een eetzakie..aflopen donderdageivend heen om te infermere...niet te gelouve.. dinsdagmiddag vekansie. Toen skoôt em deuze tent nag in de kop. En ja ôr na wat viere en voife..raak!!!! Nôh, hai het goed raak skôte zo te zien. Een merakel mooi spultje.

Ok most ie de vrage nag verzinne...de bijbel doorspitte want ja het mot wel allegaar kloppe vanzelf.
Ik zal jullie vertelle..die Allard het deer een werk an had om ons deuze dag zo te vermaken. Onwois!!
Nou was Allard in ze vroegere leve loods en as ie dan het skip voilig an de kant legd had kreeg ie van de kaptain een "oorlam".
Wat vinde jullie d' r van?
Onse loods vor deuze dag verdient naar moin mening een heel groôt applaus en een driedubbele oorlam en Ypie, z' n woifie het ôk puur meeholpe en vor heer dus ôk een kleinigheidje.

Hartstikke bedankt allebai!!!!!!!!!!!!

Nog even over onze puzzeltocht (Allard en Ypie)

Als de "feest"commissie van onze kerk ons vraagt te helpen bij het opzetten van een puzzeltocht is dat natuurlijk een grote eer. Ze kunnen wel zeggen dat de kerkleden een groot vertrouwen hebben in ons organisatie vermogen, maar zo'n goede naam is erg kwetsbaar.

Zie je bij vele grootheden b.v. voetballers.

Een schot in eigen doel en mis is het.

Het leuke in de organisatie is eigenlijk dat het ondanks vele onverwachte probleempjes toch klaar komt. Je komt restaurantjes tegen waar men eerst blij is dat er een groep mensen zal komen, tot ze zich met schrik herinneren juist die dag gesloten te zijn of dat ze toch niet zoveel mensen kunnen hebben of... of...of...

Zo moesten we in de laatste dagen nog een restaurant even bezoeken om de zaak vast te leggen. Zouden Bram en ik voorafgaande aan onze koor repetitie op donderdagavond wel even doen. Jammer, dat restaurant kon niet doorgaan.

Een volgend restaurant even zoeken kan wel, maar dan komen we te laat op het koor en is Edo kwaad.

a, maar geen restaurant dan zijn er 40 kerkleden kwaad.

Dat is 1 tegen 40. Gemakkelijke keuze.

Vragen opstellen is ook zo iets. Kun je b.v een vraag er tussen door stellen over de meisjes die soms langs de weg zitten?.

Zijn die daar voor de Touristinformatie of om patat te verkopen of de auto's te tellen of geen van de drie ?? Beter niet stellen die vraag. Tenslotte zien we dan 40 vrolijke gezichten bij de lunch die ook vol vertrouwen zijn dat na de puzzeltocht de lunch ook wel goed zal zijn.

Een paar ex-secretaresen willen gelukkig helpen bij het nazien van de vragenformulieren. Tussen het eten door lukte ook dat best. Waren leuke antwoorden bij. Cañis ?..kun je de hond uit laten. Waarvan is Gata bekend?. Wonen BN ers: Edo en Piet.

Lieve gemeenteleden, bedankt voor jullie fijn gezelschap op deze dag, de medewerking op allerlei punten en het enthousiast invullen van soms wel wat vreemde vragen.

Wij hebben ons deel met veel plezier gedaan.

Predikant:

In november is ds. Jan Leeuwis uit Bommel nog onze predikant.

In dec. en jan. zal ds. Paul Saraber onze predikant zijn.

(eind november is zijn CV te lezen op de website.)

Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia

Reg.no. 016034 C.I.F.: R-0300445D

Kerkgebouw: El Arca de Noé,
Calle Sanchis Guarner 9, 03700 Denia.

Kerkdiensten: Elke zondag om 11 uur (aansluitend koffie/thee drinken)

Pastorie, tevens correspondentieadres:
Carrer Aristeu 23, Marquesa 1, 03700 Denia

Predikant: Bezoek graag telefonisch aankondigen
tel. 96 578 5045 of 655 520 864 (mobiel)

Kerkenraad: Telefoon:

Voorzitter:	Cor Pors, Javea,	96 646 0841
Vice-voorz.	Henk de Jong, Javea	60 938 7739
Secretaris	Derk Rozema, Javea,	68 671 7454
Penningm.	Piet v.d. Brugge, Benissa	96 574 8970
Lid.	Ypie Draaisma, Benissa	96 574 7431
Chris de Jong	Teulada (Huismeester)	67 772 9509
Bert Boxtart	Javea (red. Kerkband)	67 636 0501
1 vacature		

De emailadressen van de kerkenraadsleden vindt u op de website.

Organisten:

Edo Luynenburg	96 575 6547
Chris Ooms	96 578 3694
Cor Pors	96 646 0841
Peter Neeteson	63 497 9620 of 0031-622413706

Hulp in nood: Martine Gerth 96 579 5152
Ati de Jong 63 023 8424

Website: www.kerkdenia.nl
Email: ned.int.gem.denia@gmail.com

Vrijwillige bijdragen:

Spanje: Bankrelatie: BBVA. te Javea.
IBAN: ES23 0182 0142 0002 0150 5998
BIC: BBVAESMM
t.n.v. Iglesia evangélica en Denia

Nederland: Bankrelatie: ING te Geldrop
IBAN: NL50 INGB 0004 2235 67
BIC: DLBKNL2A **t.n.v. Kerkvoogdij**
Ned.int. gem. te Denia