

KERKBAND

L' ARCA DE NOÉ



Nederlandse Interkerkelijke gemeente DENIA

37 ste jaargang
24 januari 2016

Geloofsbelijdenis van Dorothee Sölle

Ik geloof in god
die de wereld niet òf heeft geschapen
als iets dat altijd zo moet blijven
die niet regeert volgens eeuwige wetten
die onveranderlijk van kracht zijn
niet volgens natuurlijke ordeningen
van armen en rijken
deskundigen en onwetenden
heersers en afhankelijken
ik geloof in god
die de tegenspraak wil van wat leeft
en de verandering van alles
door ons werk
door onze politiek

Ik geloof in jesus christus
die gelijk had toen hij
'een enkeling die niets kan beginnen'
precies zoals wij
werkte aan de verandering van alles
en daaraan te gronde ging
met hem als maatstaf erken ik
dat ons verstand is verminkt
onze fantasie verstimt
onze moeite verspild
omdat we niet leven zoals hij leefde
elke dag vrees ik
dat hij vergeefs is gestorven
omdat hij in onze kerken begraven is
omdat we zijn revolutie hebben verraden
gehoorzaam en bang
voor de autoriteiten
ik geloof in jesus christus
die opstaat in ons leven
opdat wij vrij worden
van vooroordelen en aanmatiging
van angst en haat
en zijn revolutie voortzetten
op weg naar zijn rijk

Ik geloof in de geest
die met jesus in de wereld is gekomen
in de gemeenschap van alle volken
en onze verantwoordelijkheid voor
wat onze aarde zal worden
een dal van ellende honger en geweld
of de stad van god
ik geloof in de rechtvaardige vrede
die verwerkelijkt kan worden
in de mogelijkheid van en zinvol leven
voor alle mensen
in de toekomst van deze wereld van god
amen

Terugblik op het jubileumjaar en wens voor het nieuwe jaar.

(Cor Pors)

Wat was 2015 een topjaar met alle jubileumactiviteiten, afgesloten met de jubileumdienst en –receptie.

In vogelvlucht geresumeerd, hebben we een bloesemtocht gehad, de spelen van de christenen en de moren in Alcoy bijgewoond, een bijzonder bezoek gebracht aan het klooster Jeronimo de Cotalba (uit 1338) en het Borgiapaleis in Gandía, de startzondag gehouden met een picknick en spelletjes in de tuin van Henk en Ati de Jong en een fantastische puzzeltocht gereden.

Alle festiviteiten werden afgesloten met een heerlijk etentje.

Bij de jubileumdienst op 13 december waren o.a. vertegenwoordigers uit onze zustergemeenten in Portugal en Guardamar aanwezig. De receptie op 15 december werd druk bezocht en was heel geanimeerd. Daar waren o.a. vertegenwoordigers van de kerk in Benidorm, de Spaanse Baptisten en de Duitse Apostolische gemeente aanwezig. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de feestcommissie, bestaande uit Henk de Jong (voorzitter), Bram Gerth, Joan Buiskool en Marga de Jong.

Dit enthousiaste gezelschap heeft gebruik gemaakt van incidentele krachten, aan wie niet altijd gemakkelijke klusjes werden gedelegeerd, zoals bij de puzzeltocht gebruik gemaakt werd van de bijzondere talenten van Allard Draaisma.

Al deze mensen, ook die niet met name genoemd zijn, wil ik op deze plaats hartelijk danken voor hun inspiratie en inzet!

Wat zit er toch een energie in onze kerkgemeenschap!

Een vooruitblik op het jaar 2016 is niet mogelijk.

Niemand weet wat ons allemaal te wachten staat.

Maar ik mag wel een wens uitspreken voor het nieuwe jaar en als voorzitter van de kerkenraad wens ik dat u allen zich ook in 2016 zult thuis voelen in onze kerkgemeenschap.

Dat u met vreugde mag genieten van het kleurrijke gezelschap met haar eveneens kleurrijke voorgangers. Dat woord, muziek en zang u mogen raken en verrijken.

Overdenking bij het veertigjarig bestaan

(Coby van Gelderen)

Wanneer je gevraagd wordt een verhaaltje te houden over de beginjaren van deze kerkgemeenschap, is je eerste gedachte: oei, ben ik al zó oud? Ja dus!!

Aangezien ik de eerste 6 kerkelijke jaren heb gemist omdat wij ons nog niet in Spanje hadden gevestigd was het dus nodig om even in de historie van het ontstaan van de kerk te duiken.

Hoe begon het eigenlijk allemaal?

Al lezend hierover in het boekje, geschreven door de in het afgelopen jaar overleden, zeer gewaardeerde vriend Bert Homburg, ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van deze kerk, stijgt je waardering voor de mensen van toen die het voortouw hebben genomen om de samenkomsten in Denia te starten.

Zoals meestal weer blijkt uit de geschiedenis zijn dat de initiatieven van één of enkele personen.

In dit geval waren het 2 echtparen, die de start hiervoor hebben gegeven. Ik realiseer me dat het noemen van allerlei namen behoorlijk saai zou gaan worden, maar ik voel me aan deze pioniers verplicht om even hun namen te noemen.

Het waren de families Blok uit Denia en Ouwerkerk uit Javea.

Deze 2 families speelden een hoofdrol bij de oprichting van de Nederlandse Interkerkelijke gemeente Denia, toen nog Nederlandse Evangelische Gemeente genoemd.

Het is aan hun inzet en volharding te danken dat wij hier vandaag een feestelijke dag mogen vieren.

Zo begon het allemaal.

En werd, 40 jaar geleden, op zondag 7 december 1975 de Nederlandse Evangelische kerk van Denia geïnstitueerd.

Je kunt je wel voorstellen wat er allemaal geregeld, besproken en georganiseerd moest worden, bijv. waar hou je de diensten en waar moet de dominee gehuisvest worden?

Over dat laatste straks meer.

Het ging natuurlijk allemaal niet zonder slag of stoot.

Er werd veel vergaderd en gesteggeld over ongeveer alles wat ter tafel kwam.

Of het nu ging over het orgel, over wel of geen nieuw liedboek, (één van de kerkenraadsleden zei dat hij pijn in zijn buik kreeg als hij een nieuwe tekst en wijs moest zingen) hoe vaak het avondmaal gevierd moest worden en vooral wie daar wel of niet aan mochten deelnemen en er werd een gemeente-orde opgesteld.

Er moesten wel regels komen anders werd het een hap-snap gebeuren. We hadden te maken met een pluriforme groep vanuit allerlei richtingen en iedereen had wel een eigen mening over van alles en nog wat. Belangrijke besluiten moesten genomen worden. Alles was nieuw! Voortvarend ging men aan de slag. Er werden posters opgehangen bij winkels en restaurants en folders achter de ruitenwissers gestoken van auto's met Nederlandse nummerborden, waar men de kerk kon vinden. In Nederland ging men toen nog grotendeels ter kerke en de belangstelling groeide ook hier toen men kennis kreeg van kerkdiensten in Spanje in de Nederlandse taal.

Financieel werd de kerk gesteund door de in Nederland opgerichte stichting, de N.P.P.S, Ned. Protestants Pastoraat in Spanje later E.P.N.S genoemd, ofwel Evangelisch Pastoraat onder Nederlanders in Spanje en toen Portugal en later Turkije er bij kwamen werd het uiteindelijk Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid Europa, ofwel I.P.N.Z.E.

Deze stichting had tot doel, morele en financiële ondersteuning aan de kerken te verlenen en predikanten te zoeken en ze zover te krijgen dat ze bereid waren een paar maanden in Spanje aan het werk te gaan.

Langzaam maar zeker kwam er structuur en groeide het kerkbezoek, met als hoogtepunten 105 bezoekers tijdens de Paasdienst in 1979 en in 1980 zelfs 140 bezoekers.

Ik ga een beetje met de hink-stap sprong door de geschiedenis. Eén van de eerste predikanten was ene Ds. Graafstal.

Een geweldige organisator die vond dat de kerkelijke gemeente meer kon doen dan alleen kerkdiensten organiseren. Ze moest de motor zijn voor alle Nederlanders in de omgeving.

Er kwamen allerlei ideeën naar voren, zoals bijv. het houden van lezingen, er werd een vrouwsociëteit opgericht en zelfs Annie de Reuver kwam een keertje optreden. Alles ging voorspoedig. Althans zo leek het. Maar ja, bijna traditiegetrouw wisten we het toch voor elkaar te krijgen, als rechtgeaarde Hollanders, om na een jaar al weer tot een afscheiding te komen. Gelukkig ging het nu eens niet om de ware leer. Wat was er gebeurd?

Een groepje buitenkerkelijke Nederlanders die in Denia woonden en niet veel ophadden met de kerk, zag met lede ogen aan dat deze bloeiende gemeenschap niet alleen voor de kerk maar ook voor heel het Ned. talige volksgedeelte in Denia e.o., allerlei activiteiten organiseerde. Deze groep stak de koppen bij elkaar en noemde zich de Nederlandstalige Gemeenschap in oprichting. Ze stuurden op 20 december 1976 een brief naar dominee Graafstal, om te vertellen dat ze zich gingen afsplitsen en zo ontstond de Ned. talige vereniging in Denia.

Wel werd de dominee gevraagd, vanwege zijn kwaliteiten als organisator, of hij daarvan voorzitter wilde worden, weliswaar onder de voorwaarde dat er geen zeltjes werden gewonnen. (dat zijn mijn woorden, maar daar kwam het op neer).

De dominee bedankte voor de eer, er werd wat heen en weer beschuldigd, er werden geen aankondigingen voor de kerkdiensten in het clubblad van die vereniging opgenomen en de verhoudingen waren voor jaren verstoord. Gelukkig hoort ook dat tot het verleden. De tijd heeft de wonden geheeld en we vinden elkaar nu weer aardig.

In een Algemene Vergadering in 1984 van de 3 Ned. talige kerken in Spanje, die gehouden werd in Benidorm, te weten, Benidorm zelf, Fuengirola en Denia, werd besloten dat er geen drie verschillende gemeentedorde konden zijn, dat was rommelig. Er werd één Generale Kerkorde opgesteld, later Algemene Kerkorde genoemd. Deze kwam niet in de plaats van de gemeentedorde, maar de laatste mocht weer niet in strijd zijn met de Generale. M.a.w. er mocht dus wel wat gesjoemeld worden als het maar geen principiële dingen betrof. Wat een wijsheid.

In Denia vergaderde men verder over de gemeentedorde. Over bijv. het artikel betreffende de Apostolische Geloofsbelijdenis liepen de moederen hoog op. Verhitte discussies met veel welles en nietes uitspraken. Ook deze keer wist iemand met veel wijsheid de impasse te doorbreken. Ze kwam (het was mevrouw Berte Boot) met een meesterlijke oplossing. Er werd een beetje afgeweken van de Algemene Kerkorde door enkele aanpassing aan sommige artikelen. Ik lees het even voor:
In de Algemene Kerkorde luidde de laatste regel van art.1: Zij weten zich één...
In de Gemeentedorde van Denia werden daar de volgende twee regels van gemaakt:
"Zij aanvaardt de Apostolische Geloofsbelijdenis als haar grondslag. Zij weet zich verbonden met alle kerken die uit deze belijdenis leven."
En artikel 4 luidt: " Met dien verstande, wijzend naar art. 1 dat zij, die de Apostolische Geloofsbelijdenis al dan niet op onderdelen kunnen aanvaarden, niettemin volwaardig lid van de Evangelische Gemeente kunnen zijn, terwijl de kerkenraad te dien aanzien niet als keurende instantie optreedt".

Wat een vondst!!!! Iedereen was tevreden.

Ik kom nog even terug op de vraag van toen. De huisvesting. Want als een rode draad door onze kerkelijke geschiedenis in Denia loopt het contact en verwantschap met de Spaanse Baptistenkerk in Denia tot aan vandaag de dag toe. Onze eerste kennismaking gebeurde dankzij de bemiddeling van ene mej. de Koning, een Nederlandse dame die Baptiste was. Zij, de Baptisten, waren het die ons met raad en daad terzijde stonden en spontaan hun kerkgebouw ter beschikking stelden in de Carrer Patricio Ferrandiz, waar nu de Comedor Social boven is gehuisvest is.
Er was één voorwaarde aan verbonden, er mochten geen kinderdoopdiensten gehouden werden.
Nou, dat risico nam men graag. De kans daarop leek niet echt groot als je de gemeente rondkeek.
Voor het overige waren wij blij met elkaar.
Wij met het onderdak en zij omdat zo de gelederen werden versterkt tegen de overmacht van de R.K. kerk.
Jorge Pastor was één van de twee predikanten. Een sociaal bewogen mens waar niemand ooit tevergeefs een beroep op deed en dat is nog steeds zo.
Hij stond ons met raad en daad bij, zorgde zelfs, toen we weer eens "pastorieloos" waren, voor onderdak. Het is jammer dat hij verhinderd is om hier bij ons te zijn vanmorgen.
Nog later boden zij ons dit kerkgebouw aan om te huren en toen in de herfst van 1986 bij een enorme regenvall half Denia overstroomde, waarbij ook dit gebouw veel waterschade opliep en zelfs het orgel waardeloos was geworden, waren zij het weer die ons aanboden om onze diensten tijdelijk te houden in één van de gebouwen op hun huidige campus.
Wij van onze kant toonden onze dankbaarheid door het inzamelen van geld en goederen en hulp te bieden waar wij konden. Dat gebeurt nog steeds.

Eén kleine anekdote uit die beginperiode wil ik wel even vertellen.

In onze kerkenraad waren op dat moment enkele voortvarende dames die besloten Kerstpakketten te maken voor de behoeftige gezinnen die bekend waren bij onze Baptisten broeders en zusters.

In die pakketten werden duurzame goederen in gestopt waaronder theedoeken die speciaal voor dit doel in Nederland waren aangeschaft, want de Spaanse theedoeken waren afgekeurd om hun slechte kwaliteit.

Men wilde ze ook zelf gaan bezorgen bij de gezinnen.

Toen ze daar om de namen en adressen vroegen, werd hun verzoek geweigerd uit respect voor die gezinnen, die zich er voor schaamden dat ze arm waren. Dat viel niet helemaal in goede aarde bij de dames en toen tot overmaat van ramp bleek dat ze de keurig verpakte pakketten ook nog hadden opengemaakt, waren de rapen gaar. Er ontstond een groot wantrouwen en er werd zelfs nog een vergadering aan besteed tussen beide partijen om e.e.a te verduidelijken.

Culturele verschillen en vooral de taalbarrière waren vaak de oorzaak van dit soort misverstanden.

De kerstpakkettenactie werd zodoende een eenmalig experiment en men besloot om in het vervolg in de adventstijd een grote bus achter in de kerk neer te zetten waarin men dan een geldelijke donatie kon doen. Jaren is dat zo gebleven totdat deze traditie werd vervangen door de maandelijksse collectes die nu gehouden worden tbv. de voedselbank.

Als je je realiseert dat pas in 1980 in Spanje, de wet op de godsdienst-vrijheid werd ingevoerd, is dat toch iets wat wij als Nederlanders ons moeilijk kunnen voorstellen.

In het RK. Spanje werd het tot die tijd de anders-denken, niet gemakkelijk gemaakt.

Jorge Pastor heeft daar wel eens in onze kerk een lezing over gehouden.

Maar in de nadagen van het Franco regime, werd vanwege het opkomend toerisme en het geld dat op die manier binnen kwam, de houding t.o.v. niet Rooms Katholieke kerken ietwat milder. De bestaande Spaanse Protestantse gemeenschappen werden al een tijdje gedoogd, maar nog steeds sociaal en maatschappelijk gediscrimineerd.

Eén van de grote voorvechters in de strijd voor de godsdienstvrijheid was ene Dr. José Cardona.

Hij schreef er een boek over "La defensa de una fe." ofwel "De verdediging van een geloof". Hij was ook één van degenen die de eerste overeenkomst die uiteindelijk zou leiden tot deze wet ondertekende, twee jaar voor de wet van kracht werd.

Ook voor ons is hij van groot belang geweest.

Toen er in de jaren '80 een Socialistische regering werd gekozen adviseerde hij ons om ons te laten registreren als officiële kerkgemeenschap. De tijd was daar nu rijp voor.

Aan mij, als toenmalig scriba was de twijfelachtige eer, de gevraagde informatie over onze kerk te verschaffen en heel veel uren in het Notariskantoor in Jávea door te brengen, echter hoofdzakelijk in de wachtkamer.

Er werd een correspondentie gevoerd met José Cardona die ons op dit traject begeleidde. Hij moet op z'n minst wel eens geglimlacht hebben om mijn, met woordenboeken in elkaar gewrochte, in het Spaans opgestelde brieven.

Maar de boodschap kwam over en op 22 december 1988 werd de kerk van Denia officieel ingeschreven in het register van het Ministerie van Justitie in Madrid, afdeling Religieuze eenheden.

We hoorden er nu helemaal bij!

Deze beminlijke José Cardona was de man die ons er voor vrijwaarde om als een buitenlandse secte in Spanje de geschiedenis in te gaan.

Daarna volgden in ons kerkelijk bestaan andere belangrijke gebeurtenissen elkaar op, zoals de aankoop van dit kerkgebouw, de restauratie daarvan en de aankoop van een eigen pastorie. Het was het eigendom van ene familie Lems die besloot op een gegeven moment voorgoed naar Nederland terug te keren. Zij, zeer actieve en meelevende mensen, boden de kerk hun huis aan voor een gunstige prijs om als pastorie dienst te laten doen. Dat gebeurde en daarmee hadden we ook een heuse pastorie die de naam Pastorale kreeg. Ook daar werden de nodige voorzieningen getroffen om het onze predikanten comfortabel te maken. In al die 40 jaren hadden we het genoeg veel predikanten te mogen ontvangen, die na de eerste kennismaking meestal moeiteloos overgehaald konden worden voor een volgende keer. Simpelweg mogen we vaststellen dat we veel reden tot dankbaarheid hebben. Het is ons goed gegaan. Maar eerlijkheidshalve moet ook gezegd worden dat het niet altijd over rozen is gegaan. Enkele zwarte bladzijden vinden we helaas ook terug in onze geschiedenis. Ze verdienden geen schoonheidsprijs. Mensen zijn er door beschadigd en sommigen hebben om die reden zelfs de kerk de rug toegekeerd. Dat is verdrietig! Hoewel we de laatste jaren in een sfeer van goede harmonie omgaan met elkaar en omzien naar elkaar, is toch waakzaamheid geboden. Als kerkgemeenschap bevind je je altijd op glas ijs en voor je het weet ga je onderuit. Het is hier ook de plek waar continue opnieuw begroet en afscheid genomen wordt van gasten en min of meer vaste verblijvers. Soms geven al die ontmoetingen en begroetingen op zondagmorgen eerder een beeld van een uitermate gezellige sociëteit dan van een kerk waar men bijeenkomt om met elkaar een eredienst te houden.

Op die momenten mogen we ons dan gelukkig prijzen met onze organisten die met hun orgelspel ons weer tot de orde roepen zodat de eredienst, zoals bedoeld, in stilte en eerbied kan beginnen. Het evenwicht tussen het èèn en het ander is soms moeilijk te vinden.

Ik heb getracht vanuit het heden een kleine terugblik op het verleden te werpen. Dat heet geschiedenis en onze kerkelijke geschiedenis ligt vast en is verleden tijd geworden. Er zou nog veel meer gezegd kunnen worden over een periode van 40 jaar, maar we laten het hier maar bij. Al met al mogen we dankbaar terugkijken op al die jaren die voorbijgevologen zijn en tot óns verleden behoren. En de toekomst?? Niemand die het weet. Wel mogen we er op vertrouwen dat de Eeuwige die met ons meeding al die jaren, Zijn plannen waarmaakt en Zijn weg met ons blijft gaan! En het heden?

Vandaag vieren we feest!

NED. INTERK. GEMEENTE te DENIA, 40 JAAR ACTIEF

(Angélique Otten – Guardamar)

Op 7 december vierde de gemeente in Denia dat 40 jaar geleden op 7 december 1975 de eerste stap werd gezet naar de oprichting van de Nederlandstalige Interkerkelijke Gemeente. Ook deze gemeente is te vergelijken met een duiventil. De samenstelling van de bezoekers varieert per week. De leden komen uit verschillende kerkelijke gezindten. In Denia vallen deze verschillen als het ware weg tot één oecumenisch geheel, zo vertelde de voorzitter de heer Cor Pors. In al deze jaren is er veel werk verzet, vooral bij de verbouwing van de pastorie en de kerkzaal.

De kerkzaal was voorheen een garage en werd in een gerieflijk en sfeervolle kerkzaal omgetoverd. Ieder lid van de gemeente werd geacht deel te nemen. Het waren dan ook de leden zelf die de handen uit de mouwen staken of via "aflaten" een financiële bijdrage leverden. Een vorm van samenwerking onderhoudt de kerk met de Spaanse Baptistengemeente te Denia, met name is er een intensieve samenwerking met de voedselbank, die door de Baptisten professioneel is opgezet.

De samenwerking bestaat uit financiële giften en het leveren van menskracht bij het uitserveren van de dagelijkse maaltijden.

Op 13 december werd het 40 jarig bestaan gevierd met een speciale kerkdienst. Aanwezig waren afgevaardigden van het Interkerkelijk Algarve Pastoraat, van de gemeente Albufera, Anke en Piet van Reenen-Jongkind en tevens Selia Merkenstein en Angélique Otten van de jongste Interkerkelijke Spaanse gemeente Guardamar del Segura.

De dienst werd vertaald voor de Spaanstalige gasten.

De lezingen waren gekozen uit Jesaja 35: De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakke vrolijk zijn, ...en uit Lucas 3: Het volk was vol verwachting,....

De overdenking vertelde : "Zonder hoop is er geen leven".

Het slotlied was: "Wij scholen (40 jaren) samen", tekst van Sytze de Vries.

Na de dienst werden cadeaus overhandigd, o.a. uit de Algarve werd zeer toepasselijk een Portugese vuurtoren geschonken en bloemen. Na afloop van de inspirerende dienst met uitleg over het ontstaan en de beginperikelen van de gemeente, (zie artikel hier voor) werd er onder het genot van een kopje koffie kennisgemaakt met de gemeenteleden.

De dag afgesloten met een gezamenlijk WOK-dinee.

Maandag hadden we een vrije dag en hebben de omgeving

verkend. Dinsdagmiddag was de receptie om 16.00 uur.

Vele bekenden kwamen met gelukwensen.

Al deze tijd mochten wij logeren bij Henk en Ati de Jong in Javea.

Ook Lodewijk (onze hond) was welkom en genoot net als wij van de gastvrijheid en de mooie natuur.

Wij besloten ons samenzijn met zijn zessen bij het Italiaanse restaurant van de dochter en schoonzoon van de familie de Jong.

Hartelijk dank voor de liefdevolle geste en fijne teamgeest die in jullie kerk heerst.

Samenvatting kerkenraadsverg.

(18 jan. secretaris)

Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ds. Paul Saraber van harte welkom. De dominee houdt een inleiding over Dorothee Sölle.

Paul was met Dorothee op een jongerenconferentie waar de jongeren werd gevraagd om een zeer persoonlijke geloofsbelijdenis te schrijven. Paul las ons de geloofsbelijdenis voor van Dorothee zelf (zie blz. 2).

De agenda wordt vastgesteld en de notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

De ingekomen en uitgestuurde post.

- a. We ontvangen de nodige felicitaties voor ons jubileum van zowel leden als andere kerken.
- b. De datum voor de Gemeentevergadering wordt reeds vastgelegd op woensdagmorgen 11 mei (DV).
- c. Ieder in de vergadering wordt door de penningmeester opgeroepen om investeringsposten 2016 snel aan hem door te geven.
- d. Er is een verzoek binnengekomen om hier in onze gemeente een kind te dopen. Het betreft mensen die dit jaar permanent in Denia gaan wonen. We hebben de ouders in contact gebracht met ds. Bert Oosthoek die de komende drie maanden hier zal zijn.

- e. Maria Jobse hebben we overgedragen aan de goede zorgen van onze zuster kerk in Benidorm. Ze woont nu permanent in zorgcentrum Montebello.
- f. De dienst van de crematie van Willy Bakker in Almelo, was op 18 jan. via internet te volgen.
- g. Bericht gekregen dat Chiel Berkman ernstig ziek is opgenomen in San Carlos.
- h. De brief mbt de kerkbalans is uit. De brief zal worden toegevoegd aan de nieuwe Kerkband en worden opgenomen op de website. Uw wordt allen vriendelijk verzocht de brief de nodige aandacht te geven.
- i. Er zijn twee brieven binnengekomen die betrekking hebben op de keuzes die de wervingscommissie maakt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Als interkerkelijke gemeente weten we bij voorbaat dat we het niet altijd iedereen naar de zin kunnen maken. We doen echter onze uiterste best om deze mooie geloofsgemeenschap in stand te houden.

Pastorale zaken.

- Wilt u dominee Paul Saraber (met partner Nelleke) graag op bezoek, bel hem dan even (965 785 045). (Vanaf 7 febr. ds. Bert Oosthoek en Nynke)
- Op dinsdagmorgen 26 januari wordt er een inloepochtend gehouden over het thema: ""Belangrijke vrouwen in de Bijbel"".
- Paul en Nelleke hebben vele pastorale bezoeken afgelegd aan met name onze oude en zieke leden. Dank daarvoor. Met veel plezier kijken ze ook terug op de Kerstweek waarin hun kinderen en kleinkinderen op bezoek waren.
- We kijken met tevredenheid terug op de jubileumdienst en de receptie. De opkomst (en gezelligheid) op de receptie overtrof onze verwachtingen.

- Een aantal mensen van ons hebben het Nieuwjaarsconcert bijgewoond in de Nieuw Apostolische kerk in Denia. Deze geloofsgemeenschap wil graag met ons samenwerken. We hebben hun prachtige kerk bekeken.

Kerkband. Ieder wordt weer gevraagd om een bijdrage te leveren. Ook u kunt teksten aanleveren die u van belang vindt voor ons allen.

Sluiting. Ds. Paul Saraber sluit de vergadering met gebed.
Daarna genieten we in een informele sfeer van hapjes en drankjes samen met Paul en Nelleke Saraber en twee vrienden van hen.

Inloepochtend: Vrouwen in de Bijbel (Paul Saraber)

Op de inloop-ochtend van 26 januari a.s. wil ik iets vertellen over de plaats van vrouwen in de oudste bewaard gebleven documenten van de vroege messiaanse beweging: "in naam van Jezus".

De namen van deze dames, vermeld in de zeven authentieke brieven van Paulus, geschreven in vooral de jaren vijftig: te weten Romeinen, 1 Korinthiers, 2 Korinthiers, Galaten, Filippenzen, Thessalonicenzen en het kleine briefje aan Filemon.

Naast dit zevental zijn er nog zes brieven met Paulus als afzender, maar die niet door hem geschreven zijn: Efeziërs, 2 Tessalonicenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Timoteus en Titus.

Zij zijn geschreven door de leerlingen van Paulus over de ontwikkelingen in de messiaanse beweging, na de grote catastrofe in het jaar 70.

De messiaanse beweging, een mengsel van Joden en go'jim (niet Joden), moet, nu de messias niet is gekomen, een organisatie bedenken die berekend is op de lange duur. Hierin spelen vrouwen een belangrijke rol.....

(misschien handig om een bijbelte mee te nemen!)

IN MEMORIAM: WILLY BAKKER*(Martine Gerth)*

Dinsdagmiddag 12 januari heeft Willy Bakker met een glimlach op haar gezicht te midden van haar naaste familie, afscheid genomen van het leven.

Willy kwam zo'n dertig jaar geleden met haar man Ben naar Pedreguer waar ze midden in de sinaasappelplantages een huis hadden laten bouwen.

Het waren trouwe leden van onze kerkgemeenschap en met name Wil heeft veel gedaan voor onze kerk.

Jarenlang was ze lid van de kerkenraad en een gewaardeerd lid.

Wil was iemand die het principe aanhing dat je de dingen niet moeilijker moest maken dan ze eigenlijk waren en veel dingen die voor anderen hoofdzaken waren werden door Wil gezien als bijzaken. Zo heeft Wil toen ze wat ouder werd nog éénmaal de kerstboom opgetuigd. Op zes januari werd deze boom, opgetuigd en wel, door een luik in het plafond op de vliering gezet en daarvandaan het volgende jaar weer verplaatst naar de huiskamer. Een makkelijk en plooibaar mens.

Gastvrijheid stond hoog in het vaandel van zowel Wil als Ben en dat bleek b.v. uit het feit dat voordat nieuw aangekomen dominees zich goed en wel hadden geïnstalleerd in hun onderkomen ze al aan tafel werden genodigd door Wil en Ben. Jarenlang heeft Wil als lid van "hulp in nood" vooral de ouderen onder de toenmalige grote groep overwinteraars met bezoeken en raad en daad bijgestaan.

Ikzelf zat ook bij "hulp in nood" en op een bepaald moment kregen we het idee om alle mensen die tachtig werden, te bezoeken en een zelfgebakken koek cadeau te doen.

Deze actie was een kort leven beschoren, er was geen bakken tegen!

Geestig was Wil ook en haar vaak cryptische opmerkingen waren heel raak. Dat had een achtergrond want het oplossen van cryptogrammen was haar lust en haar leven.

Na het overlijden van Ben bracht deze hobby haar in contact met Simon, ook een gedreven cryptogrammen kraker en samen brachten ze een paar mooie jaren door tot Simon overleed.

De laatste jaren waren niet makkelijk voor Wil en ze leed erg onder het feit dat ze zo veel vergat.

Met Ger Jansen haar huidige partner, woonde zij sinds kort in Delden. Het heeft niet lang mogen duren, Wil overleed op 80 jarige leeftijd.

We zullen ons haar blijven herinneren zoals ze in haar goede jaren was.

Dankwoord.*(Chris Ooms)*

In de dienst van 20 december werd even stilgestaan bij mijn afscheid als organist na een 30 jarige loopbaan.

Mijn collega organist Edo Luynenburg hield mede namens de kerkenraad een mooie toespraak die besloten werd met het zingen van het lied "Abba, vader" door de gemeente. Emotioneel! De kerkenraad bood een boekenbon aan en voor mijn partner een fraaie bos bloemen als dank voor haar trouwe zorg voor het koffie gebeuren na de diensten. Heel hartelijk dank daarvoor.

Ook de voorzitter van de kerkenraad en tevens organist, bedankt voor zijn geestig stukje in de Kerkband van december.

Ik blijf echter "stand-by" voor noodgevallen of anderszins.

Hiermee is een tijdperk afgesloten van orgelspelen in de diensten en dat doet pijn, want ik heb het altijd graag gedaan.

Fijn dat het orgel bespeeld blijft door twee bekwame organisten, Cor Pors en Edo Luynenburg.

Hoeveel waarde moeten we hechten aan wat er in de Bijbel staat?

*Naar aanleiding van de inloopochtend
Johannes 5 vers 31 en volgende. (ingebracht door Henk de Jong)*

In deze tekst zegt de Bijbel iets over de Bijbel. Wanneer je met anderen over de Bijbel praat, kun je het commentaar krijgen dat we niet moeten vergeten dat het een door mensen geschreven boek is. Daardoor zitten er tegenstellingen in, kunnen we sommige delen gewoonweg niet meer begrijpen of zijn er gedeelten die frontaal botsen met hedendaagse cultuur en ronduit agressief zijn. Er zitten vast mooie gedeelten in, maar je kunt die hele Bijbel toch echt niet meer als waarheid zien. Wat kunnen we hier op antwoorden? Ik weet het niet zeker, maar wat je ook zegt, laat je inspireren door dit gedeelte uit het evangelie van Johannes. Het leert ons namelijk wat Jezus over de Schriften zegt.

Het begint met een wat eigenaardige uitspraak van Jezus.

"Als ik nu over me zelf zou getuigen, dan was mijn getuigenis niet betrouwbaar". Dit klinkt wat minder vreemd als je de context begrijpt: Jezus had net een verlamde man genezen en er verzamelt zich een massa mensen die allemaal vragen beginnen te stellen. Jezus doet opvallende claims. Zo stelt Hij dat Hij de wereld zal oordelen en dat Hij degene is die leven geeft.

En dus vragen de mensen waarom ze Hem zouden geloven. In de Joodse rechtspraak waren er twee getuigenverklaringen nodig om iets als een feit te aanvaarden. Jezus zegt dat een verklaring over zich zelf niet betrouwbaar is, maar daarmee zegt Hij niet, dat wat Hij zegt niet waar is. Het is alleen volgens de gangbare standaard niet voldoende.

Jezus stelt daarom dat Hij drie andere getuigen heeft.

Allereerst verwijst Hij naar Johannes de dooper. Johannes is een zeer gerespecteerde profeet. Jezus zegt over hem:

"Hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd"

Johannes zei al dat Jezus de Messias was. En dan gaat Jezus verder. Vers 36. "Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: Het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden". Met andere woorden, luister niet alleen naar wat ik zeg, maar kijk ook naar wat ik doe. Kijk naar mijn wonderen, mijn karakter, mijn bediening. Ook dit is een getuigenis voor wie ik ben. En in vers 39 gaat Jezus nog verder:

" Welnu , de Schriften getuigen over mij."

Jezus heeft het hier over wat wij kennen als het Oude Testament. De drie getuigen die Jezus aanhaalt, komen allemaal uit de Schriften.

We kunnen tenminste drie dingen leren over wat Jezus zegt over het belang van de Bijbel.

Hij zegt ons iets over:

- de autoriteit
- de eenheid en
- de levendigheid van de Bijbel.

Als we goed kijken naar de verzen 37 tot en met 39 zien we dat Jezus zegt dat de Schriften Gods getuigenis voor Hem zijn.

"De vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien, en u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die Hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof. U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij" Het is duidelijk hoe Jezus over de Schriften denkt.

Neem bijvoorbeeld Johannes 10, waar Jezus zegt dat de Schrift altijd van kracht blijft. Of lees Mattheüs 5: 18:

"Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Jezus zegt niet dat het ene deel van de Bijbel wel geïnspireerd is en het andere niet. Nee elke letter is Gods Woord!!!!!!

Leven naar de Bijbel.

Maar het gaat verder dan een intellectuele visie op de Bijbel. Jezus zegt niet alleen wat Hij van de Schrift vindt. Hij leeft er ook naar. Elke keer wanneer de Satan Hem probeert te verleiden, citeert Hij als antwoord de Bijbel: "Er staat geschreven"
 Lees ook Mattheüs 26. Petrus trekt een zwaard om Jezus te verdedigen nu Hij gearresteerd wordt. Daarop zei Jezus tegen hem: "Steek je zwaard terug op zijn plaats.
 Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoeft te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?"
 En ook nadat Jezus gemarteld is en bloedend op weg is naar Golgota, en Hij ziet dat vrouwen om Hem huilen, citeert hij de Schriften: "Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: "Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: 'gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd'.
 Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: 'Val op ons neer!' en tegen de heuvels: 'Bedek ons!' want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?" Lucas 23: 28-31
 En dan tenslotte, in het meest duistere moment, wanneer Jezus aan het kruis hangt en God de Vader Hem verlaten heeft, roept Jezus: "Mijn God, Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?"
 Hij citeert Psalm 22:2. In alles wat Jezus deed, leefde Hij naar de Schriften. Gods woorden waren Zijn alles.
 Laten we nu eens terug gaan naar wat veel mensen zeggen. Je kunt misschien wel christen zijn, maar je moet de Bijbel niet zo serieus nemen. De Bijbel blijft immers mensenwerk. Laat mij dan het volgende vragen:

Hoe kun je zeggen een volgeling van Jezus Christus te zijn en je vervolgens verzetten tegen iets wat Hij in het centrum van Zijn leven had staan?

Star Trek

Anderen zeggen dat ze wel Jezus willen volgen, maar dat ze de Bijbel niet als absolute waarheid willen zien. Ik moet denken aan een aflevering van de televisieserie Star Trek, uit het tweede seizoen. De figuur Mudd heeft een vrouw die hij aan en uit kan zetten. Zodra hij haar aanzet en zij commentaar levert op het feit dat hij naar alcohol stinkt, zet hij haar uit. Paradijs, of niet?. Nee dus.

Ontknoping van de aflevering is namelijk dat hij doodongelukkig is. En weet je waarom? Omdat iedereen die hij om zich heen heeft, hem nooit kan tegenspreken.

Hij zet ze bij enige tegenspraak namelijk gewoon uit. Hij is ongelukkig, omdat hij geen enkele persoonlijke relatie heeft. Je kunt namelijk geen relatie met iemand hebben als hij of zij niets kan terugzeggen.

Als je zegt wel in God te geloven, maar delen uit de Bijbel niet accepteert omdat ze je tegenstaan, dan doe je hetzelfde als Mudd. Je zet Gods Woord uit. Je kunt geen intieme relatie met God hebben als je Hem uitzet, als je Hem je niet laat tegenspreken.

Eenheid

Ander commentaar op de Bijbel is dat hij zichzelf tegenspreekt. En dat christenen ook niet alles doen wat er in de Bijbel staat, wat betreft de voedselvoorschriften bijvoorbeeld.
 En wat doet Jezus? Hij wijst naar een deel waarvan veel mensen zeggen dat het er niet meer toe doet: De wetten van Mozes.
 "Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg?"
 Maar waar spreekt Mozes dan over Jezus?

De wet, de profeten, de Psalmen, ze gaan allemaal over Jezus. Johannes heeft het over het Lam Gods als hij Jezus ziet. (Joh.1) Dit Lam zien wij terug in Exodus. Wanneer God het volk Israël bevrijdt uit slavernij in Egypte, zegt Hij dat ze een lam moeten slachten en het bloed ervan aan de deurposten moeten smeren zodat de engel des doods het huis voorbij zal gaan. Johannes beseft waar het werkelijk om gaat. Het bloed van die lammetjes redt ons niet. Het is slechts een verwijzing naar het bloed van het Lam: naar Jezus. En dit is slechts een van de vele voorbeelden waarin de Schriften verwijzen naar Jezus. De Bijbel is een eenheid. Het gaat allemaal om Jezus.

Ten slotte vers 39 en 40

“ U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu de Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen”

De mensen tegen wie Jezus het hier heeft, dachten dat het genoeg was de Bijbel te kennen en te gehoorzamen. Dat zou hen redden. Zij lazen de Bijbel in de veronderstelling dat het allemaal over hen gaat. Maar Jezus zegt dat ze de Bijbel gelezen hebben, maar de kern hebben gemist.

De Bijbel is een goddelijk boek. De Bijbel gaat niet over ons, maar over Hem. En als je gelooft dat de Bijbel draait om Gods genade voor ons, is de Bijbel een boek dat je leven kan geven. Stel ik stuur een wetenschapper naar een bergtop omdat ik wil dat hij vanaf die plek het beste uitzicht heeft. Wanneer hij weer beneden komt, vraag ik hem wat hij er van vond. Hij zegt dat het wel mooi was. Dat hij wat monsters van de grond heeft meegenomen, de luchtvochtigheid heeft gemeten en heeft uitgerekend hoeveel kilometer hij kon kijken.

Ik kijk vervolgens verbaasd.” Je hebt je gefocust op allerlei details. Maar wat vond je van het uitzicht? Vond je het niet geweldig?” Waarop hij zegt: “O, is dat waarom je mij naar boven stuurde?” door al de details miste hij waar het werkelijk om ging.

En dit gevaar lopen we allemaal,. Hoeveel kerken zijn er niet die zeggen in Jezus te geloven, maar zich voornamelijk druk maken om allemaal kerkelijke regels? En hoeveel zijn er niet die zeggen wel christen te zijn, maar geen enkele regel meer serieus nemen? In beide gevallen zit men er naast.

*Vind in het Woord van de Heer, de Heer van het Woord.
Dan zul je de autoriteit van het Woord vinden, omdat Hij het zegt.*

Tim Keller

**De kunst is te leven
op de rand van het mysterie,
waar vragen
niet op antwoorden wachten
maar richting geven aan de zoektocht
die nooit ten einde komt.**

Arita Baaijens

Jezus' Joodse afkomst is essentieel

(Ingebracht door Bram Gerth)

Het zal de lezers van de “Kerkband” niet zijn ontgaan dat ik een trouwe lezer van het Nieuw Israëlietisch Weekblad ben en er vaak al of niet bewerkte stukjes uit overneem om die in ons kerkblad te doen verschijnen.

Wat mij o.a. zo bevalt in dit weekblad is het feit dat er vogels van diverse pluimage een podium krijgen en dat werkt verruimend en is dus leerzaam.

In het nummer van 18 december werd bijvoorbeeld de stelling geponeerd: “Jezus' Joodse afkomst is essentieel”.

Vier totaal verschillende figuren geven hier hun visie op en die verschillen als dag en nacht, maar ze worden wel onverkort gepubliceerd en zo moet het ook, willen we inzicht krijgen in het denken van anderen of je kunt ook zeggen, van anders denkenden.

Als eerste wordt de stelling onder de loep genomen door **Tzvi Marx**, een deskundige op het gebied van de Talmoed, Tenach en Joodse filosofie in Amerika.

Als kop staat er boven zijn commentaar:

**MISVERSTAND.
OPVALLEND DAT DE GROOTSTE WESTERSE RELIGIE EEN JOOD
ALS HAAR HOOFD VEREERT**

Essentieel voor wie, begint hij zijn betoog. Voor de Joden?

Kijk wat Maimonides er over zegt.

"Is er een grotere val dan die van hem (Jezus) mogelijk?

Jezus was er de oorzaak van dat Israël door het zwaard ten onder ging". Voor de Joden dus niet! Essentieel voor de christenen?

Er bestaat geen grotere misvatting dan de zogenaamde Joods-christelijke traditie, met als uitgangspunt dat Jezus Joods was. Deze term wordt gebruikt om de fundamentele verschillen tussen jodendom en christenen te verdoezelen.

Een nog groter misverstand; als christenen de Joodse afkomst van Jezus serieus zouden nemen, n.l. dat hij sjomeer sjabbat (volbrenger van de wet) en kosjer was, en tittel noch jota van de Tora verwierp, dan zouden zij zich toch moeten afvragen waarom zij kerken bouwen waar Jezus nooit naar binnen zou gaan om te bidden. Hij gaat naar de synagoge. Hij zou ook niet kunnen eten aan hun niet kosjere tafel. Dat gezegd hebbende, is het toch opvallend dat de grootste westerse religie een Jood als haar hoofd vereert. Misschien heeft Maimonides gelijk als hij benadrukt dat dat de wegen en gedachten van de Eeuwige, de onze niet zijn.

Essentieel in Jezus´ Jood-zijn is de volkeren vertrouwd maken met de terminologie van het jodendom, om op een later tijdstip de christelijke misverstanden hieromtrent uit de weg te kunnen ruimen.

De tweede in de rij is **Pieter Goedendorp**, predikant in de protestantse Michaëlkerk in Leersum.

Hij schrijft boven zijn zienswijze:

**VOLMONDIG.
ER IS EEN SERIEUZE HERIJKING AAN DE GANG IN DE KERKEN EN
THEOLOGIE.**

Hoe kan ik het niet met de stelling eens zijn, zegt hij.

Een volmondig "ja" dus, en tegelijk beseft ik ook dat daarmee nog niets gezegd is. Want er is met geen woord gerept over wie Jezus was. Noch over zijn betekenis, noch over de vervreemding die al in de vroeg christelijke tijd tussen Joden en christenen ontstond. Zonder kennis van Tenach en Joodse geschiedenis kunnen we de evangeliën niet verstaan.

Dat Jezus juist in Betlehem wordt geboren, kunnen we alleen begrijpen vanuit de Joodse traditie en het verhaal van de profeet Micha. Jezus bracht het gebod in praktijk dat al in de Tora wordt genoemd: om God lief te hebben met heel je hart, je ziel, je verstand en met alles wat in je is. En hij ging tot het uiterste: hij offerde zijn leven.

Zijn eerste volgelingen (Joden) ervoeren dat die weg van hun leermeester zelfs door de dood niet kon worden ontkracht.

Het ontsloot voor hen een nieuwe toegang tot de Eeuwige, los van elke ethniciteit. Dat daarna de Joodse wortels van het christendom buiten beeld raakten vind ik zonde.

De vervreemding heeft de Joden veel leed gebracht. Maar vergis je niet; er is een serieuze herijking aan de gang in de kerk en theologie om dat te corrigeren. Ik hoop dat dit wordt ervaren in de ernst waarmee christenen in de dialoog met de Joodse gemeenschap optrekken.

Het derde commentaar is van rabbijn **Awraham Soetendorp**. Zijn kop boven het artikel luidt:

WELKOM.

IK VOELDE ONZE GEZAMENLIJKE KRACHT ALS EEN VAN DE TEKENEN VAN DE MESSIAANSE TIJD.

In de herfst van 1991 verbleven we enkele maanden in de Sovjetunie. Ik voerde lange gesprekken met Kyril, tegenwoordig patriarch van Moskou en Rusland, toen ook al een hoge functionaris.

Ik mocht ook twee lezingen houden over het jodendom. Dat was bijzonder om meerdere redenen. Eén daarvan was zeker de reactie van het publiek toen ik vertelde dat Jezus Joods is. De reactie was verbijsterend. Nostra Aetate van 1965 bleek daar nog niet doorgedrongen. “Maar Maria was toch zeker niet Joods?” was een van de reacties.

Hoewel de Joodse afkomst van Jezus nog lang niet vanzelfsprekend is, is er sinds 1991 gelukkig wel veel veranderd. David Flusser en zijn onderzoek naar de Joodse wortels van het christendom in oude Joodse en christelijke teksten droeg daaraan bij. Onlangs was ik in Israël, in Domus Galilaeae, conferentieoord van de katholieke kerk bij Tiberias, voor een bijeenkomst met vijftien kardinalen, veertig bisschoppen, leken en rabbijnen van alle Joodse stromingen.

Toen een speciaal gecomponeerd symfonisch oratorium werd uitgevoerd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Sjoa, en iedereen het Sjema (Joodse geloofsbelijdenis die begint met de woorden: Hoor Jisrael, HASJEM is onze G´d, HASJEM is EEN) mee zei, voelde ik onze gezamenlijke kracht als een van de tekenen van een messiaanse tijd.

Nog vorige week sprak het Vaticaan zich uit tegen de actieve bekering van Joden. Het is nu wel tijd om de huidige paus welkom te heten in onze synagoges.

Het laatste commentaar op de stelling wordt geleverd door **Eric Ottenheijm**, judaïcus en bijbelwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht.

Hij schrijft boven zijn stukje:

VERSCHILT.

HET WAREN MAAR ENKELE THEOLOGEN DIE PROTESTEERDEN TEGEN CHRISTELIJKE JODENHAAT.

Eric Ottenheijm schrijft. Dat hangt er maar van af.

Mits de historicus geen hyperscepticus is en hij Jezus niet als een mythologisch verzinsel beschouwt, is voor hem Jezus´ Jood-zijn, inderdaad essentieel. Om zijn lotgevallen te begrijpen, zijn leer en vorm van optreden, zoals het prediken in verhalen en parabels. Om te begrijpen waarom Jezus de woestijn introk, leerlingen wierf, gedood werd, en, zoals andere Chassidim van zijn tijd, zijn G´d vader noemde.

Of dit ook voor de mysticus opgaat, is minder duidelijk.

Meister Eckhardt (13^e eeuw) ziet het kerstfeest als de geboorte van “Christus” in de ziel, niet als het bijbels geboortedrama van een Joods kind. Voor veel kerkgangers is niet het Joods-zijn van Jezus essentieel, maar zijn taak als verlosser van de mensheid. Jezus´ Joodse afkomst verdampt voor hen snel onder de hitte van een exclusieve (daarin zit hem de kneep) goddelijke natuur. Dat is ook de basis van de christelijke dogmatiek.

Laten we wel zijn; het waren slechts enkele theologen die protesteerden tegen de christelijke Jodenhaat en die ook een Joodser Jezusbeeld voorstonden. Druppelsgewijs dringt hun visie door in de kerken, al kunnen veel gelovigen de Joodse Jezus moeizaam rijmen met de “Christus” van het geloof.

David Flusser, de befaamde Joodse nieuw-testamenticus, stelde. Het geloof *van* Jezus verenigt Joden en christenen, het geloof *in* Jezus scheidt jodendom en christendom”.

De Joodse Jezus scheidt echter evenzogoed christenen en christenen.....

Dat is toch geweldig dat op zo'n, op het oog simpele stelling zo verschillend wordt gereageerd?

Wel moet mij van het hart dat ik het standpunt van Tzvi Marx onverzoenlijk vind al heeft hij m.i. op veel punten in zijn betoog het gelijk aan zijn zijde. Hij heeft zich "ingegraven" en met zo'n houding is een gesprek om wat nader tot elkaar te komen, ver weg.

Veel blijer word ik van de drie andere reacties. Alle ruimte voor gesprekken, begrip en toenadering.

Is dat niet wat er van ons wordt gevraagd?

Collecte inkomsten 2015 (en 2014)

(Henk de Jong)

	Jaar: 2015	2014
Kerk	8.538 €	7.929 €
Diaconie	6.523 €	6.898 €
Onderhoud	2.532 €	2.549 €
Soc. Projecten	3.595 €	2.787 €
<i>Tot. Aantal bezoekers:</i>	<i>2.696</i>	<i>2.548</i>

Gebed

Laat Uw verlossende stralen van liefde mijn hart verlichten, zodat ik iets van Uw liefde ervaren en doorgeven kan.

Laat die liefde leidend zijn voor mijn geweten, zodat ik dat als een betrouwbaar kompas in mij mee mag dragen. Want U leidt mij van binnenuit, soms mét en soms zónder woorden.

In de stilte kan ik U horen,

Uw aanwezigheid merk ik op als ik de kamer van mijn hart binnen ga.

Daar bent U. En daar dank ik U voor. Amen

Muziekagenda

(Cor Pors)

- Vrijdag 29 januari 2016 Vorstelijke muziek van J. Haydn en W.A. Mozart
Blazerquintet "Atlantic Wind"
- Vrijdag 26 februari 2016 Romantiek met Schubert, Chopin en Mendelssohn
Aan de vleugel: Antonio Galera
- Vrijdag 25 maart 2016 Grote kwartetkunst van Haydn, Mozart, Brahms en J. Strauss
Odessa Strijkkwartet
- Vrijdag 29 april 2016 New Orleans te gast in Denia voor vrienden van Lionel Hampton en Louis Armstrong
"Tumbata Jazz & Friends Big Band met Eva Olivencia"

Deze concerten vinden plaats in het Denia Centro Social, abonnementen voor 4 concerten 38 €, elk concert apart 13 €. Aanvang 19.00 uur.

Voorverkoop: Tel 965 788 840 of aan de avondkassa

- Zondag 8 mei 2016 Moederdagsconcert van de organist Josep Vicent Giner in de Stadskerk van Pedreguer.

Nadere informatie volgt!

Mededelingen:

Onze sociale projecten zijn:

- Dominicaanse Republiek
- Ooghulp Wereldwijd
- Lilianefonds
- Oikocredit

Collectes voor de diaconie gaan naar de Voedselbank in Denia (naar mensen die door de crisis onze hulp hard nodig hebben).

• Predikant

In januari is ds. Paul Saraber onze predikant.

In februari, maart en april is dat ds. Bert Oosthoek uit Arnhem. *Indien u prijs stelt op huisbezoek verzoeken wij u dit telefonisch of in de kerk zelf te melden bij de predikant.*

• De **Kerkband** komt meestal medio van de maand beschikbaar. Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is op de website (en uw emailadres is bij ons nog niet bekend), stuurt u dan een email aan de secretaris van de kerkenraad (zie onder). Kopij voor de redactie van de kerkband kunt u sturen aan hetzelfde adres.

De volgende Kerkband komt (D.v.) 14 februari uit.

• **Mutaties:** Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke gegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u die dan doorgeven aan de secretaris (zie onder).

• De **kerkenraadsvergadering** wordt in principe gehouden op de 1ste maandag van de maand. Als u iets wilt inbrengen, dan ontvangen we graag de stukken twee dagen van te voren.

Email secretaris: ned.int.gem.denia@gmail.com

Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia

Reg.no. 016034 C.I.F.: R-0300445D
Iglesia evangélica - El Arca de Noé,
Calle Sanchis Guarner 9, 03700 Denia.
Elke zondag om 11 uur (aansluitend
koffie/thee drinken)

Kerkgebouw:

Kerkdiensten:

Pastorie,

Predikant:

tevens correspondentieadres:
Carrer Aristeu 23, Marquesa 1, 03700 Denia
Bezoek graag telefonisch aankondigen
tel. 96 578 5045 of 655 520 864 (mobiel)

Kerkenraad:

Voorzitter:	Cor Pors, Javea,	Telefoon: 96 646 0841
Vice-voorz.	Henk de Jong, Javea	60 938 7739
Secretaris	Derk Rozema, Javea,	68 671 7454
Penningm.	Piet v.d. Brugge, Benissa	96 574 8970
Lid.	Ypie Draaisma, Benissa	96 574 7431
Chris de Jong	Teulada (Huismeester)	67 772 9509
Bert Boxtart	Javea (red. Kerkband)	67 636 0501
1 vacature		

De emailadressen van de kerkenraadsleden vindt u op de website.

Organisten:

Edo Luynenburg	96 575 6547
Cor Pors	96 646 0841
Peter Neeteson	63 497 9620 of 0031-622413706
Martine Gerth	96 579 5152
Ati de Jong	63 023 8424

Website:

www.kerkdenia.nl

Email:

ned.int.gem.denia@gmail.com

Vrijwillige bijdragen:

Spanje:

Bankrelatie: BBVA. te Javea.
IBAN: ES23 0182 0142 0002 0150 5998
BIC: BBVAESMM

t.n.v. Iglesia evangélica en Denia

Nederland:

Bankrelatie: ING te Geldrop
IBAN: NL50 INGB 0004 2235 67
BIC: DLBKNL2A

t.n.v. Kerkvoogdij Ned.int. gem. te Denia