

# KERKBAND

L' ARCA DE NOÉ



Nederlandse Interkerkelijke gemeente DENIA

38ste jaargang  
18 juni 2017

**W**ij vinden dat

geloof begint bij jou.

Met de dingen die je meemaakt en de vragen die  
hierop volgen.

Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die  
je hebt.

Als geloof bij jou begint, dan is het ook van jou.

Mag je er een eigen mening over hebben.

Dingen ter discussie stellen.

En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven.

*(ingebracht door Coby van Gelderen)*

# ZEGENEN.

(Meditatie gemeentedag Denia op 17 mei 2017)

## Rituelen voor onderweg.

(ds. Maaïke Schepers)

Wat bedoelen we eigenlijk als we het woord zegenen gebruiken? In onze taal is het woord 'zegen' afgeleid van het Latijnse *signum*. Dit woord betekent: kenteken, wonderteken, markering. Het Griekse woord is *eulogia* dat letterlijk 'goed spreken' betekent. Het Hebreeuwse woord is *barache*, waarvan de wortel 'knielen' betekent. Het knielen laat een houding zien waarin de zegen gebeurt of de innerlijke houding van nederigheid van de kleine mens t.o.v. de grote God. Het woord zegenen heeft een enorm rijke en brede betekenis. Letterlijk betekent het: 'iets goeds zeggen' tegenover iemand. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Zegenen kan zowel positief als negatief zijn. Positief dan is het begunstigen; negatief: je zult er maar mee gezegend zijn: onaangenaam.

Bij het woord 'zegenen' denken we vooral aan wat God zegt en doet tegenover mensen. Wat God zegt en wat God doet zijn nauw met elkaar verweven. Als God mensen zegent, ontvangen zij zegeningen en dat kan van alles inhouden: b.v. welzijn, voorspoed, hulp, vruchtbaarheid, gezondheid, veiligheid of

Gods aanwezigheid, redding of vergeving. Alle zegeningen komen van God en ontstaat als God iets goeds doet voor iemand. De Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die door God werden gezegend. Zegenen kan ook worden toegepast op God. "Gezegend bent U, Eeuwige.", zeg ik zelf nog wel eens in het drempelgebed.

Tot iemand tegen me zei dat de mens God niet kon zegenen. Maar de mens zegent God in de betekenis van lofprijzing.

Hij spreekt goed van God, over God en tot God! Zegen verbinden wij in ons gevoel het meest met voorspoed en geluk. En daar is Bijbels gezien best wel wat voor te zeggen.

Om werkelijk te ontdekken wat 'zegen' betekent in de Bijbel, moeten we het gebruik van dit woord in de Bijbel onderzoeken.

Ik maak een keuze. Al in het begin van de bijbel in het eerste hoofdstuk van Genesis lezen we nadat God de mens, mannelijk en vrouwelijk als Zijn evenbeeld heeft geschapen dat Hij hen zegende en de opdracht geeft: “wees vruchtbaar en wordt talrijk.” Zo zegende God Noach en zijn zonen nadat de aarde was opgedroogd van de grote vloed, met dezelfde opdracht.

Natuurlijk wil ik noemen de zegen die Abram kreeg. Een zegen waardoor zijn naam verandert in Abraham. In hem wordt heel de aarde gezegend. Gen. 12. “Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen, wie jou zegent en wie jou bespot, zal Ik vervloeken.”

Izaak die de jongste zoon, Jacob de zegen geeft i.p.v. de oudste, Ezau. Hij heeft zijn eerstgeboorterecht verkwanseld. Jacob is op de terugreis na jarenlange dienst aan oom Laban. Hij dwingt bij Pniël een zegen af: “Ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent,” lezen we in Gen. 32, 27. Een vreemde gewaarwording! Dit verhaal is een tussenstuk bij de ontmoeting met Ezau. Er is iemand waarmee Jacob moet vechten, nadat hij alleen is achtergebleven aan de oever van de Jabbok. Deze iemand belet hem zijn gezin en zijn bezit te volgen. Het komt tot een strijd, die door Jacob gewonnen wordt. Heeft deze iemand nog met Jacob een rekening te effenen? De tegenstander van Jacob stelt voor de strijd te staken omdat het al dag wordt. Jacob wil als overwinnaar een zegen, want dan pas blijkt dat hij met God gevochten heeft. Bij het zegenen is het van belang dat de naam van degene die zegent bekend is, daarom vraagt Jacob naar zijn naam. Dat is zijn voorwaarde om de strijd te staken. Hoe is je naam? Wie ben jij die mij zegent? Ben jij misschien een demonische macht?

Wie éénmaal gezegend heeft, kan geen tegenstander meer zijn. Jacob krijgt de zegen in de vorm van een naamsverandering: Israël zul je heten, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt overwonnen. Welke woorden de zegen bevatte wordt niet verteld. Echter vanaf die tijd liep Jacob mank. Hij is dus elke dag met de zegen geconfronteerd.

Nog een belangrijke zegen lezen we in Exodus 33, 15: “Als U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken.” Het volk Israël onderweg heeft een gouden kalf gemaakt, dat als god moest dienen om voor hen uit te gaan. De “echte” God is boos op het volk omdat het geen vertrouwen in Hem stelde. De Here God zegt tegen Mozes: Ik zal een engel voor jullie uit sturen, maar Ik ga niet met dit volk mee, het is een onhandelbaar volk en Ik zou het onderweg kunnen doden.” Mozes pleit voor het volk op grond van zijn eigen uitverkiezing door God. Dan zwicht de Heer en geeft Zijn zegen: “Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken. En Ik ben barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn.”

Een andere categorie van zegenen is dat personen ook individueel kunnen zegenen. B.v. Noach zegende zijn zonen Sem en Jafet en vervloekte Cham. Jacob zegende zijn zonen onder handoplegging, zoals beschreven is in Gen. 48 en 49. Mozes zegende elke stam van Israël en hij zegende Jozua, die zijn taak moest overnemen, met handoplegging.

Niet onvermeld mag blijven de aäronitische zegen uit Numeri 6 die we als kerkmensen aan het einde van de dienst van de predikant ontvangen. Dit is de priesterzegen. De Heer zegt tegen Mozes dat Aäron en zijn zonen de Israëlieten moeten zegenen met de volgende woorden:

De Heer zegene u en behoede u De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo is het verwoord in de NBGvertaling van 1951. De NBV heeft het vertaald met: Moge de Heer u zegenen en beschermen enz. De vraag komt op: zijn deze twee goede vertalingen? Is het niet meer een wens dan de vaste belofte dat de Heer zijn zegen geeft als zijn naam wordt uitgesproken. Ik kies dan ook al jaren voor de tekst als een vaste belofte: De Heer zegent u en behoedt u; De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en Hij is u genadig; De Heer keert zijn aangezicht naar u toe en Hij geeft u vrede. Hierop wordt de zegen beantwoord met het Amen. Dit zijn zo maar enkele voorbeelden uit het Oude Testament. Ook in de psalmen komt het zegenen veelvuldig voor. Zo ook in het Nieuwe Testament.

Het is Jezus zelf die uitgesproken kinderen heeft gezegend, zie Marc. 10. En is genezing door Jezus ook eigenlijk niet een zegening van die mens? Mensen die Hem daarna gaan volgen b.v. En bij Jezus' hemelvaart heft Hij zijn handen zegenend over zijn leerlingen volgens Lucas 24. In het tweede deel van zijn boek, de Handelingen, zegt Jezus: "blijf wachten tot de belofte van de Vader waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan." En bij Mattheüs zegt Jezus: "Ik ben met jullie tot aan de voltooiing van de wereld." Een vaste belofte van nabijheid.

Tot slot de apostolische zegen. Elke brief van Paulus eindigt bijna altijd met de woorden: "de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u." De predikant kan gebruiken de apostolische zegen uit 2 Kor. 13, 13: De genade van onze Heer Jezus Christus; de liefde van God (met toevoeging: de Vader) en de éénheid met de Heilige Geest zij met u allen. Door mij het "zij" vertaald als: is en blijft met u allen. De vaste belofte ook voor nieuwtestamentische mensen.

***En nu wij, mensen die leven in 2017? Welke zegen vragen wij aan God of geven wij door aan de ander? Welke rituelen gebruiken we daarbij? Zonder rituelen kunnen we niet.***

## **V**erslag gemeentevergadering van 17 mei 2017.

Volgens de presentielijst zijn 34 leden/gasten aanwezig.

De voorzitter Cor Pors open om 11 uur de vergadering en heet ieder van harte welkom. Daarna geeft hij het woord aan Ds. Maaïke Schepers die een korte meditatie houdt over het thema: Zegenen. (zie kerkband juni 2017).

De notulen van de vergadering van 11 mei 2016 worden aan de orde gesteld.

Wim vd. Velde stelt dat het niet juist was om de ingekomen brieven te behandelen onder het kopje RONDVRAAG. Het had een apart agendapunt BRIEVEN moeten zijn. Hij vindt ook dat de

verslaglegging niet helemaal conform zijn beeld van de discussie is. Daarna staat Hylke vd. Laan op om te verwoorden dat hij vindt dat de verslaglegging naar zijn mening wel correct is en dat het beter is om dit soort commentaar direct in de vergadering te geven.

Cor Pors geeft aan dat hij t.a.v. de kerkorde en fout gemaakt heeft door direct na de gemeentevergadering Ds. Saraber te informeren. Hierbij speelden twee overwegingen een rol:

**a.** Als de kerkenraad de aanbeveling van de gemeentevergadering in haar volgende kerkenraadsvergadering (KR) opnieuw behandeld had, zou dit pas een maand later plaatsvinden. En zou de kerkenraad haar besluit dan niet gewijzigd hebben, dan zou een nieuwe gemeentevergadering uitgeschreven moeten worden. Een bijkans eindeloze procedure. De voorzitter meent dat hij weliswaar niet letterlijk volgens de kerkorde heeft gehandeld, maar wel in de geest van dit statuut.

**b.** Veel gemeenteleden hebben regelmatig contact met Paul en Nelleke en zouden Paul op de hoogte gebracht hebben i.p.v. de kerkenraad.

Wim doet nog een voorstel om de uitwerking van artikel 1 nader uit te werken in een huishoudelijk reglement, waarbij Hylke nog even opmerkt dat het huishoudelijk reglement niet strijdig mag zijn met de kerkorde..

Cor zegt toe dat hij deze discussie mee zal nemen naar de volgende KR vergadering.

*Piet vd Wees benut dit moment om te vertellen dat hij en Nelleke gelogeerd hebben bij de familie Saraber. Hij wil namens hen doorgeven dat Ds. Saraber zijn excuus aanbiedt aan een ieder die zich gestoord heeft aan uitspraken van hem. Dit was niet zijn bedoeling. Ze zijn beiden blij dat ze nog een keer mogen terugkomen.*

Tot zover de behandeling van de vorige notulen.

Derk Rozema geeft ons hierna een overzicht van alle kerkelijke activiteiten van het afgelopen kalenderjaar (Dit verslag staat afgedrukt in de Kerkband van mei 2017).

Piet van der Brugge geeft vervolgens een toelichting op de Jaarrekening 2016.

We sluiten het jaar af met een klein positief resultaat. Hij bedankt met name Piet Beishuizen, Bram Gerth en Henk de Jong voor al het werk wat zij doen in dit financiële domein.

De kascontrole commissie (Hans van der Lelie en Hylke van der Laan) heeft de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden. Hoe dat controleproces heeft plaatsgevonden wordt op een komische wijze verwoord door Hans (er zijn nog enkele jaarstukken beschikbaar bij de secretaris).

Hans en Martine vragen aandacht voor de hoge telefoonrekening van de pastorie.

Antw. De predikanten gaan betere instructies krijgen

Piet vd Wees vraagt (op blad 4) naar abonnementen Kerkband. Dit is een eenmalige actie geweest. Deze regel zal volgend jaar niet meer voorkomen.

Hylke vd. Laan zal volgend jaar opnieuw in de kascontrole-commissie plaatsnemen. Er wordt voorgesteld nu eens op zoek te gaan naar een vrouw in de commissie.

Na een korte pauze gaan we verder met toelichtingen op onze sociale projecten. De teksten van de sprekers zullen afgedrukt worden in de komende Kerkbanden.

Martine Gerth vertelt over de Voedselbank in Denia. Nelleke meldt dat de speciale CD al meer dan 2400 euro heeft opgebracht voor de Voedselbank.

Vervolgens vertelt Bram Gerth over wat EyeCare en het Liliana Fonds doen met het geld dat ze uit donaties ontvangen.

Piet van der Brugge vertelt over het project OikoKrediet en als laatste vertelt Henk de Jong over de afronding van het project in de Dominicaanse Republiek en stelt hij voor om verder te gaan met het project: SURG for all (in Kameroen), dat hij vervolgens toelicht.



De vergadering gaat akkoord met het voorstel van Henk.

In de RONDVRAAG geeft Bram de KR een compliment voor de nieuwe inrichting van het Liturgisch Centrum. Het voorstel om ook de kaarsenstandaard in hout te maken, haalt het niet.

Gevraagd wordt om eindelijk iets te doen aan de krakende luidsprekers.

Antw. Het heeft de volle aandacht van de KR.

Traditioneel houdt Martine Gerth aan het einde van de vergadering een komisch intermezzo in haar West-Friese dialect.

Ds. Maaïke Schepers sluit de formele vergadering met een gedicht op basis van Psalm 84.

Daarna gaan we samen aan de lunch die weer perfect is voorbereid door een aantal dames uit onze gemeente.

Na de lunch worden de (9635) muntjes geteld die een jaar lang verzameld zijn in de plastic ton. De opbrengst van 455 euro is voor de Voedselbank.

## **S**amenvatting kerkenraadsverg. (13 juni, *secretaris*)

Henk de Jong opent de vergadering en heet de aanwezige leden en ds. Maaïke Schepers van harte welkom (Cor afwezig).

Maaïke houdt een inleiding over het begrip: Verborgenheid.

Dit begrip komt m.n. veel voor in het oude testament.

De notulen zijn een juiste weergave van de vorige vergadering.

### De ingekomen en uitgestuurde post.

- Aan de predikantenlijst van het IPNZE is ds. Leendert Terlouw toegevoegd.
- Ds. Maaïke doet een voorstel voor een tekst bij overlijden.  
Besluit: We gaan met meerdere (Bijbelse) teksten werken.

- De rouwkaart van Sina Verhulst hangt op het prikbord.
- Meerdere reacties op overlijdensbericht van Sina Verhulst. Jammer genoeg heeft alleen de fam. Luteijn de afscheidsdienst kunnen bijwonen.
- Meerdere alternatieven besproken voor lied 730 bij overlijden. Ook daar gaan we met meerdere liederen werken.
- Er wordt een nieuwe ontvanger uitgetest in de kerkzaal waardoor hopelijk het irritante kraken van de luidsprekers stopt.
- Het rooster voor het derde kwartaal wordt akkoord bevonden. Doordat in de zomermaanden slechts 2 ambtsdragers beschikbaar zijn, is Bram Gerth gevraagd om 5x de rol van koster/gastheer in te vullen.
- Het uitvoerige werkverslag van Alfred Bronswijk is besproken. Hij heeft de kerkbandredactie ondersteund met goede adviezen. Hij is minder gelukkig met tekening op ons rolluik van de kerkzaal.

### Pastorale (en andere) zaken.

Vacatures. We zijn nog steeds op zoek naar kandidaten (bij voorkeur vrouwen) die zich binnen de kerkenraad willen inzetten voor onze gemeente.

- We zoeken ook een nieuw lid voor de kascontrole- commissie voor april 2018.
- De inspiratie-ochtend over *Rituelen* op 30 mei was leerzaam en goed bezocht.
- De volgende inspiratie-ochtend is op dinsdag 20 juni en dan zal een DvD worden vertoond over de 10 WOORDEN in beeld, tekst en muziek.

### Rondvraag.

Er wordt op gewezen dat op de website nog oude foto's van het liturgisch centrum staan. Chris gaat nieuwe foto's maken.

Sluiting. Maaike sluit de vergadering met gebed.

## **B**edankt Wim.....

*Cor Pors*

en dan hebben we het over Wim van der Velde, jarenlang onze scriba en later, samen met Everard Warnink en nog later samen met Maaike Schepers, lid van de wervingscommissie.

Is scriba al niet de zwaarste job in de kerkenraad, die door Wim altijd met een positieve bijdrage werd vervuld, lid van de wervingscommissie is een functie die het beste vervuld kan worden door iemand die de kerk van Dénia heel goed kent en Wim is er zo één! Bij het werven van predikanten moet je rekening houden met de verschillende pluimage van ons kerkvolkje en Wim deed dat samen met het andere commissielid heel bekwaam.

Maar er is een tijd van komen en van gaan. Dat laatste al dan niet ingegeven door de hoge leeftijd en/of het respect voor nieuw bloed in de commissie. Zeker te weten spelen beide overwegingen bij Wim een grote rol.

Rest ons op te merken het jammer te vinden dat we hem in de commissie gaan missen, maar respecteren zijn besluit en danken hem heel erg veel voor zijn gehele boven omschreven inzet voor onze kerkgemeenschap.

Gelukkig blijf je nog regelmatig naar Jávea komen. We wensen jou en Gertie alle goeds en dat we nog heel vaak van jullie gezelschap in de kerk mogen genieten en jullie van het onze.

## **G**nostische geschriften. *(ingebracht door de redactie)*

*De redactie heeft de behoefte om iets te vertellen over de gnostiek omdat u ook regelmatig in de Kerkband artikelen heeft gelezen uit het Thomas evangelie (zie oa. blz.19 Kerkband mei). Een (gnostisch) evangelie gevonden in Nag Hammadi in 1945.*

*In deze kerkband leest u nu een artikel die gericht is tegen deze gnostische stroming. In onze interkerkelijke gemeente kan dit gelukkig. Uiteindelijk is de keuze aan u wat u geloofd en niet geloofd.*

De gnostiek is een vroegchristelijke stroming uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Kernthema van de gnostiek is dat de mens vergeten is wie hij in werkelijkheid is. Jezus is in de gnostische teksten een boodschapper die de mens oproept zichzelf te herinneren: "Sta op en herinner jezelf".

Gnosis is het Griekse woord voor kennis en betekent hier kennis van je ware zelf.

De gnostiek als christelijke stroming dient te worden onderscheiden van het traditionele, kerkelijke christendom zoals dat bij het concilie van Nicea in 325 werd geïstitutionaliseerd. Volgens de [verzoeningsleer](#) die bij dat concilie werd uitgeroepen tot de zaligmakende waarheid van het christendom, zou Jezus de eniggeboren zoon van God zijn, zelf ook God, die met zijn lijden boet voor de zonden van de mensheid.

Niets daarvan treft men aan in de gnostische teksten. Vanaf het concilie van Nicea werd de gnostiek door de kerk van Rome met steun van de Romeinse keizers fel bestreden.

### **Gnostische geschriften**

De gnostiek is opnieuw onder de aandacht gekomen door de vondst, in 1945, van gnostische geschriften, de zogenaamde Nag Hammadi-geschriften uit de eerste eeuwen van de westerse jaartelling. Vóór de vondst van deze geschriften was de algemene opvatting van de kerkhistorici dat de gnostiek diende te worden beschouwd als een ketterij, dus als een afwijking van de hoofdstroom van het christendom. De gnostici werden daarom door de kerk fel bestreden.

Maar steeds meer hedendaagse historici neigen er naar de gnostiek een vooraanstaande positie te verlenen in de wordingsgeschiedenis van het vroege christendom.

Een van de meest tot de verbeelding sprekende teksten uit de gnostieke Nag Hammadi-geschriften is het [Evangelie van Thomas](#). Dat is een verzameling uitspraken van Jezus, die door de meeste huidige historici van het christendom worden geacht ouder te zijn dan de evangeliën uit het Nieuwe Testament, en vergelijkbaar met

de veronderstelde verzameling uitspraken Q (van 'Quelle'), die aan de nieuwtestamentische evangeliën van Matteüs en Lukas ten grondslag zouden hebben gelegen.

### **Verwantschap gnostiek met Katharen en hermetisme**

Als een opzienbarende ontdekking als resultaat van de teruggevonden Nag Hammadi-geschriften geldt de verwantschap van de gnostiek met de [katharen](#) uit de twaalfde en dertiende eeuw. Ook die werden steeds voorgesteld als een ketterij binnen het christendom en als een incidentele, geïsoleerde gebeurtenis in Zuid-Frankrijk.

Nu is duidelijk geworden dat er een onderbroken continuïteit moet zijn geweest tussen de katharen en de gnostici uit de eerste eeuwen.

De katharen werden door de kerk van Rome in de 13de eeuw bloedig vervolgd. Ook de strijd van Rome tegen de katharen bleek nu geen uitzondering, maar een voortzetting van de vervolging van de gnostici uit de begintijd van het christendom.

In 1321 werd de laatste kathaar verbrand (totaal zijn circa 1 miljoen katharen vermoord).

Daarmee was de gnostiek als spirituele traditie uit de geschiedenis verwijderd. Maar in onze tijd geniet de gnostiek opnieuw grote belangstelling.

***Veel hedendaagse christenen ervaren de teruggevonden gnostische teksten als een welkome bron van inspiratie en als een kans op vernieuwing van het kerkelijk christendom.***

## **L**evensbeschouwelijke sites:

[www.pkn.nl](http://www.pkn.nl)

[www.reliwerk.nl](http://www.reliwerk.nl)

[www.vrijzinnig.nl](http://www.vrijzinnig.nl)

[www.protestant.nl](http://www.protestant.nl)

[www.kerknieuws.nl](http://www.kerknieuws.nl)

[www.refdag.nl](http://www.refdag.nl)

[www.statenvertaling.net](http://www.statenvertaling.net)

[www.igniswebmagazine.nl](http://www.igniswebmagazine.nl)

[www.cgk.nl](http://www.cgk.nl)

[www.debijbel.nl](http://www.debijbel.nl)

[www.vrijzicht.nl](http://www.vrijzicht.nl)

[www.christelijkweekblad.nl](http://www.christelijkweekblad.nl)

[www.hetgoedeleven.com](http://www.hetgoedeleven.com)

[www.bruggenbouwers.com](http://www.bruggenbouwers.com)

[www.nieuwwij.nl](http://www.nieuwwij.nl)

[www.ikonrtv.nl](http://www.ikonrtv.nl)



Basuki Tjahaja Purnama ('Ahok'). Beeld: flickr.com/Kabul Kavalera

### ***De oud-gouverneur van Jakarta citeerde de Koran en kwam in de gevangenis***

**De christelijke oud-gouverneur van Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. En dat leidt tot solidariteitsbetogingen in het land, want het was een onrechtvaardig proces.**

Van 2014 tot april 2017 was [Basuki Tjahaja Purnama](#), bekend onder zijn Chinese bijnaam 'Ahok', gouverneur van Jakarta. Hij werd gerespecteerd als een rechtvaardige en sociaal bewogen politicus, die zich sterk keerde tegen alle vormen van corruptie. Toch verloor hij in april de verkiezingen voor een volgende termijn en werd hij zelfs op 9 mei 2017 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf vanwege godslastering en het aanzetten tot geweld. De nederlaag en de veroordeling werden gezien als een triomf voor radicale moslims.

### **‘Neem de joden en de christenen niet tot beschermende vrienden’**

In september 2016 kwam Ahok als christen onder vuur te liggen door het citeren van een tekst uit de Koran (5, 51). Hij verweet zijn politieke tegenstanders dat ze dit vers misbruikten om islamitische kiezers te doen geloven dat ze niet voor niet-moslims mogen stemmen. Het vers luidt namelijk: ‘O jullie die geloven, neem de

joden en de christenen niet tot beschermende vrienden. Zij zijn beschermende vrienden van elkaar.

En wie van jullie zich met hen verbindt, hij is zeker één van hen.'

Zij zijn beschermende vrienden van elkaar. En wie van jullie zich met hen verbindt, hij is zeker één van hen.'

Ahok werd vanwege zijn citeren uit de Koran godslastering verweten door zijn tegenstanders. Hij ontkende deze beschuldiging met kracht en zei dat hij zich enkel richtte tegen het incorrecte gebruik van dit Koranvers door zijn politieke opposenten. Radicale moslims wisten echter desalniettemin massabetogingen tegen hem te organiseren.

### **Islamitische activist neemt het op voor Ahok**

Kort na de veroordeling zei Lilik Sugianta, zelf een islamitische activist:

'Hoe kan Indonesië zich nog langer beschouwen als 'een seculiere staat, gebaseerd op de regels van het recht', als een christen van Chinese afkomst, met onbesproken inzet, een man die geen compromissen kent, schuldig wordt bevonden aan godslastering en op politieke gronden wordt veroordeeld in een onrechtvaardig proces? In de ogen van de meeste mensen en ook van activisten is dit proces gemanipuleerd om een veroordeling tot gevangenisstraf te garanderen. Wij zouden allen gelijk moeten zijn voor de wet, maar dit geval toont het tegendeel aan. De wetstekst werd geweld aangedaan en aangepast aan de maatschappelijk druk. Dit is een uiterst gevaarlijke ontwikkeling.'

In de ogen van de meeste mensen en ook van activisten is dit proces gemanipuleerd om een veroordeling tot gevangenisstraf te garanderen.

### **Politiek drong binnen in juridische besluitvorming**

Justina Rostiawati, voorzitter van de katholieke vrouwenbeweging in Indonesië zei:

'Ik ben persoonlijk diep teleurgesteld over deze verwrongen uitspraak van de rechters, zeker nadat de aanklager slechts een voorwaardelijke veroordeling met proeftijd had geëist. Het oordeel

van de rechters lijkt vooral beïnvloed door de huidige politieke situatie. Als deze indruk juist is, betekent deze uitspraak een groot gevaar voor de ontwikkeling van recht en wet in ons land.

De politiek heeft zich binnengedrongen in de juridische besluitvorming. Wat moet er nu gebeuren? Alle maatschappelijk betrokkenen en hun organisaties moeten zich bezinnen op en zich inzetten voor het beginsel dat iedereen gelijk is voor de wet. En bij de werving van rechters moet primair gelet worden op hun morele integriteit en hun staan boven de partijen.”

### **Meer dan zeventuizend betogers op Bali**

Het proces heeft in de dagen erna overal geleid tot grote solidariteitsbetogingen. Zo kwamen in de hoofdstad van het eiland Bali meer dan zeventuizend mensen bijeen in het centrum van de stad. Ze kwamen voor een gebedsbijeenkomst ter ondersteuning van de gevangen christelijke politieke leider. De deelnemers, afkomstig uit verschillende delen van het land, waren gekleed in het zwart en droegen allen een brandende kaars.

We zijn hier als één familie, niet om religieuze redenen. We zijn hier omdat we het proces van Ahok hebben gevolgd; zijn veroordeling is een groot onrecht

Rostiawati: 'Zwart als teken van rouw omdat de wet gedood is, een kaars als symbool dat er licht is, zelfs te midden van duisternis van het onrecht. We zijn hier als één familie, niet om religieuze redenen. We zijn hier omdat we het proces van Ahok hebben gevolgd; zijn veroordeling is een groot onrecht. We zijn hier bijeen om op te komen voor waarheid, gerechtigheid en eerlijkheid, tegen alle corruptie.'

### **'Vrijheid voor Ahok, veroordeling voor Rizieq'**

De bijeenkomst begon met gebed, gevolgd door het zingen van het volkslied. Het enthousiasme groeide, toen er werd opgeroepen Pancasila te verdedigen, het pluralisme waarop de Indonesische staat is gegrondvest. De menigte riep: 'Vrijheid voor Ahok, veroordeling voor [Rizieq](#)'. Deze laatste, de leider van het extreme Islamitische Verdedigingsfront, staat momenteel terecht wegens



verachting voor de Pancasila.

Iedereen was welkom bij deze bijeenkomst, iedereen die zich wil inzetten voor gerechtigheid; moslims, hindoes, boeddhisten, protestanten en katholieken, ouderen, jongeren en zelfs kinderen waren gekomen om samen te bidden. Samen ook zongen ze traditionele liederen over eenheid in verscheidenheid. Zo gaven ze vorm aan de intentie van deze bijeenkomst: samen bidden voor Ahok en een krachtig geluid laten horen tegen elke vorm van onrecht. (Bron: Asia News)

### Over de auteur



**Jan Peters SJ** is jezuïet, islamoloog en arabist. Hij is redacteur van Ignis Webmagazine.

## IN MEMORIAM

Op 19 mei overleed op 87 jarige leeftijd Ds. Douwe Wouters. Een sociaal bewogen mens, die ca. 40 jaar geleden afscheid nam als voorganger van zijn gemeente en de Stichting De Regenboog oprichtte in Amsterdam. Een opvangplaats voor drugs verslaafde dakloze jongeren. Men kende hem daar onder de verslaafden niet als Douwe Wouters, maar eenvoudigweg "Mozes of de man met de baard". Maar voor mij was hij de man die bij ons huwelijk in 1964 een tafeldienst hield. Toen nog met een keurig gekapt hoofd en zonder baard. Omdat mijn man Fred onkerkelijk was, mocht er destijds niet in de Ger. Kerk getrouwd worden. Andere tijden! Douwe stapte evenwel in zijn Deux Chevaux en reed van Hoorn naar Epe om een tafeldienst te houden. Hij overhandigde ons een bijbel met daarin de geschreven tekst: "Mijn oog is op U". Korte tijd later nam hij een beroep aan naar Nootdorp en Pijnacker en verloren wij hem uit het oog. Toen ik jaren later als lid van de predikantenwervingscommissie een tip kreeg dat hij met pensioen was en misschien wel naar Denia wilde komen, nam ik contact met

hem op, vertelde hem wie ik was en waarvoor ik hem belde. Even later belde hij mij terug en had hij intussen de trouwkaart en de bedankbrief opgedoken uit zijn archief om zijn geheugen op te frissen. Het contact was weer gelegd en hij voelde er wel voor naar Denia te komen in mei-juni 2000. Na 36 jaar zag ik hem weer terug. Eind juni van datzelfde jaar overleed mijn man en het was Douwe die een bijzondere begrafenisdienst hield op het kerkhof. Hij gebruikte daarbij onze trouwtekst. Een bijzondere man is niet meer. De Regenboogstichting is inmiddels uitgegroeid tot een grote organisatie. "Ik wil graag iets waardevols nalaten" zei hij destijds. Dat is hem gelukt. Vertrouwend op te gaan naar Gods altaren heeft hij afscheid genomen van dit aardse bestaan.

*Coby van Gelderen-in't Hout.*

## **IN MEMORIAM**

We ontvingen het droeve bericht dat Sina Verhulst op 29 mei 2017 is overleden .

Ze is 83 jaar geworden.

Samen met Adrie, haar man hebben ze jaren geleden een huis gekocht in Denia en kwamen, als ze hier waren, trouw in de kerk. Na het overlijden van Adrie kwam Sina, heel dapper, alleen twee maal per jaar een paar maanden.

Ze was een steunpunt voor verschillende leden van onze kerk....bezocht ze regelmatig en onderhield ook als ze in Nederland was de contacten.

Sina was een fijne, sterke, zeeuwse vrouw. Je was niet in één klap eigen met haar, maar....als het ijs gebroken was ....kon je altijd op haar rekenen.

Heel betrokken bij de kerk en als ze kon helpen deed ze dat ook. Ze had nog zo gehoopt dat de chemokuren aan zouden slaan en ze nog een poosje zou blijven leven...maar dat heeft helaas niet zo mogen zijn.

Sina, velen van ons zullen je missen!

Martine Gerth



© Pim Ras

## **Z**o voelt een bijna-doodervaring ( 2 van 3 ) (van de redactie)

*Ze veranderen vaak zo sterk van karakter dat partners het idee hebben met een ander te maken te hebben. Toch hadden deze drie mensen hun bijna-doodervaring niet willen missen.*

Rinus van Warven (60), Kampen. Journalist, pastor, theater- maker en uitgever.

'Op een mooie lenteavond in april 1981 werd ik, lopend door de binnenstad, van achter aangereden door een automobilist met te veel drank op. De auto sleurde me tientallen meters mee. Ik brak veel botten en mijn hele lichaam raakte ontveld, maar ik was bij bewustzijn. Ik leed vreselijke pijn, alsof ik zware brandwonden had. In de ambulance gaven ze me morfine en ik zakte weg in een coma. Ik voelde hoe mijn ziel zich losmaakte van mijn lichaam en opsteeg. Hangend tegen het plafond van de ziekenauto zag ik hoe de verpleegkundigen mij probeerden te reanimeren. Ik dacht, met enig leedvermaak: moet je die sukkel daar zien liggen, die gaat sterven. Het deed me niets, ik was erg kalm, want tegelijk bevond ik mij in een soort tunnel, vervuld van rust, vrede en liefde. Aan het eind was een vlies met daarachter een fel wit licht, daar werd ik heen getrokken. Ik wist: als ik mijn hand door dat vlies steek, ben ik aan gene zijde en kan ik niet meer terug.

Ik wilde daar heel graag heen.

Tot een stem zei: 'Je moet terug'. Nee! Ik verzette me uit alle macht,

maar ik werd met kracht terug geslingerd in mijn lichaam en kwam bij bewustzijn. Ik was niet blij. 'We dachten dat we u kwijt waren, maar u bent er weer', zei de ambulancebroeder. Het kan alles bij elkaar niet meer dan een paar minuten hebben geduurd, maar voor mij duurde het uren. Ik voel de pijn van anderen, ik kan aan iemand zien of hij ziek is.

Jarenlang sprak ik met niemand over deze ervaring. Ik drukte het weg. Tot ik in 1999 als radioverslaggever een interview had met cardioloog Pim van Lommel. Hij vertelde over de ervaringen van veel van zijn patiënten, en noemde ze bijna-doodervaringen.

Het was zo herkenbaar dat ik begon te trillen.

Toen het kwartje was gevallen, realiseerde ik me hoe die ervaring ook mij had veranderd. Ik ben altijd al anders geweest dan anderen, gevoeliger. Maar sinds die ervaring ben ik - ik zeg het met schroom - paranormaal begaafd. Hoog intuïtief, kun je het ook noemen. Ik voel de pijn van anderen, ik kan aan iemand zien of hij ziek is. En ja, ik kan ook dingen voorspellen.

Maar daar sluit ik me voor af, zo wil ik niet leven. Was het een teken van het oneindig bewustzijn, zoals Van Lommel zegt, een blik op gene zijde? Ik kan het niet duiden en ik heb er ook geen behoefte aan. Het volstaat dat ik dáár was, op die tijdloze plek vol licht en liefde. Begenadigd voelde ik me altijd al. Ik schrijf, ik preek, ik maak muziek en sta in het theater: het is fantastisch als je dat mag doen. Door die ervaring voel ik mij nog veel meer gezegend. Ik heb iets gekregen waarom ik niet heb gevraagd, maar dat mijn wezen vervult. Een soort inzicht, een innerlijk weten. Ik leef met het besef dat het leven niet ophoudt na de dood.

Een groter geschenk bestaat niet!

***(deel 3 van dit artikel verschijnt in de kerkband van 17 september)***

# P

## artners van God.

*(ingebracht door Bram Gerth)*

Op de bouw van de tabernakel zoals deze in Exodus wordt beschreven ligt in onze christelijke beleving een stuk minder de nadruk dan op het scheppingsverhaal. Toch wordt de hele schepping beschreven in welgeteld 34 verzen terwijl de bouw van de tabernakel ruim 400 verzen beslaat en niemand zal bestrijden dat het verhaal van de schepping heel wat gecompliceerder is dan de bouw van de tabernakel. Waarom wordt de bouw van de tabernakel zo uitvoerig beschreven? Heeft dit een speciale reden? Rabbijn Corrie Zeidler, een vrouwelijke rabbijn, denkt dat dit het geval is. De wereld is volgens het Bijbels verhaal, geschapen in zes dagen en op de zevende dag schiep God de sabbat als spirituele toevoeging en voltooiing van de hele schepping, inclusief de mens. Als Mozes de berg Sinaï beklimt staat geschreven: “De berg werd overdekt door een wolk. De majesteit van de Eeuwige rustte op de Sinaï. Zes dagen lang (de duur van de schepping) bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag (parallel met de sabbat) riep de Eeuwige Mozes vanuit de wolk en zei tegen Mozes: de Israëlieten moeten een heiligdom voor Mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen”. Dit keer moest de mens de schepping voltooien door een tabernakel te bouwen als partner van de Schepper. De tabernakel is dan wel iets aards maar vertegenwoordigt de spiritualiteit, de plaats waar de aanwezigheid van de Eeuwige zich bevindt. “De majesteit van de Eeuwige vulde de tabernakel”! Het is mensenwerk en wordt in het scheppingsverhaal het woord **bara** gebruikt, (scheppen), een goddelijke handeling, bij de bouw van de tabernakel wordt het woord **asa** gebruikt en dat betekent “maken”. De tabernakel wordt niet door God geschapen uit het niets maar gemaakt door het hele volk, onder leiding van Betsalel en door Mozes in elkaar gezet. Het oprichten van de tabernakel eindigt met de woorden: “Mozes voltooide het werk”, en dat zijn de woorden die in het vrijdagavond gebed van de Joden terugkomen als: “en God voltooide al Zijn Werk”. De tabernakel is voor altijd verbonden met

de sabbat. Het volk Israël was niet af zonder de tabernakel, de plaats waar God vertoefde te midden van Zijn volk en de schepping was en is niet af zonder de sabbat. *Daarom, zegt rabbijn Corrie Zelder, is het onze verantwoordelijkheid een wereld en een maatschappij te creëren die de aanwezigheid van God waardig zijn.* Net zoals God te midden van het volk Israël verbleef met als zichtbaar teken de tabernakel, zo verblijft Hij ook in ieder van ons. Niet alleen op sabbat, maar elke dag opnieuw.

*(Ingekort artikel van de hand van rabbijn Corrie Zeidler)*

## **D**e verraderlijke zuigkracht van de gnostiek



(ingebracht door Henk de Jong)

**Waren Jezus en Maria Magdalena getrouwd? Was Judas geen verrader, maar een held? Zijn de zogenaamde gnostische evangeliën, zoals het Evangelie van Judas en dat van Thomas, in feite betrouwbaarder dan het Nieuwe Testament? Heeft de Vroege Kerk Jezus' oorspronkelijke boodschap bewust verdraaid? Dit soort gedachten, gebaseerd op de oude dwaalleer van de gnostiek, is bezig met een comeback.**

Waarom zou je je druk maken om een ketterse stroming die de Vroege Kerk weliswaar op haar grondvesten deed schudden, maar waar de gemiddelde kerkganger tegenwoordig amper iets van weet? Voor theologe en publiciste drs. Martie Dieperink, auteur van "Op zoek naar het oorspronkelijke christendom", is het antwoord

glashelder: de eeuwenoude ketterij van de gnostiek is nog steeds springlevend én invloedrijk. Ook christenen komen er – misschien zonder het te beseffen – op allerlei manieren mee in aanraking.

## **Doofpotaffaire**

Met pijn constateert Martie Dieperink dat het traditionele, christelijke geloof momenteel zwaar onder vuur ligt. In haar nieuwste boek toont ze aan dat vanuit de hoek van de moderne gnostiek (of neognostiek) keer op keer het zaad van de twijfel wordt gezaaid: populaire boeken, lezingen, tv-programma's, films en artikelen plaatsen levensgrote vraagtekens bij het historische christendom en de Bijbel.

De beschuldigingen liegen er niet om: de Vroege Kerk heeft het wezen van het oorspronkelijke Evangelie verduisterd en de échte leer van Jezus bewust verdraaid. De als ketters bestempelde evangeliën (zoals het Evangelie van Judas en Het Evangelie van Maria Magdalena) zijn ten onrechte door kerkleiders uit de nieuwtestamentische canon geweerd. Kortom: we hebben hier volgens aanhangers van de moderne gnostiek te maken met “de grootste doofpotaffaire” uit de geschiedenis!

Dit soort complot- en doofpottheorieën is vooral bekend én populair geworden door de vorig jaar verfilmde bestseller van Dan Brown: De Da Vinci Code – de bestverkochte roman aller tijden. Ook de met veel tamtam aangekondigde vondst van Het Evangelie van Judas, dat onlangs in het Nederlands is vertaald, heeft ertoe bijgedragen dat de interesse in de gnostiek sterk groeit. Voor Dieperink, die eerder met name over New Age en andere (oosterse) religies publiceerde, al met al reden genoeg om opnieuw in de pen te klimmen.

Saillant detail: de schrijfster van Op zoek naar het oorspronkelijke christendom heeft ooit zelf, voor ze tot geloof in Jezus Christus kwam, gnostisch gedachtegoed gepromoot. “In een ashram (spirituele leefgemeenschap, red.) in India ben ik onderwezen door een hindoeïstische goeroe, die een eigen, gnostisch denksysteem had ontwikkeld,” vertelt Dieperink. “In kleine kring heb ik zijn ideeën later zelf uitgedragen.” Ze voegt er prompt aan toe: “Ik ben geen haar beter dan misleide mensen die bekoord zijn door de moderne gnostiek. Ik ben slechts dankbaar dat ik het christelijk geloof heb



terugggevonden; dat ervaar ik als genade! Want in diepste wezen is gnostiek rebellie tegen God, de Schepper van hemel en aarde.”

### **Gefascineerd**

“Ik raakte al in de collegebanken gefascineerd door de geschiedenis van de Vroege Kerk, waarin de gnostiek een grote rol speelt,” vertelt ze. Onder leiding van wijlen professor Gilles Quispel, die ze overigens tot de ‘neognostici’ rekent, maakte ze grondig studie van deze ketterse stroming en de kerkelijke reactie daarop. Gewapend met die kennis, trekt ze in haar boek ten strijde tegen allerlei onjuiste denkbeelden – te beginnen met de bewering dat gnostiek een vroegchristelijke stroming was. “De echte gnostici en hun sekten zijn vanaf het begin uit de kerk geweerd; de apostelen deden dat al,” stelt ze op basis van bronnenonderzoek. “De gnostische stroming zelf was een lappendeken. Er waren wel dertig partijen of scholen. Ze droegen veelal de naam van hun stichter, zoals de valentianen – genoemd naar Valentinus. Dat ze een stroming binnen de kerk waren, klopt totaal niet met de historische gegevens. Die vermelden dat er één katholieke, algemeen christelijke kerk was. Voor de kerkvaders waren gnostici geen christenen. Maar aanhangers van de moderne gnostiek beweren graag het tegenovergestelde.”

De vraag of de gnostiek een stroming binnen of buiten de kerk was, lijkt voor gewone gemeenteleden misschien nog een studeerkamerdiscussie. Anders ligt dat met een kwestie die de fundamenteën van het geloof direct raakt: is het Nieuwe Testament betrouwbaar? De door en door neognostische boodschap van bijvoorbeeld De Da Vinci Code is duidelijk: nee, de kerk heeft de oorspronkelijke boodschap van Jezus en Zijn apostelen bewust verdraaid. Velen die feit en fictie niet kunnen scheiden, slikken dit als zoete koek en geloven dat het de waarheid is. Een ‘waarheid’ die ook met een zekere regelmaat via bijvoorbeeld artikelen in zogeheten kwaliteitskranten te lezen is.

Dieperink toont echter met de stukken aan dat dit een valse voorstelling van zaken is. De Vroege Kerk, die vanaf het prille begin werd omspoeld door de verraderlijke golven van de gnostische dwaalleer, heeft deze ketterij van meet af aan veroordeeld. “De kerkvaders hebben het wezen van het oorspronkelijke Evangelie



niet verduisterd, maar juist getrouw doorgegeven,” concludeert ze op grond van een grote hoeveelheid bronnen, die ze in haar boek onder de loep neemt. “Al in het Nieuwe Testament vinden we sporen van de strijd tegen de gnostiek, bijvoorbeeld in het Evangelie van Johannes en in zijn brieven. Niet de gnostische geschriften, maar de Bijbel zoals wij die kennen, bevat de boodschap van het oorspronkelijke christendom. Ik heb dit boek geschreven om religieuze zoekers de waarheid te laten ontdekken, en om christenen te helpen inzicht te krijgen in de gnostische denkwereld en te wapenen tegen misleiding.”

### **Verborgene kennis**

Dr. Henk Bakker onderschrijft Dieperinks constatering dat gnostische denkbeelden nog steeds springlevend zijn. Hij is docent aan de Evangelische Theologische Hogeschool (onderdeel van de Christelijke Hogeschool Ede), aan het CERT (de evangelicale theologieopleiding aan de VU in Amsterdam) en aan het Baptistenseminarium te Bosch en Duin. “Het is volkomen terecht dat ze daartegen waarschuwt, al is het jammer dat er in haar boek een aantal feitelijke onjuistheden staat. Marcion kan bijvoorbeeld niet een gnosticus van het zuiverste water worden genoemd, en soms komt ze met te gemakkelijke oplossingen voor moeilijke vraagstukken. Dat neemt echter niet weg dat ik sympathiek sta tegenover haar bedoelingen, en haar waarschuwing tegen de moderne gnostiek van harte onderstreep!”

De baptistenpredikant en kenner van de Vroege Kerk besteedde in zijn veelbesproken boek *Zij hebben lief, maar worden vervolgd* (2005) eveneens aandacht aan de gnostische beweging, toegespitst op de tweede eeuw en nu. “In de gnostische bewegingen van de tweede eeuw werden verschillende mythische verhalen over het ontstaan van de wereld doorverteld,” legt hij uit. “Hoe divers de verhalen ook waren, er valt een heldere gemeenschappelijke hoofdgedachte in te ontdekken. Samengevat komt deze hierop neer: diep in elk mens ligt een oerherinnering aan zijn goddelijke oorsprong, die men door inzicht en kennis op het spoor moet komen. Dit inzicht wordt gnosis – verborgen kennis – genoemd en wordt voornamelijk in geheime oergeschiedenissen meegedeeld. Ook nu nog is het gnostische gedachtegoed populair

en biedt het velen een redelijk alternatief voor wat eens het onbetwijfeld christelijk geloof heette.”

### **Karikatuur**

Het aanlokkelijke van de gnostiek in verleden en heden, zit hem volgens Bakker vooral in de afwijkende visie op God en de mens, die ‘positiever’ is dan de bijbelse Gods- en mensvisie. “De gnostiek maakt een karikatuur van God en de mens, en trekt mensen af van de Bijbel. Dat zijn twee alarmerende zaken, die je ook in de moderne gnostiek kunt waarnemen.”

Ook in kerkelijke kringen is men gevoelig voor de charme van het gnostische alternatief, constateert hij. “Je ziet daar soms dezelfde dingen. Je merkt bijvoorbeeld dat men, net als in de gnostiek, alleen de ‘zachte tinten’ van God benadrukt: God is liefde. Met de ‘donkere kanten’ van God – bijbelse noties als Zijn toorn en heiligheid – weet men geen raad. De hoofdgedachte van de gnostiek is dat de mens in een bepaalde tragedie gevangen zit, en in een schuld die de zijne niet is. Hemzelf treft geen blaam; hij is als het ware een speelbal in een groter, kosmisch verhaal. Vandaag de dag klinkt dat mensen aantrekkelijk in de oren: je bent niet schuldig, maar slachtoffer. Het bloed van Christus blijft buiten beeld. Er wordt alleen nog maar gesproken over de liefdevolle God, Die in de gnostiek heel dominant aanwezig is. Ook in de Vroege Kerk zie je dat. De kerkvader Tertullianus beschuldigt de gnostici ervan dat zij een nieuwe god hebben bedacht, die nooit boos of teleurgesteld is en niet ‘met deuren smijt’ of met pijlen gooit, zoals de God van het Oude Testament, Die volgens de gnostici een kwaadaardige god is. Het klinkt natuurlijk uitermate sympathiek om op zo’n eenzijdige, louter positieve manier over God te spreken.”

### **Jongerenbeweging**

Bakker ziet gnostische elementen onder andere terugkeren in een segment van de hedendaagse jongerenbeweging. “Daar wordt bijvoorbeeld heel vaak gezegd: ‘Je hoeft niet te bidden om vergeving, die heb je al!’ Deze visie – je hebt het al, je moet je er alleen nog bewust van worden – kom je ook binnen de gnostiek tegen.” Hij vervolgt: “In sommige christelijke kringen wordt religieuze intuïtie heel belangrijk. Men zegt dan: ‘De Heer heeft me

laten zien dat...’, of ‘Ik heb een woord van de Heer voor jou’, zonder dat dit aan de Bijbel wordt getoetst. Dan is Gods Woord en verantwoorde exegese niet meer belangrijk; het gaat dan om een soort ‘geheime kennis’, die over en weer wordt uitgewisseld – net als in de gnostiek van vroeger en nu.”

Wat we volgens Bakker daarom meer dan ooit nodig hebben, is de gave van het onderscheiden van geesten (I Korintiërs 12). “Kennis van de Bijbel en de kerkgeschiedenis kan ons wapenen tegen oude dwaalleringen in een modern jasje, zoals de gnostiek. Dit trekt mensen bij de God van de Bijbel vandaan. In die zin kun je de gnostiek écht als levensgevaarlijk typeren. Bij de moderne gnostiek gaat het niet om je geloof stellen op Jezus Christus en van Hem afhankelijk zijn, maar is men uit op intuïtie, op inzicht – God moet op een gegeven moment je leven binnenkomen en je raken; dan ga je dingen zien en weten. Laat je de Schrift los en wil je de Bijbel niet als controle hanteren, dan kun je op het gebied van de gnostiek terecht komen. Dat is levensgevaarlijk.”

N.a.v. ‘Op zoek naar het oorspronkelijke christendom, Feit en fictie in De Da Vinci Code en de moderne gnostiek’, Martie Dieperink, Boekencentrum, 2007, 189 blz., € 17,50. ISBN 978-90-239-2162-2.

“Het gnosticisme is een van de ergste ketterijen waarmee de kerk in haar bestaan geconfronteerd is, en die vandaag de dag nog springlevend is.” (Dr. Michael Green, 'De boeken die de kerk afwees', Medema, 2006, blz. 120)

'De gnostiek maakt een karikatuur van God en de mens'

## **V**akantiereis naar Suriname

*Cor Pors*

Midden april vertrokken we voor 3 weken vakantie naar Suriname. Soemintra met al haar bruine kinderen en kleinkinderen en ik als blanke bakra, in totaal 10 personen. Soemintra heeft er bijna 40 jaar gewoond, haar kinderen zijn er opgegroeid en hebben er op

school gezeten; de kleinkinderen zijn in Nederland geboren en opgegroeid.

Het was voor de meesten dus een hernieuwde kennismaking met een ver verleden. We hebben dat verleden ook daadwerkelijk herleefd door het huis op te zoeken waar Soemintra's moeder gewoond heeft. Het is een heel Surinaams huis van hout met een opvallend bord op de poort, waarop te lezen viel: "We hebben een hond en die lust graag vlees". Soemintra vertelde dat ze op het veldje naast het huis voetbalde met haar broers; zij stond in de goal om te keepen.

We zijn niet met onze auto's naar het binnenland gegaan. Ik had juist in de krant gelezen van 3 overvallen, die sprekend leken op de struikrovers uit de tijd van Robin Hood: een boom over de weg, auto kan dus niet verder, iedereen uitstappen, onder schot gehouden, iedereen geld, sieraden en autosleutels inleveren, zij die protesteerden kregen er van langs; rovers verdwijnen met de auto en overige buit. Dat leek ons een niet zo geslaagd bezoek aan de jungle.

Wel zijn we op een dag met veel familie naar Colakreek geweest. De hele dag regen (begin grote regentijd) en dus onder het grote afdak van de picknickplek in hangmatten met drank en eten. De kinderen zwemmen in het zwarte water van Colakreek (zwart en gezond door de vele bladeren op de bodem van de kreek).

Eén van de kleinkinderen zag een grote tarantula zitten op één van de balken van het dak en dat beest werd met een stokje op de grond van de overkapping gegooid. Gegil natuurlijk. Een zwager van Soemintra wilde met een ander stokje de tarantula buiten de picknickplaats slaan, maar tikte het beest bij de upswing de verkeerde kant op. De spin ketste tegen de sandaal van één van de dochters en kaatste zo tegen de voorkant van mijn zwarte korte broek. Om te voorkomen dat dat beest in de korte wijde pijpen zou kruipen, begon ik als een gek te springen en te dansen, zodat hij maar op de grond zou vallen. Dat gebeurde gelukkig! Want deze grote tarantula was, zeker te weten, heel dodelijk. Sindsdien werd ik Mr Tarantula genoemd. Achteraf is er veel om gelachen.

Het centrum van Paramaribo is nog steeds als in de vorige eeuw; enkele houten huizen zijn nog steeds in verval. De houten R.K. kathedraal is echter mooi opgeknapt; had houtluis (termieten) en er wordt nu geld ingezameld om het Maarschalkerweerd orgel te restaureren.

Over orgels gesproken. Ik kreeg van de zwager van Soemintra, die dominee is, het verzoek om orgel te spelen bij zijn dienst in de Sharonkerk. Ik weigerde omdat ik geen plaatselijke organist wilde passereren. Maar er was geen organist en het was volgens hem een eenvoudig orgel. Ik accepteerde om in te vallen onder voorwaarde dat er een Koralbuch van de Hernhutters aanwezig zou zijn.

Het was een echte EBG kerk (Evangelische BroederGemeente): onder de toren naar binnen en je komt in een langwerpig groot gebouw. Er waren meer dan 100 mensen. Op de gaanderij achter in de kerk 2 grote orgels. Eén was kapot en van de andere deed het pedaal het niet en nog heel wat registers bleven ook zwijgen. Het Koralbuch was niet het juiste. Er stond van de liturgie maar één gezang in het muziekboek en de rest moest dus à l'improviste. Twee koralen kende ik helemaal niet, dus die moesten à capella gezongen worden.

Na de preek wilde ik een improvisatie geven en zette onder de preek een mooie registratie klaar. Na het amen begon ik te spelen. Geen geluid! Het was werkelijk mijn "Waterloo".

Na de dienst moest ik kennismaken met de bisschop, die handenschuddend zei: "je kon wel horen dat er professioneel gespeeld werd". Ze zijn dus in deze buitenwijk van Paramaribo niets gewend. Jammer!

Ook de Centrumkerk bezocht. In de slaventijd de Hervormde Kerk van de blanken. Ik was in deze dienst nu op één na de enige blanke man. Het is nu dus de Hervormde Kerk van de Creolen. Maar er staat een heel mooi pijporgel in en er werd nog niet slecht op gespeeld ook. Op een plaquette aan de muur las ik op de lijst van de predikanten de naam van mijn jongere broer met als toevoeging de jaren 1981-1984.

Ik keek naar de preekstoel, die iets in het midden van de achthoekige kerk staat. Ik had juist in een boek van Cynthia McLeod (Vaarwel Merodia) gelezen, dat blanke baby's vóór de kansel gedoopt

werden en baby's van een blanke met een zwarte achter de kansel. Hoe kan een kerk zoiets bedenken!

Al met al was het een fijne tijd. Soemintra en ik konden echter niet wennen aan de moderne manier van communiceren van de kinderen, te weten via de app "mams en fam. In Su". Op en bepaald moment had Soemintra 256 onbeantwoorde apps. Die moderne tijd toch!!!

**We worden oud. Toen ik dat laatst tegen mijn zoon Erwin zei, was zijn reactie: "Niet oud worden is erger, Pa".**

## **N**alatenschap

*Piet van der Brugge.*

Reeds eerder heb ik, mede op verzoek van mijn kerkenraadscollega's, iets geschreven over vrijwillige bijdragen. Dankbaar zijn wij voor de mooie collectebedragen voor de diaconie (100% voedselbank) en onze vier sociale projecten!

Wat overblijft is dan de eerste collecte voor onze kerk. De opbrengst is helaas onvoldoende om de kosten van de kerk te betalen. Vandaar ons verzoek om vrijwillige bijdragen, die zowel in Nederland als in Spanje fiscaal volledig aftrekbaar zijn.

Er is echter nog een andere fiscale mogelijkheid. U kunt onze Nederlands Interkerkelijke Gemeente Denia opnemen in uw testament. U draagt dan met uw nalatenschap bij aan een kerk, die ook in de toekomst, een levendige en missionaire gemeenschap kan zijn!

Voor uw vragen op dit vlak staan wij altijd voor u open.

## Mededelingen:

### Onze sociale projecten zijn:

- Dominicaanse Republiek
- Ooghulp Wereldwijd
- Lilianefonds
- Oikocredit

Collectes voor de diaconie gaan naar de Voedselbank in Denia (naar mensen die door de crisis onze hulp hard nodig hebben).

### • Predikant

Tot en met 25 juni zal ds. Maaïke Schepers uit Enschede onze predikant zijn.

Daarna komt gedurende de maand juli ds. Hans Reedijk uit Kwadijk en gedurende de maand augustus ds. Greetje Arnoldus-Veenstra. In september en oktober zal ds. W. van Buuren wederom onze predikant zijn.

Indien u prijs stelt op huisbezoek verzoeken wij u dit telefonisch of in de kerk zelf te melden bij de predikant.

• De **Kerkband** komt meestal medio van de maand beschikbaar. Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is op de website (en uw emailadres is bij ons nog niet bekend), stuurt u dan een email aan de secretaris van de kerkenraad (zie onder). Kopij voor de redactie van de kerkband kunt u sturen aan hetzelfde adres.

**De volgende Kerkband komt (D.v.) 17 september uit.**

• **Mutaties:** Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke gegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u die dan doorgeven aan de secretaris (zie onder).

• De **kerkenraads**vergadering wordt meestal gehouden medio van elke maand. Als u iets wilt inbrengen, dan ontvangen we graag de stukken twee weken van te voren.

**Email secretaris: [ned.int.gem.denia@gmail.com](mailto:ned.int.gem.denia@gmail.com)**

# Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia

Reg.no. 016034 C.I.F.: R-0300445D

**Kerkgebouw:** Iglesia evangélica - El Arca de Noé,  
Calle Sanchis Guarner 9, 03700, Denia

**Kerkdiensten:** Elke zondag om 11 uur (aansluitend koffie /  
thee drinken)

**Pastorie:** Tevens correspondentieadres.  
Carrer Aristeu 23, Marquesa 1, 03700, Denia.

**Predikant:** Bezoek graag telefonisch aankondigen  
tel. 96 578 5045 of 655 520 864 (mobiel)

## Kerkenraad:

Voorzitter:	Cor Pors, Javea,	96 646 0841
Vice-voorz.	Henk de Jong, Javea	60 938 7739
Secretaris/red.	Derk Rozema, Javea,	68 671 7454
Penningm.	Piet vd Brugge, Benissa	96 574 8970
Lid.	Ypie Draaisma, Benissa	96 574 7431
Huismeester	Chris de Jong, Teulada	67 772 9509
red. Kerkband	Bert Boxtart, Javea	67 636 0501

## Telefoon:

1 vacature  
De emailadressen van de kerkenraad vindt u op de website.

**Organisten:** Edo Luynenburg 96 575 6547  
Cor Pors 96 646 0841  
Peter Neeteson 63 497 9620 of  
0031-622413706

**Hulp in nood:** Martine Gerth 96 579 5152  
Ati de Jong 63 023 8424

**Website:** [www.kerkdenia.nl](http://www.kerkdenia.nl)  
Email: [ned.int.gem.denia@gmail.com](mailto:ned.int.gem.denia@gmail.com)

## Vrijwillige bijdragen:

Spanje: Bankrelatie: BBVA. te Javea.  
IBAN: ES23 0182 0142 0002 0150 5998  
BIC: BBVAESMM

### **t.n.v. Iglesia evangélica en Denia**

Nederland: Bankrelatie: ING te Geldrop  
IBAN: NL50 INGB 0004 2235 67  
BIC: DLBKNL2A

### **t.n.v. Kerkvoogdij Ned.int. gem. te Denia**